

Het Boek der Waarheid

Bundeling der boodschappen van augustus

Dus van de 5 of 6 jaren, tussen
2010 en 2015 eerst
de 1ste augustus, 2de augustus
en zo verder tot einde augustus.

Afdruk voor privaat gebruik van de eerst beschikbare Nederlandse vertaling.

Het Boek der Waarheid

Boodschappen augustus 2011 tot 2014

Wees te allen tijde voorbereid.

Maandag, 1 augustus 2011, 23:00 u.

Mijn innig geliefde dochter, je bent eindelijk echt verenigd met Mij. Nu zie je waarom het noodzakelijk is om mensen de ogen te openen zodat ze zich kunnen bekeren en binnengaan in het Koninkrijk van Mijn Vader.

Veel mensen **bespotten Mij vandaag**. Wanneer Mijn naam door gelovigen met eerbied genoemd wordt, **worden zij bespot, gehoond en uitgelachen**. Er zijn ook anderen **die niet alleen Mij ontkennen, maar die Mij ook haten**. Nooit eerder zijn er zoveel mensen geweest op de wereld die het geloof de rug hebben toegekeerd.

Zoveel zielen verkozen om elke gedachte te verwerpen dat Ik en Mijn Eeuwige Vader bestaan. Ze denken dat het niet uitmaakt of ze geloven of niet en dat het irrelevant is in hun leven. Veel van hen die lauw zijn in het geloof, nemen afstand van Mijn leringen en bewijzen Mij alleen lippendienst. Ze geloven dat ze jaren genoeg hebben om later in hun leven zich opnieuw te wijden aan het geloof. Dit geldt voor de jongere generaties die denken dat hun **geloof niet iets is wat ze nodig hebben en waarover ze zich nu al zorgen moeten maken**. Ze menen dat ze nog veel jaren voor zich hebben om Mij, hun liefhebbende Verlosser en Mijn Eeuwige Vader te eren. Daarom neigen oudere mensen ertoe hun geloof op latere leeftijd weer aan te wakkeren wanneer ze beginnen nadenken over het hiernamaals.

Wat de mens niet begrijpt is dat ze op elk moment kunnen sterven, elke leeftijd vanaf de geboorte tot in hoge ouderdom. Het maakt niets uit want men moet altijd bereid zijn.

Ik smeed alle gelovigen om te bidden voor het onderscheidingsvermogen om jonge mensen overal te onderrichten van de dringende noodzaak hun ogen te openen voor de liefde die Ik en Mijn Eeuwige Vader hebben voor ieder van hen. Help om hun ogen te openen voor de belofte van het Paradijs. Het is jullie plicht nu tegenover Mij zodat Ik Mijn jonge kinderen niet verlies door de leugens die Satan vandaag verspreidt in de wereld.

Help Mij om allen te redden die geloven dat ze voldoende tijd hebben hun zielen voor te bereiden op het Nieuwe Paradijs op Aarde dat naderbij komt en in een handomdraai werkelijkheid zal worden op het moment dat de meesten van jullie het niet verwachten.

*Jullie beminnde Leraar en Redder
Jezus Christus*

Vragen aan Jezus.

Maandag, 1 augustus 2011, 23:30 u.

Na ontvangst van de boodschap getiteld 'Wees te allen tijde voorbereid' zag de visionaire een beeld van Jezus, waarin Hij verdrietig verscheen. Ze stelde Hem een aantal vragen waarop Hij antwoordde.

Vraag aan Jezus: Bent U verdrietig?

Antwoord: "Ja en uitgeput. De zonden van de mensen splijten Mijn Hart in twee."

Vraag: Wat kan U helpen?

Antwoord: "Gebed, veel gebed. De toewijding van Mijn volgelingen door het dagelijks overwegen van [het Kroontje van de Goddelijke Barmhartigheid](#) en [de Heilige Rozenkrans](#) zal Mijn kinderen redden. Zij, Mijn volgelingen, moeten volharden ook al is dit moeilijk."

Vraag: Wat stoort U het meest?

Antwoorden:

“Diegenen die niet enkel Me haten, maar gekozen hebben om Satan te aanbidden in obscene rituelen waar ze niet zien kunnen hoe ze belogen worden.”

“Mijn heilige dienaars die hun liefde voor Mij verloren hebben.”

“Degenen die anderen vervolgen.”

“De moordenaars zonder interesse voor het leven van Mijn kinderen.”

“Abortus, de ergste vorm van genocide. Ik ween ieder moment tranen voor Mijn kleine zielen die er nooit toe komen hun eerste adem te halen.”

“Oorlog en het gemak waarmee die meestal wordt gevoerd door degenen die zelf, indien ze op het slagveld geplaatst werden, zouden weglopen uit lafheid. Velen die de oorlog verklaren doen dat enkel uit machtshonger. Zij beledigen Mij zeer.”

Vraag: Wat maakt U gelukkig?

Antwoord: “Het geloof van Mijn volgelingen en zij, die vast besloten zijn Mij te helpen om zielen te redden. Ik bemin hen met veel tederheid en mededogen. Zij zullen in het Rijk van Mijn Vader buitengewoon beloond worden.” **Einde**

Ik verzoek al Gods kinderen om nogmaals de maand augustus toe te wijden om zielen te redden.

Woensdag, 1 augustus 2012, 16:45 u.

Mijn kind, er is veel verandering, veel van wat jou in het verleden onthuld werd, zal nu in de wereld zichtbaar worden.

Er zal veel verwoesting zijn, veel onrust en kastijdingen, en dat alles zal gebeuren omwille van de zonden van de mensheid.

Ik verzoek al Gods kinderen om nogmaals de maand augustus toe te wijden om zielen te redden. Dit is wat jullie moeten doen. Ga elke dag naar de Heilige Mis en ontvang de Heilige Eucharistie. Bid vervolgens om 15.00 u de [Barmhartigheidsrozenkrans](#).

Voor diegenen onder jullie die dat kunnen, jullie zouden één dag per week moeten vasten.

Mijn kinderen zullen geschokt zijn wanneer deze veranderingen zullen plaatsvinden maar jullie moeten de Hand van Mijn Vader nooit vrezen indien jullie trouw zijn aan de leer van Zijn geliefde Zoon, Jezus Christus.

Alstublieft, houd het Zegel van de Levende God deze komende maanden dicht bij jullie in jullie huizen want veel zal zich ontfouwen.

Het Lichaam van Mijn Zoon, Jezus Christus, tegenwoordig in Zijn Kerk op aarde wordt geschonden en zal verschrikkelijk lijden.

Vele plannen om de Kerk van Mijn Zoon omver te werpen zijn reeds onderweg en zeer spoedig zal zij bezwijken.

Andere voorspelde gebeurtenissen zullen nu plaatsvinden door ecologische rampen als de Hand van Mijn Vader, bij wijze van straf, zal neerkomen op die naties wier zondige wetten niet langer geduld zullen worden.

Bid, bid, bid voor de zielen die op dit moment gedurende deze gebeurtenissen kunnen lijden.

Gebruik deze maand om te bidden voor alle zielen die mogelijk zullen omkomen in oorlogen, aardbevingen of in de aanstaande belijdenis, De Waarschuwing.

Mijn Hart is verbonden met dat van jullie kinderen en samen moeten wij hard werken om zielen te redden.

Door te bidden voor de redding van zielen volbrengen wij de Heilige Wil van Mijn Vader.

*Jullie geliefde Moeder
Moeder van de Verlossing*

De slechtheid aanwezig in de wereld heeft een omvang die niet meer gezien werd sinds de dagen van Noach.

Donderdag, 1 augustus 2013, 15:00 u.

Mijn zeer geliefde dochter, hoe smacht Ik ernaar jullie allen, geliefde volgelingen van Mij, te omhelzen en jullie op te nemen in Mijn Toevluchtsoord van vrede en veiligheid. Hoe verlang Ik ernaar jullie allen mee te nemen en jullie te verbergen voor de slechtheid, die beraamd wordt tegen alle Christenen.

De slechtheid aanwezig in de wereld heeft een omvang die niet meer gezien werd sinds de dagen van Noach en het lijkt op een onzichtbaar net, dat de aarde bedekt. Het is zo dodelijk dat slechts zeer weinigen werkelijk het niveau van raffinement begrijpen dat erin vervat zit. Maar wees ervan bewust dat dit plan – **waarvan de details aan de wereld zullen bekend gemaakt worden door diegenen die beweren dat zij Mijn kerken op Aarde vertegenwoordigen – aan jullie zal voorgelegd worden en van jullie zal verwacht worden dat jullie het aanvaarden.** Dan zal men jullie vragen het door te slikken en men zal jullie geen keuze laten. **Wat men jullie zal vragen te doen, achter al de verdraaiing, is om Mij, Jezus Christus, te verloochenen.**

Ik waarschuw de wereld dat wanneer jullie trachten om Mijn Goddelijkheid te verwerpen – jullie en allen die betrokken zijn bij deze slinkse intrige – jullie gemerkt zullen zijn als vijand van God. **Wanneer jullie partij kiezen voor godslasterlijke wetten, dan zijn jullie schuldig aan zonden tegen God.**

Ik zal voortgaan jullie te waarschuwen, jullie ogen te openen voor de Waarheid, maar Ik kan jullie niet dwingen om Mij trouw te blijven. Ik kan jullie niet dwingen om van Mij te houden. Jullie vrije wil behoort jullie toe, maar indien jullie omkeren en Mij vragen jullie te begeleiden, dan zal Ik jullie ogen openen voor de Waarheid. Wanneer jullie de Waarheid aanvaarden zal Ik jullie redden.

Mijn arme volgelingen, weet dat naarmate de wereld zich tegen God zal keren, dat de Almachtige Kracht van Mijn Vader zal tussenbeide komen en Zijn vijanden één voor één zal vernietigen.

Jullie Jezus

God de Vader: Eén van de meest dringende boodschappen aan de mensheid.

Dinsdag, 2 augustus 2011, 20:15 u.

Ik kom in de naam van Mijn Zoon Jezus Christus. Ik ben God de Vader en wens te communiceren met de hele wereld. Het is Mijn bedoeling **om de ernst van de straf** te verminderen en de mensheid een kans te geven om hun hart te openen voor de waarheid van Mijn bestaan. Zij, Mijn dierbare kinderen, moeten weten dat Ik in de eerste plaats een God ben van genade en dan eerst van gerechtigheid.

Mijn Barmhartigheid heeft buitengewone grenzen bereikt. Ik zal, als gevolg van de kracht van het gebed, Mijn hand tegenhouden uit Barmhartigheid, zodat voor de mens de haat die zich in vele zielen manifesteert over de hele wereld, getemperd wordt.

Pas op Mijn kinderen, wanneer Ik jullie waarschuw dat indien het jullie niet lukt om de uitbreiding van de zonde te stoppen, dat zal resulteren in **een straf die een groot deel van de mensheid zal vernietigen.** Zo'n straf zal niet eerder gezien zijn sinds de dagen van **de zondvloed die de aarde verwoestte in de tijd van Noach.**

Ik zal niet langer toestaan dat jullie, Mijn ondankbare kinderen, diegenen vernietigt, die hun trouw getoond hebben aan Mij. Ik zal **niet toestaan dat de Ene Wereld Orde Mijn schepping besmet. Mijn kinderen. Mijn aarde.**

Beschouw dit nu als één van de **laatste waarschuwingen gegeven aan de mensheid.** Keer je nu af van de weg van de zonde en je zal gered worden. Keer je af van de weg van de blinde toewijding aan de verleiding van Satan en zijn verleidelijke bekoringen die je aantrekt door middel van eigenliefde en van materiële wonderen. Mocht je doorgaan deze prachtige wereld geschapen uit liefde voor jullie op deze manier te vernietigen, zal ze je onttrokken worden opdat je geen verdere schade aanricht.

Ik ben de God van Liefde en lankmoedigheid, maar Mijn geduld raakt op. Degenen die Mijn kinderen blijven verminken en vernietigen door middel van oorlog en de **controle van de wereldfinanciën**, weet dat jullie dagen geteld zijn. Jullie kans op verlossing zal nu de laatste zijn. Mocht je tijdens dit grote geschenk van Barmhartigheid, dat **De Waarschuwing** is, niet adequaat reageren, dan zullen jullie en je volgelingen vernietigd worden.

Mijn Glorie zal bekend worden bij iedere man, vrouw en kind. Degenen die kozen voor de weg naar Mijn Koninkrijk zullen eeuwig leven. Degenen die dit niet doen zullen een duisternis ervaren zoals ze zich niet konden voorstellen en ook niet willen.

Volgelingen van Satan die willens en wetens zijn boosheid verafgoden, aanhoor nu Mijn belofte. Jullie, Mijn verloren kinderen, zal tijdens De Waarschuwing nog eens de hand van liefde en vrede aangeboden worden. Grijp ze want het zal je leven terug in de boezem van Mijn liefde brengen. **Negeer Mijn oproep en je zal lijden voor de eeuwigheid** en nooit meer terugkeren in de schoot van Mijn geliefde familie.

Dit nu, Mijn dochter, **is een van de belangrijkste waarschuwingen** om je broeders en zusters te redden van het martelende vuur van de eeuwige verdoemenis.

*De Allerhoogste Koning
God de Almachtige Vader*

God de Vader: Net zoals Mijn Zoon gekruisigd werd, zo zal ook Zijn Kerk op aarde gekruisigd worden.

Donderdag, 2 augustus 2012, 22:06 u.

Mijn liefste dochter, de beproeving van de Kerk van Mijn Zoon op aarde is reeds begonnen.

De geseling, de vervolging gaat beginnen.

Net zoals Mijn Zoon gekruisigd werd, zo zal ook Zijn Kerk op aarde gekruisigd worden.

Het proces vindt nu plaats.

Mijn Zoon werd gezonden om de mensheid te redden van de vuren van de Hel.

Zijn Dood op het Kruis, een vreselijk wrede gruweldaad, werd door Mij toegelaten als een middel om Mijn kinderen een toekomst te bieden.

Het Lichaam van Mijn Zoon werd Zijn Kerk op aarde. Haar priesters en gewijde dienaars namen de plaats in van Zijn apostelen.

Nu, aangezien Hij weer terugkomt om de mensheid te redden en Mijn dierbare kinderen op te eisen, zodat zij Mijn Paradijs kunnen binnengaan, **zal de geschiedenis zich herhalen.**

Mijn Zoon predikte de Waarheid en Hij bracht vele mensen samen die Zijn onderrichtingen volgden en niet twijfelden aan Zijn Woord.

Dan werd Hij verraden door diegenen die Hem nabij waren en aan Hem toegewijd in Zijn eigen gelederen.

Zijn Kerk, de Katholieke Kerk, werd eveneens verraden vanuit haar eigen kringen.

De verzoeking van Satan bracht dit tot stand en een groot kwaad was verantwoordelijk voor het doden van Mijn Zoon.

Wat betreft Zijn Kerk vandaag begon dat sterven enige tijd geleden. Net zoals bij Mijn Zoon, hebben vele volgelingen die trouw waren aan Mijn Heilig Woord, Hem ook nu verlaten.

Dan begon het proces waarop Mijn Zoon beschuldigd werd van dwaalleer. Zo ook heeft de Kerk van Mijn Zoon hetzelfde lot ondergaan.

Door de goddelozen onder hen, die zware overtredingen tegen de mensheid begingen, hebben vele trouwe volgelingen de Kerk verlaten.

Nadien lieten zij Mijn Zoon in de steek en legden Zijn leer terzijde.

De publieke behandeling van de Kerk van Mijn Zoon op aarde heeft haar priesters tot zwijgen gebracht wanneer het erop aankomt de leer van Mijn Zoon te verdedigen.

Omwille van de zonden binnen hun eigen gelederen zijn zij bang diegenen te beledigen die Mijn Zoon ontkennen.

De Kerk van Mijn Zoon staat nu voor de grootste beproeving sinds de Kruisiging van Mijn geliefde Zoon.

Zijn Kerk wordt meedogenloos bespot, niet alleen door haar vijanden van buiten, maar door haar vijanden binnenin.

De Doornenkroon zal nu op het hoofd van de Kerk van Mijn Zoon geplaatst worden en weinigen van haar volgelingen zullen bij haar blijven.

Net zoals de apostelen van Mijn Zoon, met uitzondering van Johannes, Hem verlieten tijdens Zijn proces en executie, zo ook zullen zij die hoge plaatsen binnen het Vaticaan bekleden Mijn Heilige Plaatsvervanger verlaten.

Hij zal, als hoofd van de Katholieke Kerk, gedwongen worden een verschrikkelijk pad van schande te bewandelen waaraan hijzelf geen schuld heeft.

Terwijl hij zal worden opgejaagd, bespot en als dwaas behandeld zal het niet tegen hem zijn dat zij hun woede uiten. Het zal tegen de Waarheid van de Kerk zijn, de Christelijke Kerk, gevormd door het Offer van Mijn Zoon, dat zij hun haat de vrije loop zullen laten.

Het Christendom zal gekastijd worden in elke hoek, in elke natie, op elke plaats van verering totdat het zwak is van uitputting.

Als het op de weg naar de Calvarieberg zal geleid worden, net zoals Mijn Zoon geleid werd, zal het gebonden en stevig met koorden vastgemaakt worden om het onmogelijk te maken de kwelling te ontlopen.

Dan, wanneer het de heuvel zal beklimmen, zal het met stenen bekogeld worden, bespuwd en uitgejouwd tot boven aan de top.

Dan zal het aan het Kruis genageld worden.

Het zal op weinig sympathie kunnen rekenen door diegenen die de Kerk beschuldigen voor haar zonden tegen de onschuldige wanneer zij het Hoofd van de Kerk, Mijn Zoon, zullen veroordelen.

Zij zullen Hem de schuld geven voor de zonden van anderen, veroorzaakt door de bekoring van Satan.

Wanneer zij de Kerk van Mijn Zoon op het Kruis zullen genageld hebben, zullen zij honderden bewakers zenden, net zoals de zeshonderd soldaten die op de Calvarieberg stonden, om er zeker van te zijn dat niet een stukje Vlees ontsnapt zonder bestraffing.

Niet één dienaar van Zijn Kerk, die zijn trouw eraan proclameert, zal het toegestaan worden te ontkomen.

Wanneer de Kerk zal gekruisigd zijn, zullen zij ervoor zorgen dat zij verhongert door gebrek aan voedsel en water tot haar laatste ademtocht.

Al haar leerlingen, net zoals het was met de apostelen van Mijn Zoon, zullen nergens te bespeuren zijn.

Zij zullen zich verbergen uit angst voor represailles.

In wat zal gezien worden als haar laatste adem, zal alles stil worden totdat het gejuich van hen die de Kerk gekruisigd hebben de hele wereld zal verdoven met hun valse leer.

De stem van het nieuwe hoofd van de Kerk, de Bedrieger, de Valse Profeet, zal luid weerklinken.

Allen zullen opgelucht voor Mij, de Allerhoogste God in dankbaarheid neervallen, want dat lijkt een nieuw begin in te luiden.

Dan zal de Tegenwoordigheid van Mijn Zoon niet langer de altaren binnen die Kerk opluisteren, want dat kan niet.

Op dat moment zal Mijn hand, in kastijding neervallen tot bestraffing.

De Strijd van Armageddon zal dan beginnen.

Dat is wanneer Ik, door Mijn Zoon, zal komen om zielen te redden.

Ontken deze profetie niet.

Verberg jullie niet achter valse zekerheden, want deze dag moet komen.

De Kruisiging van de Kerk van Mijn Zoon moet komen omwille van het Laatste Verbond.

Maar dan zal de Glorierijke Verrijzenis van de Kerk, het Nieuwe Jeruzalem, alle tranen en al het lijden wegwissen en dan zal het Nieuwe Tijdperk aanbreken.

Vertrouw te allen tijde op Mijn Zoon.

Vrees nooit, want Ik ben jullie Vader en Ik zal komen om de aarde te vernieuwen en al Mijn kinderen te verzamelen in dit **laatste wonder dat voorzegd werd in het Boek van Daniël**.

Het Boek der Waarheid wordt nu, zoals beloofd, aan jullie geopenbaard, kinderen.

Verwerp Mijn goddelijke tussenkomst niet, want Ik spreek de Waarheid.

God de Allerhoogste

Moeder van de Verlossing: Weldra zal jullie gevraagd worden een vervangmiddel voor de Heilige Eucharistie uit te delen, dat niet het Lichaam van mijn Zoon zal zijn.

Vrijdag, 2 augustus 2013, 15:10 u.

Mijn kind, in deze tijd sta Ik voor mijn Zoon en val plat ter aarde aan Zijn Voeten in grote droefheid. Net zoals Ik toen aan de voet van Zijn Kruis getuige moest zijn van Zijn Doodsstrijd, gedurende Zijn verschrikkelijke Kruisiging, zo moet Ik nu eens te meer Zijn Pijn verdragen.

De Kruisiging van mijn Zoon vindt opnieuw plaats aangezien Zijn Lichaam, Zijn Mystieke Lichaam, dat Zijn Kerk op Aarde is, de geseling moet doorstaan door de Zijnen. Zij, de vijanden binnen Zijn Kerk, zullen Zijn Lichaam geselen, Het verscheuren, Het wreed bespotten en Het ontheiligen, alvorens zij Het terzijde werpen. **De Kerk van mijn Zoon zal nu gezeseld worden, wat de eerste fase zal zijn van Zijn Kruisiging op Aarde in deze tijd.** Zij zullen Zijn Lichaam nemen – onder vorm van de Heilige Eucharistie – en Hem beledigen alsook Hem onteren. Veel tekens zullen hiervan gezien worden, aangezien elk oneerbiedig en onoprecht gebaar zal gemaakt worden, met de bedoeling Hem te vervloeken. Wanneer zij Zijn Allerheiligste Eucharistie belasterd hebben, zullen zij Haar vervolgens weggoeien en spoedig zal het zeer moeilijk zijn om Haar te ontvangen. Dat is slechts één van de vele plannen die onderweg zijn om mijn Zoons Tegenwoordigheid in de Heilig Mis teniet te doen.

Velen zullen deze boosaardige handelingen zien en weten dat zij beledigend zijn voor mijn Zoon. Velen zullen protesteren, maar hun stemmen zullen niet gehoord worden. **Voor deze arme priesters, die omwille van deze ontheiliging zullen lijden, moeten jullie mij, jullie Moeder, vragen om jullie te helpen zulke pijn te verdragen.** Jullie mogen nooit of te nimmer met de Heilige Eucharistie knoeien, want Zij is jullie enige Voedsel van Redding. Zonder Haar, zullen jullie verhongeren. Zij moet altijd beschikbaar gemaakt worden voor elk van Gods kinderen. Jullie mogen nooit aanvaarden dat enig ander soort brood het Brood des Levens vervangt.

Weldra zal jullie gevraagd worden een vervangmiddel voor de Heilige Eucharistie uit te delen, dat niet het Lichaam van mijn Zoon zal zijn. Jullie moeten trouw blijven aan de Gave van de Heilige Eucharistie zelfs wanneer jullie gezegd wordt dat Zij niet langer relevant – niet langer aanvaardbaar is in de nieuwe wereldreligie.

*Jullie Moeder in Christus
Moeder van de Verlossing*

Boodschap van de Maagd Maria: Ik zal enkel nog een paar keer verschijnen in de wereld.

Woensdag, 3 augustus 2011, 9:45 u.

Mijn kind, het is onnodig angstig te zijn over dit werk want er is voorspeld dat er **bekeringen zullen plaatsvinden**. Helaas, niet alle mensen zullen of kunnen gered worden. Zij, die Mijn geliefde Zoon

vervolgen in de wereld van vandaag **zijn slechter dan degenen die Hem gekruisigd hebben**. Omdat Mijn Zoon stierf om de mensheid te redden van de zonde, werd in de hele wereld het onderricht gegeven over de noodzaak van de devotie tot Mijn Zoon. Velen die de waarheid kennen verkiezen om dit te negeren.

Ik ben zo vaak gezonden om het gebed aan te moedigen in de hele wereld en toch zijn Mijn waarschuwingen aan de kinderen door de tijd vergeten. Vandaag, wanneer Ik Mijzelf openbaar door zieners in verschillende landen, worden ze niet alleen genegeerd, maar ze lijden ook omdat ze belachelijk gemaakt worden. Mijn aanwezigheid en **de tekenen die Ik toon in de lucht** en andere manifestaties zijn verworpen. **Zelfs priesters en bisschoppen negeren Mijn waarschuwingen**. Ook zij hebben zich **afgewend van een geloof in goddelijke tussenkomsten**. Hoe blind zijn zij dat ze de hulp van Mij, hun beminde Moeder, afwijzen.

Mijn Zoon lijdt zo veel, het is hartverscheurend om Hem vandaag te zien in doodsangst vanwege het kwaad van de zonde. Mijn kinderen hebben geen idee hoe Hij lijdt als **Hij de wreedheid van de mens ziet**.

Mijn kind, herinner Mijn kinderen eraan dat Ik alleen nog maar een paar keer zal verschijnen in de wereld, omdat de tijd is gekomen voor de **laatste strijd wanneer Ik de Kop van de Slang zal verpletteren**.

Mijn kinderen moeten weten hoezeer ze geliefd en gekoesterd zijn door Mijn geliefde Zoon. Ik dring er bij hen op aan hun harten te openen en Hem de liefde en het medelijden te tonen die Hij verdient. Hij, jullie Redder, die vrijwillig de dood aanvaardde op de meest wrede wijze, om jullie te redden, wil nu deze generatie redden uit de valstrikken van Satan.

Hij, de Bedrieger, lacht Mijn kind, want hij weet dat hij erin geslaagd is kostbare zielen te stelen. Bid, bid, bid nu opdat Mijn Zoon zal gehoord worden tijdens **De Waarschuwing** en dat Zijn gave van de verlossing nederig en met open armen aanvaard zal worden.

Herinner dit, als jullie Moeder **zal Ik altijd pleiten voor genade voor Mijn kinderen**. Mijn tranen zijn gevloeid voor diegenen die de waarheid niet horen willen want het is alleen door middel van voortdurend gebed dat deze ongelukkige zielen kunnen gered worden.

*Jullie geliefde Moeder
Onze Lieve Vrouw
Koningin van Smarten*

Tot de andersdenkenden in de Katholieke Kerk: Ontheilig de Wetten van Mijn Kerk en jullie zullen gestraft worden.

Vrijdag, 3 augustus 2012, 16:45 u.

Mijn zeer geliefde dochter, de aarde zal bijna gaan beven wanneer de toorn van Mijn Vader zal neerkomen op die landen die de Wetten van Mijn Vader uitdagen.

Geen medelijden zal betoond worden vermits Zijn geduld op de proef werd gesteld tot het uiterste.

Hun zonden betreffen abortus, moord, wetten die het Christendom trachten te ondermijnen, huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht en de verering van valse goden. Dan zijn er nog die andersdenkenden binnen Mijn Kerk die dreigen Mij te verwerpen.

Wanneer zij proberen zich van Mijn Kerk te verwijderen en pogen nieuwe wetten in te voeren in strijd met Mijn Heilige Wil, dan verloochenen zij Mij.

Ik verstoot hen omwille van hun ontrouw. Hun pogingen om wetten in te voeren die gebaseerd zijn op de zonde van hoogmoed, begeerte en wereldse ambities zullen niet getolereerd worden.

Dachten zij nu echt dat het hun zou toegestaan worden om Gods kinderen van Mijn Kerk op aarde te verwijderen en de Hand van Mijn Vader te ontwijken?

Dachten zij dat zij boven de Wetten van God stonden?

Zij beminnen God niet, zij beminnen zichzelf.

Hun gebrek aan nederigheid en hun openlijke verwerping van de Wetten van de Katholieke Kerk doen Mij walgen.

Hun schandalige eisen waarbij zij proberen om Mijn Kerk te dwingen wetten te aanvaarden die Mij beledigen, betekenen dat zij zichzelf in de duisternis hebben geworpen.

Hun religieuze geloften zijn zinloos.

Hun plechtige belofte om Mijn Kerk te eren en te gehoorzamen werd verbroken.

Tenzij zij berouw hebben en terugkeren naar Mijn Lichaam, Mijn Kerk op aarde, hebben zij niet het recht zichzelf dienaars in Mijn Kerk te noemen.

Jullie zijn gewaarschuwd. Ik zal jullie de woestijn in sturen.

Ontheilig de wetten van Mijn Kerk en jullie zullen gestraft worden.

Jullie Jezus

God de Vader: De namen van diegenen in het Boek van de Levenden zijn het eerste doelwit van het beest.

Zaterdag, 3 augustus 2013, 13:17 u.

Mijn liefste dochter, Ik Roep de mensheid op vanuit het Hoogste en Allerheiligste Koninkrijk.

Mijn arme kleine kinderen, hoe lijden jullie omwille van de zonde van Lucifer, maar jullie moeten weten dat, door Mijn Almacht, Ik hem en al de gevallen engelen van het aardoppervlak zal wegvegen. Die tijd is nabij, dus moeten jullie je voorbereiden.

Weet dat de gevallen engelen en demonen voor de meesten onder jullie onbekend en onzichtbaar zijn, maar zij wandelen onder jullie, en verleiden jullie elke dag zodat jullie zouden vallen. Wanneer jullie in dit web van bedrog gevangen zijn, zullen jullie spoedig gewaarworden dat jullie niet meer in staat zijn om tot rust te komen of om echte vrede in jullie zielen te vinden.

Ik verklaar dat diegenen die door de valse profeet op het verkeerde pad geraken zichzelf verloren en verward zullen voelen aangezien zij het grote bedrog aanvaarden, waardoor zij gewillige slachtoffers zullen worden. Wanneer jullie je tegen Mij en Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus, keren zal het jullie niet toeschijnen dat dit het geval is. Jullie zullen geloven dat de Sacramenten dezelfde zijn, hoewel ze jullie anders zullen aangeboden worden. Zij zullen lege vaten worden en niet langer voor Mij aanvaardbaar zijn.

De wereld is van Mij, toch willen Mijn kinderen Mij niet, hun geliefde Vader, hun Schepper. Hun verstand werd geblokkeerd en de Boze heeft Mijn Gave van intelligentie gebruikt om hen over te halen te geloven dat Ik onmogelijk kan Bestaan. **Diegenen die niet in Mij geloven zullen geen ware liefde, vreugde of vrede in hun leven hebben. Noch zullen zij het Eeuwig Leven aanvaarden. In plaats daarvan zullen zij enkel de geneugten van het vlees zoeken, hoewel zij weten dat hun leven hier op Aarde kort is.**

Ik zal hen, zoals een Vader Die elk van hen liefheeft, tot Mij trekken door de Grote Barmhartigheid van Mijn Zoon. Mijn Macht is alomvattend en Satan, Mijn Lucifer, die zichzelf van Mijn Heup wegsneed, door zijn hoogmoed, zal Mij nooit overwinnen. Diegenen die hem volgen hebben daardoor dezelfde wig gedreven tussen zichzelf en Mij. **Zij zullen door de tekens die Ik nu openbaar, weten dat er slechts Één God is, Één Schepper, één Paradijs.** Al de paradijzen waarover hen verteld werd, door de valse profeten in de wereld, die Mijn kinderen van Mij wegleiden, bestaan niet noch kunnen ooit bestaan. **Ik Ben al wat er is. Ik heb alles geschapen. Ik zal alles beëindigen. Alles moet geschieden volgens Mijn Heilige Wil.** Bestrijd Mijn Wil en jullie zullen tot niets verworden. Aanvaard Mijn Wil en jullie zullen Mijn kind blijven.

Tot diegenen die in Mij geloven, jullie mogen nooit Mijn Zoon, Jezus Christus, verwerpen. Ik kwam in de wereld door Mijn Zoon om jullie opnieuw in Mijn Barmhartigheid te brengen, maar jullie wezen Hem af. Jullie doodden Hem, maar toch hebben jullie nooit Mijn Liefde voor jullie gedood. Dat is de reden waarom Ik Zijn Kruisiging toestond om jullie verlossing te brengen. Dit, Mijn Zoons dood op het Kruis, werd jullie weg tot redding. Zijn dood was niet wat het leek – een mislukking in de ogen van de Boze. Het was door deze daad van groot lijden, doorstaan met de grootste nederigheid, dat Satan overwonnen werd. En het was omwille van Mijn Zoons dood op het Kruis, dat Satans macht over de mensheid mislukte. Hoewel hij niet al Mijn kinderen kan meenemen in

de afgrond, zullen er toch velen nog door zijn leugens verleid worden. Dat is de reden waarom jullie moeten strijden, kinderen, niet alleen voor jullie eigen zielen. Indien jullie Mij beminnen, zullen jullie Mijn Zoon beminnen. Indien jullie Mijn Zoon beminnen, dan moeten jullie Hem helpen om alle zondaars te redden.

Ik Roep jullie op om jullie te zeggen dat wanneer Ik zielen oproep, vooral diegenen die Mij niet kennen, alsook diegenen die Mij wel kennen maar die weigeren Mijn Geboden aan te nemen, dat zij enkel zoveel tijd hebben om zichzelf van de eeuwige foltering te redden.

De namen van diegenen in het Boek van de Levenden zijn het eerste doelwit van het beest. Vele van die zielen zijn volgelingen van Mijn Zoon en trouw aan de Kerk. Zij zullen zich tegen Mijn Zoon keren door nieuwe wetten te aanvaarden, niet van Mijn Zoon, welke zij zullen gedwongen worden als een nieuwe religie te slikken. Deze nieuwe religie werd zorgvuldig gepland gedurende vele jaren. Zij volgt Satanische rituelen, maar velen zullen dit niet begrijpen. Wanneer jullie deze rituelen omarmen, zullen jullie macht geven aan Satan. Wanneer jullie hem die macht geven, zullen jullie veel gebed nodig hebben, want hij zal jullie naar lichaam alsook naar ziel verslinden.

Mijn kinderen, **Ik kom nu tussenbeide door bestraffingen op de Aarde. De arme zielen die hun leven door deze kastijdingen verliezen, helpen om diegenen onder jullie te redden die voor Mij verloren zijn.**

Wanneer jullie je beangstigd voelen door het kwaad van Satan en zijn invloed in jullie leven, herinner jullie dat Ik zijn vertegenwoordigers op Aarde zal vernietigen. Ik zal jullie lijden verkorten, omdat Ik zielen wens te redden. Indien Ik zou toestaan dat dit kwaad voortduurt, zou Ik niet al die zielen kunnen redden die opgetekend staan in het Boek van de Levenden.

*Jullie geliefde Vader
God de Allerhoogste*

Mijn verjaardag is een heel bijzondere feestdag.

Donderdag, 4 augustus 2011, 20:30 u.

Morgen, Mijn kind, is het een heel bijzonder feest voor Mij, je liefhebbende Moeder, want het is Mijn verjaardag.

Mijn Hart is vervuld met verdriet vanwege de beledigingen die Mijn geliefde Zoon lijdt voor de zonden van de mensen. Ik glimlach naar Mijn toegewijde kinderen die alles doen wat ze kunnen om zielen te redden, maar Mijn tranen vloeien nog omdat Ik het lijden in jouw wereld niet kan aanzien.

Mijn kind, wend je niet af zelfs maar voor één moment, wanneer je de boodschappen van Mijn Zoon Jezus Christus en God de Allerhoogste verspreidt want de tijd dringt.

Wijd zoveel tijd als je kunt aan dit werk. Blijf doorgaan, Mijn kind. Ik zal je altijd omringen met Mijn heilige mantel.

*Je liefhebbende Moeder
Koningin van de Hemel*

Tijd om te wachten – vertel aan anderen wat ze mogen verwachten.

Donderdag, 4 augustus 2011, 21:40 u.

Mijn innig geliefde dochter, de **wereld zakt elke dag dieper in het verval**. Onder Mijn kinderen zijn er gemengde gevoelens van hoop, zorgen, boosheid en wanhoop door **oorlog en het gebrek aan geld** om jullie gezinnen voldoende te kunnen voeden en kleden. Maar let op. Jullie zullen niet langer alleen moeten strijden want vrij vlug na De Waarschuwing zal er een positief gevoel zijn van licht en liefde in de wereld. Niet alles is verloren, Mijn dochter.

Bid voor hen die zich bekeren tijdens De Waarschuwing dat ze zullen blijven op de weg van de waarheid. Bid dat de liefde voor Mij en Mijn Eeuwige Vader sterker zal worden onder de volgelingen die de waarheid al kennen.

Zolang Mijn kinderen de gave van De Waarschuwing aannemen is er niets te vrezen.

Voor degenen die niet op de weg blijven en die terug keren naar de zondige wegen, zij hebben veel te vrezen. Mijn Vader zal niet toestaan dat ze anderen besmetten door hun eigenzinnige en boze wegen. **Ze zullen gestopt worden.** Helaas zullen velen zich afkeren van de waarheid en proberen verder te gaan met streven naar macht en controle uitoefenen over de rest van Mijn kinderen.

Bid dat de straf zal worden gemilderd. Jullie gebeden zullen helpen om dergelijke situaties te veranderen en af te wenden. **Dit is nu de tijd van wachten.** Bidden. Voorbereiden en ervoor instaan dat zo veel mogelijk mensen weten wat ze moeten verwachten.

Deze maand augustus van 'Redding der Zielen' is zo belangrijk, kinderen. Gelieve in deze maand jullie toewijding te volharden voor de vele zielen die je zal redden. **De Hemel verheugt zich op de liefde en de gulheid van het hart** en de ziel van al Mijn volgelingen die deze verbintenis gemaakt hebben, een speciaal geschenk aan Mij, zodat mensen gered worden tijdens De Waarschuwing.

Ga nu, Mijn dochter en verspreid Mijn woord. Ga nu in vrede en liefde.

*Je geliefde Verlosser
Jezus Christus*

Wanneer zij doelbewust leugenaars omkochten om Mijn Verrijzenis te ontkennen, ontzegden de Farizeeën generaties van Joden het recht op de Waarheid.

Zaterdag, 4 augustus 2012, 10:35 u.

Mijn zeer geliefde dochter, de mensheid moet de zwakheid van de menselijke natuur begrijpen alvorens zij zich werkelijk in Gods armen kan toevertrouwen.

Tot de getrouwen onder jullie, jullie geloof en liefde voor Mij, jullie Verlosser, schenkt Mij grote vreugde.

Maar als jullie zeggen Mij te beminnen, brengt dit een grote verantwoordelijkheid met zich mee.

Vergeet nooit de zwakheid van jullie natuur, hoewel jullie niet door eigen schuld met de erfzonde werden geboren, kan deze ervoor zorgen dat jullie zondigen wanneer jullie dat het minst verwachten.

Wanneer de zielen van diegenen die zeggen Mij te beminnen een niveau bereiken waarop zij verteerd worden van liefde voor Mij, dan is het dat zij voorzichtig moeten zijn. Soms geeft het hun het gevoel in Mijn ogen verheven te zijn, wat ook waar is; want dat zijn ze.

Maar dan komt de bekoring om anderen in een minder gunstig daglicht te zien.

Zij kunnen ertoe bekoord worden niet alleen medelijden te hebben met de arme zielen die in duisternis verkeren of verward zijn, maar ook om op hen neer te kijken.

Soms geeft hun sterk geloof en kennis van de Schriften hun een vals gevoel van veiligheid.

Zij menen alles te weten wat betreft de leer van de Kerk, Mijn Kerk, Mijn Lichaam op aarde.

Dat overkwam de Farizeeën.

Zij dachten alles te weten omtrent de Wetten van God. De Liefde van God.

Zij faalden in het begrijpen van de profetieën die zo duidelijk de komst van de Messias voorspelden. Dat betekende dat zij Christus, de Zoon van de Levende God, verwierpen toen Hij kwam zoals beloofd.

De wreedheid die zij Mij, Jezus Christus, de Mensenzoon, betoonden was in volledige tegenspraak met de liefde die zij voor God beweerden te hebben.

Indien zij God werkelijk beminden, zouden zij geen enkel kind van God behandeld hebben zoals zij deden.

Hun geesten waren gesloten voor de profetieën aan de wereld gegeven door de profeten, die de Waarheid verkondigden.

De Waarheid is dat alle profetieën zullen vervuld worden zoals door God beloofd.

Zij verwierpen de Messias, beloofd om de toekomstige verlossing van de hele mensheid tot stand te brengen.

Erger nog, door hun leugens, wanneer zij doelbewust leugenaars omkochten om Mijn Verrijzenis te ontkennen, ontzegden de Farizeeën generaties van Joden het recht op de Waarheid.

Mijn Dood op het Kruis was voor hen niet voldoende. Zij wilden er zeker van zijn dat er nadien geen spoor meer overbleef van Mij, de Verlosser van de wereld.

Dan keerden zij terug en onderwezen Gods kinderen de weg naar een vals geloof waarin de Waarheid een leugen werd.

Onthoud dat de profetieën van God altijd vervuld worden.

Mijn Tweede Komst gaat nu bijna in vervulling. Deze keer zullen het de leiders binnen de Christelijke Kerken zijn die Mij zullen ontkennen, net zoals de Farizeeën destijds.

Zij zullen Mij, Mijn profeten, Mijn volk en ieder kwellen die de waarheid omtrent Mijn Komst durft te verspreiden.

Verloochen Mij deze keer niet.

Open jullie harten.

Luister aandachtig naar Mij, nu Ik jullie voorbereid op het laatste hoofdstuk van de verlossing van de wereld.

Jullie Jezus

Mijn Profetieën, die de komst van de antichrist openbaren, zullen spoedig werkelijkheid worden.

Zondag, 4 augustus 2013, 23:16 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Profetieën, die de aankomst van de Antichrist openbaren, zullen spoedig werkelijkheid worden.

De dag voor jullie allen om jullie huizen en jullie gebruikelijke gebeden voor te bereiden, is nu aangebroken en allen die Mij volgen moeten bereid zijn om offers te brengen, om Mij te helpen overal Gods kinderen de ogen te openen voor dit kwaad, dat de wereld op zijn kop zal zetten.

Net zoals iedere ware profeet veracht en als een lastpost behandeld wordt, zo zullen jullie, Mijn lieve volgelingen, gezien worden als een last wanneer jullie de Waarheid bekend maken. Verwacht spot, hoon en verachting, waar je ook gaat. Mensen die jullie omringen zullen jullie intimideren, bekritisieren en iets aan te merken hebben, zelfs wanneer jullie niet eens met hen spreken over Mijn Woord.

Elke gevallen engel en boze geest, die de Aarde in deze tijd infiltreert, zal, via zwakke zielen, onmiddellijk tot jullie aangetrokken worden, om jullie te ontmoedigen met betrekking tot dit Werk.

Aanvaard deze smart in Mijn Naam, want wanneer jullie zo handelen, geven jullie grote eer aan God en het is één van de grootste geschenken die jullie Mij kunnen geven. Ik gebruik dan die beproevingen van jullie om Satan te verslaan door zielen op te eisen, die bestemd zijn om de zijnen te worden.

Zeer weinigen begrijpen de Goddelijke Wetten van de Hemel en de rol van het Kruis in jullie leven. Op een dag zullen al Gods kinderen begrijpen waarom deze wrede daden verdragen moeten worden. Ga verder met de taak van het verspreiden van de Waarheid, negeer de haat die jullie tegenkomen en aanvaard geen leiding van diegenen die Mij verloochenen – nooit.

Jullie mars naar het Nieuwe Paradijs zal moeilijk zijn. Maar met slechts een klein leger, kunnen jullie de hardheid overwinnen van de straffen, die door de antichrist over de hele

wereld zullen gebracht worden. Het is jullie taak om anderen te waarschuwen voor de gevaren van het aanvaarden van de wetten van Satan als een surrogaat voor de Wetten van God.

Alleen door het Bevel van Mijn Vader kan Ik al diegenen met Mij meenemen wier namen opgetekend staan in het Boek van de Levenden, maar die hun trouw aan de valse profeet zullen geven, en met een volgzame aanvaarding, vallen voor het aantrekkelijk optreden van de antichrist.

Jullie Jezus

Als jullie geloven in het bestaan van Satan, weet dan dat alles wat in de wereld onrechtvaardig en kwaad is, door hem veroorzaakt wordt.

Zondag, 5 augustus 2012, 17:40 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Ik doe een oproep tot allen, jong en oud, die onzeker zijn omtrent hun geloof in God.

Ik doe een beroep op diegenen onder jullie die in Mij geloven, maar die niet met Mij spreken, of gebruik maken van de Sacramenten, of die hun kerken niet bezoeken om Mij eer te bewijzen.

Ik bemin jullie. Ik zal jullie nooit verlaten en er zal jullie weldra een bijzondere Gave geschonken worden.

Jullie zullen ervaren hoe het is wanneer jullie op de Dag van het Oordeel voor Mij zullen verschijnen. Dan zullen jullie je twijfels vergeten.

Velen van jullie, ondanks jullie gebrek aan geloof, eren Mij op zo vele verschillende wijzen, maar jullie beseffen dat niet.

Jullie, in jullie dagelijks leven, voelen liefde, bezorgdheid en sympathie voor anderen.

Jullie voelen een drang om te vechten tegen ongerechtigheid en worden afgestoten wanneer jullie getuigen zijn van kwaadaardige handelingen die door anderen begaan worden tegenover diegenen die minder fortuinlijk zijn dan zijzelf.

Jullie betonen liefde voor anderen en dragen zorg voor hen die jullie hulp nodig hebben.

Jullie haten het om anderen uit te buiten en jullie zijn gevoelig voor de noden van hen die in dit leven te lijden hebben.

Jullie voelen liefde voor jullie familie.

Jullie lachen en zijn blij wanneer jullie onder vrienden zijn en voelen een enorme liefde en vriendschap voor hen die jullie nauw aan het hart liggen.

Wanneer jullie trouwen voelen jullie een overweldigende liefde voor jullie wederhelft. Dan, wanneer jullie kinderen hebben, overtreft de liefde die jullie voelen alles wat jullie je ooit voorgesteld konden hebben.

Jullie storten tranen van berouw als en indien jullie iemand pijn doen. Jullie vergeven anderen wanneer zij jullie pijn doen, beledigen of schade berokkenen.

Vanwaar denken jullie dat deze liefde en emoties komen? Weten jullie niet dat die alleen van God kunnen komen?

Liefde is moeilijk uit te leggen, moeilijk te analyseren en zij kan wetenschappelijk nooit bewezen worden omdat zij een gave van God is.

Haat daarentegen komt van de duistere zijde.

Voor vele mensen mag Satan dan wel niet echt lijken, maar hij bestaat.

Velen onder jullie geloven niet in het kwaad of in het bestaan van kwade geesten omdat die erop bedacht zijn zichzelf niet bekend te maken.

Als jullie geloven in het bestaan van Satan, weet dan dat alles wat in de wereld onrechtvaardig en kwaad is, door hem veroorzaakt wordt.

Hij is de koning van de leugen en hij heeft de macht jullie te verblinden omtrent de waarheid van jullie bestaan.

Omwillen van jullie blindheid zal Mijn Barmhartigheid de wereld nu bedekken om jullie te bewijzen dat Ik besta.

Wees voorbereid op die dag want het zal spoedig plaatsvinden.

Wanneer de tekenen aan de hemelen te zien zijn en jullie getuige zijn van de botsing, het geluid en het schudden in de grond, weet dan dat Ik gekomen ben om jullie wakker te maken.

Wanneer dit plaatsvindt, smee Ik om jullie dan tot Mij te wenden want Ik wil jullie vullen met Mijn Liefde, zodat Ik liefde en vreugde in jullie harten kan brengen.

Wanneer Mijn Barmhartigheid over jullie komt zullen jullie eindelijk vrede voelen.

Ik bemin jullie en Ik zal jullie nooit in de steek laten.

Ik wacht op jullie antwoord wanneer die grote dag komt.

Jullie Jezus

Wanneer ze het Sacrament van het Doopsel veranderen, zullen zij alle beloften om aan Satan te verzaken weglaten, want zij zullen verklaren dat deze vermeldingen ouderwets zijn.

Maandag, 5 augustus 2013, 04:05 u.

Mijn zeer geliefde dochter, moge toch niemand tijdens de vervolging, die Mijn geliefde gewijde dienaren – die Mij trouw blijven – zullen moeten doorstaan, geloven dat Mijn Kerk ooit kan sterven. Want dat is onmogelijk. Mijn Kerk – Mijn Mystiek Lichaam – heeft Eeuwig Leven.

Wanneer Mijn vijanden de Sacramenten veranderen en nieuwe relieken, nieuwe kruisen en nieuwe praktijken invoeren – en dan zeggen dat Mijn Kerk blijft zoals ze altijd geweest is – dan liegen ze. Mijn Kerk kan nooit veranderen.

Zo vele argumenten zullen naar voren gebracht worden, in elk land, met de bedoeling het Sacrament van het Huwelijk te ontore. **Zij, de vijanden van God, willen dat Christenen het huwelijk tussen koppels van hetzelfde geslacht aanvaarden, maar dat mogen zij nooit aanvaarden, aangezien dat Mijn Vader beledigt. Het is in Zijn ogen niet aanvaardbaar. Wanneer zij het Sacrament van het Doopsel veranderen, zullen zij alle beloften om aan Satan te verzaken weglaten, want zij zullen zeggen dat deze vermeldingen ouderwets zijn en te angstaanjagend. Zij zullen zeggen dat het irrelevant is.**

Dan zullen zij, beetje bij beetje, nieuwe versies van Mijn Onderrichtingen invoeren. Jullie, jullie allen die in Mijn Kerk geloven, mogen Mij nooit verraden. Jullie mogen nooit enige vervanging aanvaarden voor de Sacramenten zoals Ik die aan jullie gaf. Ik Ben de Waarheid. Mijn Kerk vertegenwoordigt de Waarheid. Maar jullie kunnen alleen claimen deel uit te maken van Mijn Kerk indien jullie al Mijn Onderrichtingen en Mijn Sacramenten behouden en aanvaarden dat Mijn dood op het Kruis het grootste Offer was om jullie verlossing te verzekeren.

Alles, wat afwijkt van de Waarheid, uit vrees heidenen te beledigen, is zeer gevaarlijk. Wanneer jullie de Leer van God ontkennen en een nieuwe, alternatieve Kerk volgen, zullen jullie niet langer deel uitmaken van Mijn Kerk op aarde. Wanneer jullie bezwaar maken tegen de nieuwe heidense praktijken, die door de valse profeet zullen ingevoerd worden, zullen jullie als een ketter beschouwd worden. Zij zullen dan proberen jullie, in Mijn Naam, te excommuniceren. Indien jullie Mij trouw blijven en weigeren deel te hebben aan dit boosaardig bedrog, zullen jullie deel blijven uitmaken van Mijn Kerk.

De keuze kan pijnlijk zijn, wanneer al deze dingen plaatsvinden, maar het is zeer eenvoudig. Jullie zijn ofwel voor Mij ofwel tegen Mij.

Jullie Jezus

Moeder van de Verlossing: Deze oorlog, om het Woord van God hoog te houden, zal betekenen dat die priesters, die Hem trouw blijven, toevluchtsoorden zullen moeten zoeken.

Maandag, 5 augustus 2013, 13:05 u.

Mijn lieve kinderen, dit gaat een tijd worden van grote beproevingen op het gebied van jullie geloof. **De Katholieke Kerk zal de Kerk zijn waarin de grote verdeeldheid zal beginnen.** Het zal in deze Kerk zijn dat mijn Zoons priesters het meest zullen lijden, gedurende de grote geloofsafval, die zij zeer spoedig van binnenuit zal te verduren hebben.

Tot diegenen van mijn Zoons trouwe priesters, die door besluiteloosheid zullen verscheurd worden, jullie moeten je bewust zijn van de noodzaak om in vereniging te blijven met de Barmhartige Christus. Jullie moeten je nooit verleid voelen om Zijn Kerk te verlaten, door leugens te aanvaarden vanwege diegenen onder jullie die in zware dwaling gevallen zijn. Jullie moeten ten koste van alles mijn Zoon vereren en Zijn volk leiden op het pad naar heiligheid, ongeacht hoe moeilijk dat voor jullie zal zijn.

Diegenen onder jullie die de traditionele Mis zullen blijven opdragen zullen gekweld worden totdat jullie ermee instemmen het helemaal op te geven. Velen onder jullie religieuze ordes zullen jullie achter je rug aan de vijand verraden. Jullie zullen, net zoals mijn Zoon voor jullie, geconfronteerd worden met diegenen die beweren jullie gelijken te zijn en beschuldigd worden van ketterij, omdat jullie volhouden eerbied te blijven betonen voor het Allerheiligste Misoffer.

De nieuwe woorden, die zullen overeenkomen met de meest gemene ontheiliging van mijn Zoons Lichaam, zullen met geweld opgedrongen worden bij die gewijde dienaren die durven bezwaar maken.

Het zal binnen de Katholieke Kerk zijn dat broeder zal vechten tegen broeder, zuster tegen zuster, vader tegen zoon, kinderen tegen ouders, totdat er twee partijen zijn.

Deze oorlog, om het Woord van God hoog te houden, zal betekenen dat die priesters, die Hem trouw blijven, toevluchtsoorden zullen moeten zoeken. Om dit te doen moeten jullie beginnen met de voorbereiding om zulke plaatsen te vinden waar jullie in de mogelijkheid zullen zijn om de Heilige Mis op te dragen en de Sacramenten toe te dienen aan Gods kinderen.

Ik, de Moeder van de Verlossing, zal die toevluchtsoorden beschermen en door het Zegel van de Levende God, door Mijn Vader aan de wereld gegeven, te bevestigen aan de binnenmuren, zullen zij onzichtbaar blijven voor de vijanden van God.

Wees niet bevreesd voor deze dingen, want wanneer jullie goede voorbereidingen treffen, dan zullen jullie Gods kinderen naar de redding leiden. Mochten jullie geen acht slaan op deze waarschuwing, dan zullen jullie gevangen genomen worden naar geest, lichaam en ziel door de vijanden van mijn Zoon en redding zal niet van jullie zijn.

Diegenen die de bevelen van de valse profeet uitvoeren zullen veel gebed nodig hebben, want sommigen onder hen zijn blind voor de Waarheid. Anderen, die de Waarheid zullen kennen, maar die partij zullen kiezen voor diegenen die mijn Zoons dood op het Kruis ontkennen, moeten gevreesd worden. Zij zullen enorme schade toebrengen bij de onwetende volgelingen van Christus.

Door trouw te blijven aan de Waarheid, zullen jullie mijn Zoons Restleger leiden, zodat het een ontzagwekkende kracht wordt, tegen de Boze en diegenen die hij leidt in zijn strijd tegen mijn Zoons ware dienaren op Aarde.

Jullie moeten, wanneer de tijd komt, weigeren om leiding te aanvaarden van diegenen die het Woord van God zullen ontheiligen en door hun leugens en nieuwe verderfelijke doctrines velen zullen misleiden. Diegenen die gelijk welke vervorming van de Mis of de Heilige Sacramenten aanvaarden, zullen bij mijn Zoon verantwoording moeten afleggen.

Want jullie zullen onbewust dienaren geworden zijn van de Boze en vele, vele zielen zullen verloren gaan, want zij zullen meegetrokken worden in rituelen die Satan eer betuigen. Deze rituelen zullen de valse profeet en de antichrist eren, die vijanden van God zijn.

Bid, bid, bid opdat de Waarheid gezien zal worden en dat leugens zullen onthuld worden voor wat ze zijn – een belediging tegen mijn Zoons hartverscheurende Kruisiging.

*Jullie geliefde Moeder
Moeder van de Verlossing*

Wanneer jullie Mijn Woord verdedigen, zullen jullie geacht worden wreed te zijn, onvriendelijk en zonder genegenheid voor diegenen die niet in God geloven.

Maandag, 5 augustus 2013, 18:33 u.

Mijn zeer geliefde dochter, hoe ween Ik van verdriet wanneer Ik de verschrikkelijke verdeeldheid zie die binnen Mijn Kerk op Aarde opdoemt. De bitterheid van Mijn Doodstrijd wordt echter verzacht door diegenen die Mij waarlijk beminnen en die reeds bezorgd zijn over de manier waarop Mijn Lichaam behandeld wordt.

Jullie moeten je nooit verplicht voelen om gelijk welke daden, handelingen of woorden te aanvaarden die tegen Mij gericht zijn. **Indien jullie je ongemakkelijk voelen met wat jullie zien, binnen Mijn Kerk, door diegenen die zweren dat zij met Mij in vereniging zijn, wanneer ze Mijn Lichaam ontheiligen, dan moeten jullie je hart volgen.** Ik Ben met jullie elke seconde van deze grote apostasie (geloofsafval) en wat betreft diegenen die Mijn hulp blijven inroepen, Ik zal jullie ogen openen voor de Waarheid, zodat jullie Mij trouw zullen blijven.

De tijd is nu bijna daar. **De deuren van Mijn Kerk zullen weldra gesloten worden voor diegenen die zullen aandringen om trouw te blijven aan de traditionele gebruiken van het Christendom.** Deze deuren zullen voor jullie gezicht worden dichtgesmeten wanneer jullie van Mij getuigenis afleggen. **Jullie geloof zal belachelijk gemaakt worden, op de meest geslepen wijze, zodat wanneer jullie Mijn Woord verdedigen, jullie zullen geacht worden wreed te zijn, onvriendelijk en zonder genegenheid voor diegenen die niet in God geloven.**

Jullie zullen uitgescholden worden wanneer jullie een gewijde dienaar van Mij zijn en jullie zullen je moeten verantwoorden voor jullie trouw aan Mij. Verzamel jullie nu allen. Ik vraag dat jullie Mij niet verloochenen. Ik zal jullie beschermen, zodat jullie Mij kunnen dienen. Ik zal jullie helpen jullie last te verlichten. Al de Genaden van de Hemel zullen over jullie uitgestort worden.

Waarschuwing voor Priesters:

Ik zal al diegenen onder jullie vellen die de valse kerk volgen – de kerk van het beest – wanneer die aan jullie wordt aangeboden. **Volg deze nieuwe kerk en jullie zullen je ziel verkopen aan het beest.** In plaats van zielen te redden, in Mijn Naam, zullen jullie verantwoordelijk zijn voor het overleveren van hen aan de eeuwige Hel.

Ik zeg jullie de Waarheid nu, zodat jullie ruim de tijd krijgen om jullie op die dag voor te bereiden, aangezien die niet meer veraf is.

Jullie Jezus

Veel mensen verklaren van zichzelf dat zij Christenen zijn, maar ze houden niet van Mij.

Dinsdag, 5 augustus 2014, 14:16 u.

Mijn zeer geliefde dochter, nu de Waarheid van wat er gaat komen zich verspreid heeft, hebben bekeringen Mij overal gevolgd waar Mijn Gebeden voor de mensheid worden gebeden. Mijn Restleger zal groeien en zich vermenigvuldigen, net zoals mijn vijanden. Waar Mijn Leger gaat, zullen de vijanden van dit Werk meedogenloos volgen. Vechtend, schoppend en venijn spuwend, zullen jullie hen kennen door het kwaad dat uit hun mond stroomt. Jullie zullen de Mijnen herkennen door de manier waarop ze zullen belasterd worden in Mijn Naam.

Jullie mogen nooit de moed verliezen tegenover de haat. Jullie moeten begrijpen wie aan het werk is in deze gevallen en hem niet accepteren, want dan geven jullie hem gewoon meer macht. De invloed van de Boze op de kinderen van God wordt zichtbaar en daarvan getuigen de verdeeldheid die volkeren scheidt, de moorden, de vervolging en de pogingen die gedaan worden om het Christendom totaal te vernietigen.

Veel mensen verklaren van zichzelf dat zij Christenen zijn, maar ze houden niet van Mij. Zij beledigen Mij en veroorzaken Mij grote schande. Hardvochtig beoordelen zij anderen en voelen

schuld noch wroeging wanneer ze anderen belasteren – alleen een brandend verlangen om de haat te bevorderen. Lafaards zijn al diegenen die zich achter een sluier van religieuze vroomheid verbergen en durven te verklaren of een ander mens al dan niet geschikt is om Mij te dienen. Ze hebben het lef om aan anderen hun kennis voor te schrijven van wat zij denken dat het betekent om Christen te zijn, terwijl ze zo vol van haat zijn voor Mij. Jullie mogen je nooit inlaten met een persoon wiens hart vol haat is, wanneer hij beweert te spreken in Mijn Naam. Negeer hem. Bid voor hem. Want als jullie Mij echt beminnen, zullen jullie mededogen aan de dag leggen voor iedereen. Jullie zullen iemand anders niet oordelen of belasteren of leugens over hem verspreiden en vervolgens durven beweren dat jullie van Mij zijn. Weg van Mij. Spoedig zullen jullie voor Mij komen en zal verantwoording gevraagd worden voor jullie daden.

Het Christendom is de levenskracht die de wereld in stand houdt. Ik Ben het Licht dat dag en nacht van elkaar scheidde en zonder Mij zouden jullie in het donker worstelen. Kom met Mij, aangezien Ik jullie riep – of blijf helemaal weg.

Jullie Jezus

Wanneer zulke zielen Mijn Heilig Woord met zo'n venijn aanvallen, is dat een teken van Satans bevestiging dat deze boodschappen authentiek zijn.

Maandag, 6 augustus 2012, 18:06 u.

Mijn zeer geliefde dochter, er zijn veel van Mijn toegewijde volgelingen die een campagne beramen om deze zending kapot te maken.

Diegenen die menen dat het de niet-Christenen en de atheïsten zullen zijn die Mijn Woord in deze boodschappen zullen afkeuren, weet dit.

Het zullen diegenen zijn die openlijk hun geloof belijden in Mij, hun Jezus, die Mij het meest zullen pijn doen.

Zij worden vertroebeld door het bedrog van de koning der leugens, die vele gevallen engelen naar zulke zielen gestuurd heeft. Niet tevreden met het ontkennen van Mijn Heilige Boodschappen, zullen zij trachten om zoveel mogelijk steun te bekomen vanwege Mijn priesters om deze zending te saboteren.

Dergelijke zielen houden nooit stil om zichzelf de vraag te stellen waarom zij dat doen. Waarom zij zo'n haat voelen tegenover jou, Mijn dochter. Waarom Mijn Heilig Woord hen zozeer stoort.

Wanneer zulke zielen Mijn Heilig Woord met zo'n venijn aanvallen, is dat een teken van Satans bevestiging dat deze boodschappen authentiek zijn.

Want wanneer zo'n sterke tegenstand getoond wordt en wanneer heilige mensen aangezet worden om Goddelijke boodschappen zoals deze aan te vallen, dan kan je er zeker van zijn dat zij van God komen.

Wanneer zij Mijn Woord ontkennen dan verwondt Mij dat zo diep dat Ik ween van verdriet wanneer zij Mij niet herkennen. Maar dat is in orde. Met de tijd zullen zij de Waarheid kennen.

Wanneer zij echter vrijwillig proberen om zielen af te brengen van Mijn Barmhartigheid dan beledigen zij Mij buitengewoon.

Indien zij er verantwoordelijk voor zijn dat de redding aan zielen ontzegd wordt, dan zullen zij gestraft worden.

Hun straf zal ellendig zijn wanneer zij hun handelingen trachten te verdedigen, zij het voor maar één verloren ziel. Hun daden kunnen betekenen dat een ziel die zich anders zou bekeerd hebben, nu de laatste kwelling in de vuren van de Hel moet lijden.

Het is wanneer zij het Woord van God trachten te saboteren dat hun voorgaande goede werken nutteloos worden. Want waartoe zijn die nog goed wanneer zij zulke waardevolle daden tegenwerken met werken van haat voor God?

Ik zeg tot hen. De dag dat jullie voor Mij zullen verschijnen om verantwoording af te leggen voor dergelijke slechte daden, zal voor jullie zeer moeilijk zijn.

Jullie zullen niet alleen verantwoording moeten afleggen voor jullie zelf maar eveneens voor de leugens die jullie verspreid hebben over Mij en Mijn Heilig Woord naar anderen.

Is het jullie angst voor Mijn Heilig Woord dat jullie aanzet tot zulke boosaardigheid. Angst komt van Satan. Hoogmoed komt ook van Satan. Weten jullie niet dat het is omdat jullie menen zo goed geschoold te zijn in Mijn Heilige Schrift, dat dit jullie aanzet ervan uit te gaan dat jullie meer weten dan eigenlijk het geval is?

Jullie gaan zoeken naar fouten in Mijn Heilig Woord net zoals de Farizeeën deden. Daardoor zeggen jullie dat jullie meer over de Waarheid weten dan God.

Vergeet niet dat hoe meer leugens jullie verspreiden over Mijn Heilig Woord, des te meer jullie zondigen tegen het Woord van God.

Deze zonde tegen de profeet van de Heer wordt door Mijn Vader het meest afgekeurd.

Al diegenen die gezondigd hebben tegen de profeten van de Heer werden gestraft. Want wanneer zij proberen om het Woord van God tegen te houden, dat aan de wereld gegeven wordt om zielen te redden, dan verhinderen zij de redding **van zielen**.

Daarvoor zullen zij neergeslagen worden, want niets zal het Woord van God stoppen om aan Zijn dierbare kinderen overgebracht te worden.

Jullie Jezus

Moeder van de Verlossing: Aanvaard geen verdraagzaamheid jegens heidenen om de kerken van God over te nemen.

Dinsdag, 6 augustus 2013, 19:37 u.

Mijn kind, je moet nooit luisteren naar diegenen die deze Boodschappen van de Heilige Drie-eenheid aanvallen, want zij zullen je van dit Werk afleiden. Onthoud, **deze Missie zal meer dan gelijk welke andere aangevallen worden, omwille van de ernst ervan. De spot, de hoon en de kritiek zullen aanhouden tot op de laatste dag wanneer je de Laatste Boodschap zal ontvangen.**

Het plan om deze Boodschappen in diskrediet te brengen zal heviger worden en haat zal toenemen, dus wees alstublieft voorbereid. Deze Boodschappen kunnen door gelovigen, noch door ongelovigen, genegeerd worden, want het Woord van God zal nooit onopgemerkt blijven. De haat tegen God in de wereld op dit moment is overal en diegenen die in deze tijden Zijn Woord verkondigen zullen lijden.

De Waarheid werd altijd afgewezen sinds God in het begin Zijn profeten zond om Zijn kinderen te waarschuwen voor de gevaren van het heidendom. Heidendom is de antithese (het tegenovergestelde) van de Waarheid – het Woord van God. Die arme zielen, die valse goden eren, vertoornen Mijn Vader zeer. Hij is een jaloezse God, want het was door Hem dat alle dingen begonnen. Hij is Almachtig. Hij is een liefhebbende God, maar Zijn Toorn moet gevreesd worden wanneer heidenen parasiteren op diegenen die Hem liefhebben.

Wanneer Gods kinderen – diegenen die in Hem geloven, en die Hem aanbidden, door Zijn geliefde Zoon, Jezus Christus – proberen zich te verenigen met alle zielen, alle religies, moeten ze zeer voorzichtig zijn. **God wil dat al Zijn kinderen elkaar liefhebben, ongeacht ras, gezindte of natie. Wat Hij niet zal toestaan is dat Christenen heidenen in de armen sluiten, binnen hun kerken.** Wanneer dat gebeurt, zullen de heidenen alle sporen van het Christendom uitvegen. Het is beledigend tegenover God, om de Waarheid – het Woord van God – aan te nemen en ruimte te laten voor leugens om Het te besmetten.

Gods profeten waarschuwden de mensheid voor de gevaren van het omarmen van het heidendom, aangezien het tot totale verwoesting leidt. Wanneer dit gebeurt zullen de naties die deze gruwel in hun kerken toelaten, weggevaagd worden, met weinig getoond Erbarmen.

Aanvaard geen verdraagzaamheid jegens heidenen om de kerken van God over te nemen. Jullie mogen nooit het grote Offer vergeten door God gebracht toen Hij Zijn enige Zoon zond om jullie verlossing te brengen. **De dag dat jullie de praktijken aanvaarden van andere kerken,**

niet van God, of wanneer jullie eerbied betonen voor heidenen, is de dag waarop jullie de Waarheid de rug zullen toekeren.

Houd jullie ogen open en bid dat jullie kerken jullie niet zullen dwingen om jullie trouw tegenover Jezus Christus op te geven.

*Jullie geliefde Moeder
Moeder van de Verlossing*

Moeder van de Verlossing: Mijn Zoon heeft niemand gezonden om jullie van deze Boodschappen af te leiden.

Woensdag, 6 augustus 2014, 13:00 u.

Mijn lieve kinderen, wees bedachtzaam voor diegenen die jullie vervolgen in de Naam van mijn Zoon, Jezus Christus, omdat zij zich zorgvuldig zullen verbergen achter een vernislaag van heiligheid. De Boze zal zich nooit voordoen zoals hij werkelijk is, daarvoor is hij veel te sluw. In plaats daarvan zal hij jullie benaderen door de zielen die hij beïnvloedt, onder een façade van liefde en velen zullen ten prooi vallen aan dit bedrog. De woorden die hij gebruikt kunnen troostend en verleidelijk klinken, maar zij zullen een ongemakkelijk gevoel in jullie ziel achterlaten.

Wanneer op bevel van mijn Eeuwige Vader Boodschappen aan de wereld gegeven worden, dan zullen die nooit eisen stellen aan jullie. Zij zullen nooit aan een persoon macht geven over jullie om jullie aan te zetten eer te brengen aan gelijk welke levende persoon. Alle glorie moet God toekomen. Niemand kan jullie verlossing beloven, want die kan alleen van God komen. Jullie mogen je ziel voorbereiden zoals jullie geleerd werd door mijn Zoon Jezus Christus, en de Sacramenten ontvangen. Jullie mogen de Genadegaven aanvaarden die jullie geschonken worden door mij, de Onbevleete Maagd Maria, maar jullie hebben van niemand de toestemming nodig om waardig gemaakt te worden mijn Zoon te dienen, in deze of enige andere missie, bekrachtigd in de Hemel.

Wees waakzaam voor de vijanden van mijn Zoon, want zij zijn overal, en doen alles wat in hun macht ligt om de mensheid blind te maken voor de Waarheid van mijn Zoons Belofte terug te komen. Hij zal spoedig terugkeren en dan zal de Waarheid bekend gemaakt worden en alles wat Hij beloofde zal aan het licht komen. Tot de grote Dag van de Heer moeten jullie je enkel concentreren op mijn Zoon en al jullie vertrouwen in Hem stellen. Mijn Zoon heeft niemand gezonden om jullie van deze Boodschappen af te leiden, de laatste in hun soort en om het even wie iets anders beweert, komt niet van Hem.

Vertrouw, vertrouw, vertrouw in de Barmhartigheid van mijn Zoon. Luister naar wat Hij jullie geleerd heeft – alles staat opgetekend in de Heilige Bijbel. Zijn Woord is eenvoudig. Het is niet ingewikkeld. Volg slechts Zijn Onderrichtingen die 2.000 jaren overspannen en dan zullen jullie vrede vinden.

*Jullie Geliefde Moeder
Moeder van de Verlossing*

God de Vader: De rol van het lijden.

Zondag, 7 augustus 2011, 14:45 u.

Ik ben de Alfa en de Omega. Ik ben God de Vader, Schepper van de mens en het Universum.

Mijn dierbare dochter, Ik heb jouw geschenk definitief aanvaard om Mij te helpen zielen redden. Jouw geschenk wordt aanvaard met liefde en vreugde. Dit zal geen gemakkelijke weg zijn, maar je zal beschermd worden als je Mij iedere dag om hulp vraagt.

Jouw lijden zal geestelijk zijn en zal een duisternis van de ziel zijn. Als het erger wordt, herinner je dan altijd aan de schepselen, die door jouw lijden gered worden.

Ga zo vaak je kunt naar de Aanbidding om de noodzakelijke kracht te bekomen voor dit werk. De boodschappen van Mijn geliefde Zoon zullen continue verder gegeven worden. Ze moeten zoals voorheen verstuurd worden, want Zijn boodschappen aan de wereld zullen toenemen, niet verminderen. Je wordt geholpen door vele heiligen die voor jou ten beste spreken.

Bid verder tot de Heilige Drieuldigheid om de genaden die nodig zijn om sterk te blijven. Voel je nooit verlaten, dat zal zo lijken maar het is een deel van je lijden. Laat je hoofd rusten. Zwijg en toon aan de buitenwereld je vreugde. Negeer degenen die je willen kwetsen. Herinner veeleer dat door het Goddelijk licht dat door jouw ziel zal schijnen de duisternis uit andere zielen zal wegtrekken. Dan, en alleen dan, zul je de pijn bevatten die door het hart van Mijn Zoon brandt wanneer Hij de zonden in de wereld ziet. Jouw lijden zal slechts een fractie zijn van wat Hij iedere minuut van de dag doorstaat.

Aanvaard nu het geschenk dat ook jij hebt gekregen door de roeping van een offerziel te worden.

Herinner je, Mijn dochter, je bent altijd in Mijn Hart. Ik waak over je en bescherm je. Glimlach nu. Heb geen angst voor dit werk want dit werk zal jou, je familie en dierbaren grote beloningen brengen in Mijn Glorierijk Koninkrijk.

*Jullie liefhebbende Vader
God de Schepper van alle dingen*

Dit is Mijn laatste zending op aarde waar Heilige Boodschappen vanwege de Heilige Drie-Eenheid aan de wereld gegeven worden.

Dinsdag, 7 augustus 2012, 15:50 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn liefde voor jou is even sterk als intiem, hoewel dat voor jou niet zo lijkt te zijn op dit moment.

Je moet meer tijd doorbrengen in Mijn gezelschap want dan alleen zal je vrede vinden in deze zending.

Mijn Genaden vullen je ziel nu op zo'n manier dat jij Mijn boodschappen zo vlug mogelijk aan de wereld kan meedelen.

Hoe vermoeid en alleen ben Ik nu in Mijn Hart, Mijn dochter.

Ik maak Mij zorgen over die onschuldige zielen die onwetend zijn van Mijn bestaan. Goed van hart en Christelijk in hun omgang met anderen, geloven zij toch niet in Mijn bestaan.

Ik kijk elke dag hoe zij hun dagelijks leven leiden zonder geloof in het bestaan van God of in hun toekomstig leven in het Nieuwe Paradijs.

Alstublieft, help Mij om hun te zeggen dat Ik hen bemin.

Verspreid Mijn woord en Ik zal een gevoel van herkenning in hun zielen opwekken.

Het doet er niet toe dat zij jou verwerpen, Mijn dochter, of Mijn geliefde volgelingen, het enige wat telt is hen Mijn boodschappen te laten lezen.

Ik zal de Heilige Geest zenden zodat een sprankje, ofschoon maar een heel kleintje, een vlam van Mijn Liefde in hun zielen zal ontsteken.

Dit is Mijn laatste zending op aarde waar Heilige Boodschappen vanwege de Heilige Drie-Eenheid aan de wereld gegeven worden.

De Heilige Geest is aanwezig in deze Woorden van goddelijke oorsprong. Zij zijn jullie voedsel om jullie zielen te voeden als hulp om jullie voor te bereiden op de strijd.

Luister naar het Heilig Woord van God. Neem het, deel het en verenig al Gods kinderen die klaar zijn voor de strijd.

Breng al jullie broers en zusters, vooral diegenen die worstelen om in God te geloven, naar Mijn Grote Barmhartigheid.

Mijn Hart zwelt van liefde voor hen. Zij, elk van hen, zijn Gods kinderen.

Ik heb hun zielen nodig zodat Ik kan zorgen voor hun toekomst opdat zij eeuwig leven en geluk zouden hebben.

Ik kan er niet aan denken wat met hen zal gebeuren indien ik hun niet kan redden.

Mijn dochter, hoewel Mijn Goddelijke Barmhartigheid veel van de mensheid zal redden, heb ik jou en Mijn volgelingen, Mijn gewijde dienaars en gewone mensen nodig om het net uit te spreiden en al die arme, ongelukkige en verwarde mensen te vinden die behoefte hebben aan Gods Liefde.

Spreid het net van Mijn Liefde, zoals de visser, wijds en ver en op plaatsen waar God volkomen verworpen, veracht en gehaat wordt.

Ga dan en vind Gods dierbare jonge kinderen die niets over het Christendom weten, al leven zij in zogenaamde Christelijke landen.

Ga tot in Rusland, China en landen waar God niet vereerd wordt, ga en vang zielen.

Voed hen met Mijn boodschappen. Het speelt geen rol hoe jullie ze bekendmaken, maar doe het niet op een manier alsof jullie aan het preken zijn.

Verlok hen door wat hen kan interesseren. Gebruik elke vorm van moderne communicatie om dat te verwezenlijken. Ik heb hun vlug nodig. Ik vertrouw op de verspreiding van Mijn woord door al Mijn volgelingen.

Ik zal jullie leiden.

In jullie hart zullen jullie weten wat te doen. Vraag Mij jullie te helpen met dit bijzondere Kruistochtgebed (72) om jullie sterk te maken.

Kruistochtgebed (72)

Het gebed van de Leerling.

"Lieve Jezus, ik ben klaar om Uw Heilig Woord te verspreiden.

Geef mij de moed, de kracht en de kennis om de Waarheid mee te delen opdat zoveel mogelijk zielen naar U gebracht kunnen worden.

Neem mij op in Uw Heilig Hart en bedek mij met Uw Kostbaar Bloed, zodat ik gevuld word met de Genaden om bekering te verspreiden tot Redding van al Gods kinderen, in alle delen van de wereld ongeacht wat hun Geloofsovertuiging is.

Ik vertrouw altijd op U. Uw geliefde leerling. Amen."

Jullie Jezus

God de Vader: De antichrist is nu klaar om zichzelf kenbaar te maken.

Woensdag, 7 augustus 2013, 18:50 u.

Mijn liefste dochter, **de wereld moet zich voorbereiden op de komst van de grootste vijand van de mensheid sinds Mijn kinderen op deze aarde geplaatst werden.**

De antichrist is nu klaar om zichzelf kenbaar te maken en dit is zijn plan. **Hij zal wachten tot er overal oorlog woedt. Dan zal hij te hulp schieten en een valse vrede in de staat Israël tot stand brengen door hen met Palestina in een onwaarschijnlijk verbond te verenigen.** Iedereen zal overvloedig met lof over hem spreken. Hij zal daar niet stoppen, want hij zal voortgaan in een tempo dat velen zal verbazen en hij zal in vele door oorlog verscheurde landen vredesonderhandelingen tot een goed einde brengen. Opnieuw zal hij geprezen en bewonderd worden, met een buitengewone toewijding door miljarden over de hele wereld. Dan zal alles goed lijken. Zeer spoedig zal hij menslievende daden stellen en hij zal zich aansluiten bij de voornaamste wereldbanken om een nieuwe, machtige, financiële instelling tot stand te brengen. Vele bedrijven en politieke leiders zullen betrokken raken in zijn vele plannen. **Weldra zal een nieuwe monstrositeit opgericht worden, onder het mom de wereldeconomie een impuls te geven. Dat zal het nieuwe Babylon* zijn, het centrum van alle macht, van waaruit de wereldelite en de rijken handel zullen drijven.**

**Het nieuwe Babylon is een nieuwe grotere organisatie die beschouwd zal worden als bron van weldadigheid, gelegen hierin dat er zal worden voorzien in het verhelpen van armoede, doordat er opbrengsten aan de armen zullen verstrekt worden, enz..*

Het zal beschouwd worden als de bron van groot nieuws, zodat mensen baat zullen vinden op alle gebied gaande van jobs, tot de huizen waarin ze wonen en het eten waarmee zij hun families voeden.

Alle glorie zal de antichrist omringen. **Dan zal hij, samen met de valse profeet, een wereldvennootschap stichten, die voorgesteld zal worden als het grootste humanitaire initiatief.** De wereld zal dit nieuwe Babylon toejuichen en iedereen zal luidruchtig proberen om zelfs maar een nietige voet in haar centrum te bemachtigen.

Het nieuwe Babylon, zo zal aan allen gezegd worden, is bedoeld om de ene grote te verheerlijken, het milieu te promoten, moeder aarde te omhelzen en de wereld te bevrijden van de armoede vanuit de rijkdommen die uit zijn verachtelijke mond zullen uitstromen.

Wanneer dit plaatsvindt zal de Hand van Mijn tussenkomst de wereld om zijn as draaien. Ik zal niet werkloos toezien zonder Mijn kinderen te waarschuwen voor de gevolgen van het aannemen van deze gruwel, ontworpen in de diepten van de Hel en opgedrongen aan de mensheid. Mijn grote tekens zullen gegeven worden om al diegenen die deze belediging met open armen ontvangen en aanvaarden in Mijn Heilige Naam te laten zien.

Ik zal de aarde schudden en zij zal kantelen. Niemand zal Mijn tussenkomst kunnen negeren. **Dan zal Ik vuur over een derde van de aarde werpen.** Spoedig zal er hongersnood heersen, maar niet door Mijn Hand – zij zal er komen door de opzettelijke besmetting van de aarde door de antichrist. Wanneer hij en zijn cohorten kwaadaardigheden toebrengen aan niets vermoedende mensen in vele naties, zal Ik terugslaan.

Terwijl dit lijden hard zal zijn om te doorstaan, vrees niet, kinderen, want het zal kortstondig zijn. Mijn Liefde voor jullie allen is groot, maar Mijn Gerechtigheid is snel en Mijn bestraffing groot.

Jullie mogen niet aanvaarden wat voor jullie gebracht wordt. **Wanneer jullie zien dat de man van vrede, de antichrist, lofbetuigingen en bekroningen ontvangt voor zijn geweldige resultaten in door oorlog verscheurde landen, weet dan dat Mijn Tussenkomst nabij is.**

Jullie moeten altijd in vereniging blijven met Mijn Zoon, Jezus Christus, en bidden dat de Sacramenten voor jullie beschikbaar zullen blijven door trouwe priesters en geestelijken tijdens de tijden van beproeving die voor jullie liggen.

Mijn Wil zal geschieden.

Niets kan, noch zal, verhinderen dat het Laatste Verbond waar Mijn Zoon in Vrede zal Heersen vervuld wordt.

*Jullie geliefde Vader
God de Allerhoogste*

Zij zullen beweren dat Mijn Woord zoveel ergernis teweegbrengt dat het als niet politiek correct zal beschouwd worden.

Donderdag, 7 augustus 2014, 23:40 u.

Mijn zeer geliefde dochter, ware het niet omwille van Mijn Geduld, dan zou Mijn Straf nu opgelegd worden aan de onrechtvaardigen die Mijn Kerk op aarde teisteren.

De haat tegen de Christenheid wordt jullie op drie manieren toegediend.

De eerste is de wereldwijde geloofsafval, die wordt opgestookt door Mijn wraaknemer die de wereld misleidt tot het verwerpen van alles wat van Mij komt en die Mij in een woestijn slingert om er weg te rotten. De tweede komt tot stand door het rationalisme en het menselijk ingrijpen in Mijn Woord, verspreid door geleerden van Mijn Woord die niet gevuld zijn met de geest van Waarheid, maar die in plaats daarvan vol zijn van eigengerechtigheid, gevoed door trots. **Ze denken zo goed ervaren te zijn in het interpreteren van Mijn Onderrichtingen, dat zij nieuwe bijvoegsels zullen toevoegen en zullen aanpassen wat Ik leerde om te voldoen aan hun eigen egoïstische behoeften.**

En dan zijn er diegenen wier harten van steen zijn gemaakt – koud, gevoelloos en vol van diepe intense haat voor Mij en voor elke persoon die het Christendom voor iedereen zichtbaar in de praktijk brengt.

De invloed van de duivel manifesteert zich op zoveel manieren dat de mens, alleen, niet in staat zal zijn om weerstand te bieden tegen de eisen die aan hem worden gesteld door elk van deze drie groepen, die zullen proberen om hem te doen ophouden het Ware Woord van God te verkondigen. **Mijn Woord, zullen ze zeggen, veroorzaakt zoveel aanstoot dat het als niet politiek correct zal beschouwd worden en dus zal dat als de belangrijkste reden worden aangevoerd om het aanschijn van het Christendom radicaal te veranderen.** Alleen de eenvoudige mensen, wier liefde voor Mij gelijkt op die van kleine kinderen, zullen trouw blijven aan Mij omdat de anderen te druk zullen bezig zijn met het uitvoeren van de wijzigingen die betrekking hebben op de interpretatie van Mijn Woord. En gedurende die ganse tijd zullen de priesters die Ik geroepen heb om te getuigen van de Waarheid, voorbereidingen treffen om de Waarheid te beveiligen.

De Waarheid verbergen zal een verschrikkelijke duisternis teweegbrengen. Ze te veranderen is een aanfluiting van Mijn Kruisiging. Een surrogaat voor de Waarheid presenteren betekent Mij volledig verloochenen. Toch zullen de grootste daders diegene zijn die opscheppen over hun kennis van Mij – hun heiligheid verbergt valsheden en hun woorden en daden zullen jullie nooit tot Mij trekken want de Heilige Geest zal niet in hun ziel wonen. Wanneer de Heilige Geest niet aanwezig is, zullen deze verraders van Mijn Woord de duisternis vestigen in anderen, die enthousiast hun leugens zullen omarmen. Al deze valsheden zullen het teken van de Boze dragen – de zonde van hoogmoed – de poort naar de woestijn. Zodra deze deur opent zullen alle andere ongerechtigheden doorstromen en de zielen van alle mensen die voor de ketterij bezwijken, zullen verdorren.

Zonder de Waarheid zullen jullie in een wereld leven waar niets van wat jullie horen jullie vrede zal brengen. Zonder het Licht van Mijn Tegenwoordigheid zal de zon niet schijnen – zij zal donker en flauw worden en vervolgens wazig totdat ze, door toedoen van de sterfelijke mens, niet meer in staat zal zijn om licht te brengen zodat zij die ogen hebben en die weigerden om te zien, niet langer zullen zien, terwijl zij die zagen en de Geest van God aanvaardden, wel zullen zien.

Jullie Jezus

Kinderen wordt niet ontmoedigd door verhalen van wanhoop waarmee de mensheid zal geconfronteerd worden.

Maandag, 8 augustus 2011, 19:45 u.

Mijn innig geliefde dochter, het is sedert dagen dat Ik nog met je gesproken heb. Dit was om je een kans te geven om naar het advies van Mijn Geliefde Vader, de Allerhoogste God, te luisteren en om je te helpen de rol van het lijden voor het redden van zielen te begrijpen.

De dagen worden steeds korter nu de tijd van De Waarschuwing naderbij komt. Alles is klaar voor de vlammen van Mijn Liefde die de hele wereld als één zullen omhullen. De engelenkoren in de Hemel wachten nu op de dag van glorie wanneer Ik terugkeer om de mensen hun laatste kans te bieden om het bestaan van Mij en Mijn Vader te aanvaarden.

Kinderen, wordt niet ontmoedigd door geruchten of verhalen van wanhoop waarmee de mensheid zal geconfronteerd worden. In plaats daarvan, kijk nu naar Mij en vertrouw Mij je angsten toe. De mensheid zal een bijzonder geschenk ontvangen. Niet alleen zullen de mensen Mij zien van aangezicht tot aangezicht, maar ze zullen uiterst gelukkig zijn om de waarheid die voor hun ogen getoond wordt, te leren en te zien.

Dit zal een grote dag in de geschiedenis zijn, wanneer aan jullie allen de hoop en liefde getoond worden. Zelfs grote, verstokte zondaars zullen buigen en tranen van berouw wenen. Dit is goed nieuws, kinderen, want ze kunnen gered worden als ze hun trots en ego laten vallen. Allen moeten door hun eigen vrije wil verenigd worden om Mij toe te laten in hun harten te komen zodat ze geleid worden naar het Licht.

Voor veel zondaars in doodzonde zal dit licht branden in hun ogen en ziel. Het zal pijnlijk zijn. Als ze alleen maar de schrik doorstaan om te zien hoe ze Mij beledigd hebben, zullen ze sterk worden en zich bekeren.

Dus kinderen van Mijn leger, Ik zeg jullie nu. Glimlach, want deze gebeurtenis zal de meest bijzondere in jullie leven zijn en jullie bestaande liefde voor Mij en Mijn Eeuwige Vader zal jullie ziel doordringen. Zoveel liefde zal jullie geest, lichamen en zielen doorstromen, dat jullie in de geest voor altijd vernieuwd

worden. Bid nu voor allen want de tijd is kort. De wereld wordt nu voorbereid voor De Waarschuwing zodat allen klaar zijn voor Mijn grote gift.

Ga verder, Mijn kinderen, met de toewijding van deze maand van Redding der Zielen opdat voor het einde van de maand augustus miljoenen zielen zullen gered worden door jullie inspanningen.

Herinner jullie, Mijn kinderen, Ik ben aanwezig in jullie dagelijks leven. Wakend. Leidend. Ik bemin jullie allen. Blijf trouw aan Mijn verlangens om gekwelde zielen te redden.

Jezus Christus

Door te verklaren dat de Stem van de Heilige Geest van het kwade komt, zijn jullie schuldig aan een godslastering van dusdanig grote proporties dat dit beschouwd wordt als een onvergeeflijke zonde.

Woensdag, 8 augustus 2012, 23:20 u.

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer mensen vragen wat Ik bedoel met het Woord van God, laat Mij dat uitleggen.

Het Woord van God, zoals vervat in de Heilige Bijbel, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament, dat Woord van God, de Waarheid, wordt aan de wereld gegeven door de Gave van de Heilige Geest langs deze boodschappen om.

Deze boodschappen worden door de Heilige Drie-Eenheid aangeboden en zijn de enige in hun soort die ooit door een profeet aan de mensheid zijn overgebracht.

De reden is dat dit de laatste zending betreft, de laatste vorm van Goddelijke communicatie en tussenkomst die de wereld worden geschonken omwille van Mijn Tweede Komst.

Belemmer nooit de kracht van de Heilige Geest want dat is een zeer ernstige zonde.

In deze boodschappen wordt de Stem van de Heilige Geest uitgestort om de mensheid te redden van de eeuwige verdoeming.

Jullie mogen Mij verloochenen, jullie Jezus, of de Goddelijke Boodschappen die jullie geschonken worden door Mijn Geliefde Moeder en jullie zullen vergeven worden.

Want allen hebben jullie het recht om zulke Heilige Boodschappen te onderscheiden omwille van jullie gave van vrije wil.

Echter, wanneer jullie de Heilige Geest verwerpen en openlijk godslasterlijk over Hem spreken, dan is dat een eeuwige zonde en alleen een wonder, door God de Vader bekrachtigd, kan jullie ziel redden.

Als jullie in twijfel verkeren omtrent gelijk welke goddelijke boodschappen die aan de wereld gegeven worden, dan moeten jullie zwijgen en bidden voor de ziener. Bid en volg jullie geloof en ga voort op de manier waarop jullie God vereren. Het is zeer belangrijk dat jullie dat doen.

Door te verklaren dat de Stem van de Heilige Geest van het kwade komt, zijn jullie schuldig aan een godslastering van dusdanig grote proporties dat dit beschouwd wordt als een onvergeeflijke zonde.

Jullie moeten God nu om vergeving vragen, want indien jullie vrijwillig verdergaan met campagnes op te zetten om de Stem van de Heilige Geest te stoppen, tevens de Stem van de Heilige Drie-Eenheid, en te verklaren dat die een boze geest is, dan zullen en kunnen jullie niet vergeven worden, want dat is een ernstige zonde.

Vele goedbedoelende Christenen trekken dit werk uit elkaar. De boodschappen, zeggen zij, stemmen niet overeen met de Heilige Schrift.

Wanneer zij dat zeggen kennen zij de Waarheid niet die vervat zit in de Heilige Bijbel.

Ofwel vallen zij deze boodschappen aan gebaseerd op praatjes door anderen die beweren de Waarheid te kennen ofwel verklaren zij hen als onwaar gebaseerd op hun gebrekkige interpretatie van de Waarheid.

Erger nog, zij verdraaien de waarheid en vergelijken dan deze boodschappen met de nieuwe en bespottelijke interpretaties van de Heilige Bijbel.

Luister nu naar Mij, jullie Jezus, wanneer Ik jullie dit zeg.

De hogepriesters tijdens Mijn verblijf op aarde probeerden de Waarheid van Gods Wetten te verdraaien om hun verwerping van Mij te verantwoorden.

Zij gebruikten leugens om mensen tegen te houden om naar Mijn Stem te luisteren.

Zij bestempelden Mij als een leugenaar, een valse profeet en beschuldigden Mij van Ketterij.

Ik blasfemeerde tegen de Wetten van de Kerk, zeiden zij, en schond de Sabbat door het Paasmaal op een andere dag te houden dan diegene die zij daarvoor als correct beschouwden.

Zij begrepen Mij niet alleen verkeerd, zij verwierpen Mij onterecht omdat **zij niet voorbereid waren om de Ware Messias te verwelkomen op dat moment.**

Zij waren niet klaar.

Zij hadden er nooit aan gedacht dat zij de komst van de Ware Messias in hun leven zouden meemaken.

Zo in beslag genomen door hun ceremonieën, hun hiërarchische voorschriften – die op dat moment hun leiders verheerlijkten en hen op een voetstuk plaatsten als waren zij de echte koningen van hun kerk – hadden zij in hun harten geen plaats voor Mij, de Verlosser van de Mensheid.

Hetzelfde zal gebeuren nu Ik de wereld voorbereid op Mijn Tweede Komst.

De Farizeeën konden het belang van nederigheid niet begrijpen.

Zij konden niet aanvaarden hoe God daarin werkt en dat Hij niet de machtige of de meest ervaren religieuze leiders in Zijn Kerk verheft om Zijn plannen te openbaren of Zijn kinderen te waarschuwen.

God kiest de onwetende, de nederige en de edelmoedige van hart om Zijn waarschuwingen aan de mensheid over te maken.

Hij deed de zwakken opstaan en verheft hen door lijden om zuiver van hart te worden zodat Hij kan bepalen hoe Hij met hen communiceert. Op die manier is het onwaarschijnlijk dat de menselijke hoogmoed vanwege de profeet de Waarheid zal in de weg staan.

Zij verwierpen Johannes de Doper en vermoordden hem. Zij vermoordden de vroegere profeten. Zij kwelden uitverkoren zielen door wie God communiceerde.

Denken jullie dat het in jullie wereld van vandaag anders zal zijn?

Zullen jullie, toegewijde volgelingen van Mij, en zij die beweren deskundigen te zijn in Mijn Christelijke of andere Kerken die in Mijn Eeuwige Vader geloven, het Woord van God vandaag aanvaarden?

Neen. Jullie zullen met de profeten, de ware profeten, net handelen zoals tegen hen gedaan werd vanaf het begin. Jullie zullen hen belasteren in de Naam van Mijn Vader.

Maar onthoud dit. Wanneer de Waarheid jullie uiteindelijk wordt geopenbaard, zal er geen terugkeer meer mogelijk zijn indien jullie je schuldig gemaakt hebben aan de enige eeuwige zonde. Dat is als jullie godslasteringen uiten tegen de Heilige Geest.

Zouden jullie blasfemereren tegen Mij, Jezus Christus, dan zal jullie vergeven worden.

Als jullie de gave van profetie ontkennen, zullen jullie eveneens vergeven worden.

Maar indien jullie het laatste plan van redding blokkeren door het openlijk belachelijk te maken en door gelovigen van Mijn Kerk te verzamelen om constant **af te kondigen dat de Stem van de Heilige Geest vals is en van het kwade komt**, dan zullen jullie voor eeuwig verdoemd zijn.

Jullie Jezus

Moeder van de Verlossing: als vervanging van het Christendom zal het humanisme komen waarbij van God geen sprake meer zal zijn.

Vrijdag, 8 augustus 2014, 21:15 u.

Mijn kind, wanneer Christenen over de hele wereld blijven vervolgd, gehoond en bespot worden, wees er dan ook van bewust dat zij onderling verdeeld zullen worden. Ieder op zichzelf, ieder naar zijn eigen verlangens en ieder naar zijn eigen interpretatie over wat het werkelijk wil zeggen mijn geliefde Zoon te dienen.

Terwijl mensen bang zijn als gevolg van de verschrikking die Christenen dagelijks moeten doorstaan vanwege boosaardige mensen, dan moeten zij beseffen dat dit slechts een vorm van geseling is die diegenen die het Woord van Jezus verkondigen, moeten verduren. Elke poging om de Christenheid te ondermijnen wordt ondernomen door regeringen, mensenrechtenorganisaties en andere machten die beweren het welzijn van de mensheid te bevorderen. Als vervanging van het Christendom zal het humanisme komen waarbij van God geen sprake meer zal zijn.

Humanisme, het rationalisme dat door de Boze gebruikt wordt om mensen aan te zetten de wetenschap te benutten om de Godheid van mijn Eeuwige Vader te ondermijnen, zal de wereld verslinden. Uiterlijk zal zijn minzame toon om het even welke mens, die voor God geen liefde heeft in zijn hart, weten te overtuigen dat het aantrekkelijker is dan de Waarheid. Het uiteindelijke doel van de vijanden van mijn Zoon is de mensen ervan te overtuigen dat het humanisme superieur is aan het Woord van God. Het humanisme levert een sluwe dekmantel voor de verraders binnen de Kerk van mijn Zoon, die erop uit zijn om beschouwd te worden als liefdevol, meelevend en welbespraakt omtrent de noden van anderen. Zij zullen vanaf de preekstoelen in Christelijke Kerken het humanisme prediken met al zijn lege beloften, totdat feitelijk geen vermelding meer wordt gemaakt over het belang jullie zielen te redden. De zonde zal verworpen worden, alsof ze een middel was om conflicten in de wereld te vermijden, maar zij zal niet erkend worden als iets werkelijks.

De grootste misleiding aller tijden is binnengedrongen en weldra zullen jullie het allemaal moeilijk vinden om trouw te blijven aan de Waarheid. De Waarheid brengt inzicht en een bewustwording van wat nodig is om echte vrede en liefde in jullie ziel te bereiken. Dat wil zeggen dat jullie zowel de Liefde als de Gerechtigheid van God zullen kennen. Het betekent eveneens dat jullie je bewust zijn van Gods Barmhartigheid.

Wanneer alle vermeldingen van zonde uitgeroeid zijn en mijn Zoons Kerk niet langer verwijst naar het belang van de redding van jullie ziel, dan zullen jullie weten dat de tijd gekomen is en dat mijn Zoons Tijd nabij is.

*Jullie geliefde Moeder
Moeder van de Verlossing*

Onrust in de wereld is veroorzaakt door het gebrek aan liefde voor Mij.

Dinsdag, 9 augustus 2011, 20:30 u.

Mijn geliefde dochter, de tijd is aangebroken voor beroering in de wereld waar de mens zal opstaan man tegen man, broeder tegen broeder en de naaste tegen de naaste zoals voorspeld. Gebeurtenissen zullen nu losbarsten, de één na de ander. Veel landen zullen dit ervaren. Er is veel boosheid in de wereld, teleurstelling en angst bij Mijn kinderen. Zeg hun dat deze gebeurtenissen worden aangestoken door Satan en dat er nog onrusten zullen losbarsten, heviger, intensiever vóór De Waarschuwing.

Dit, Mijn dochter, is voorspeld als slechts één van de tekenen die de mensheid zal ervaren in de loop van 2011, het jaar van de Zuivering. Mijn kinderen zullen geschokt getuige zijn van het kwaad dat in de wereld heerst in de zielen, gedreven door pure haat en woede voor elkaar. Er zijn geen winnaars, Mijn dochter, in deze strijd die zal blijven woeden. Deze gruweldaden ontstaan door mensenhanden. Het is vanwege hun gebrek aan liefde voor Mij en Mijn Eeuwige Vader, dat ze gewillige handlangers van Satan worden.

Bid Mijn kinderen, voor al diegenen die zullen lijden als gevolg van deze onrust in de wereld. Enkele landen zullen van deze woede-uitbarstingen en vernietiging gespaard blijven. Deze oorlog van haat zal in enkele landen en volkeren zichtbaar zijn. Verwarring, terreur en droefheid zal door velen gevoeld worden.

Alstublieft vertrouw Mijn Vader, God de Eeuwige Vader want Zijn hand zal helpen om deze calamiteiten

(rampen) te stoppen, kinderen. Blijf sterk, alert en trouw aan Mij, je geliefde Redder. Alles zal verbeteren in jouw wereld als je het belang beseft van de liefde in het leven, harmonie en zorg voor je naaste. Gebed zal helpen de impact van het kwaad te verminderen.

Vergeet niet dat oorlog, geweld en moord niet van God zijn. Ze werden veroorzaakt door Satan. Zijn woede heeft nu ongekende hoogten bereikt en zijn razernij op Mijn kinderen gaat via hen die zwak in de geest zijn en geen liefde in hun hart hebben.

Luister nu naar Mij. Bemin elkaar zoals Ik van je hou. Wijs nu Satan, zijn handlangers en zijn marionetten af. Bid tot de heilige aartsengel Michael om je gemeenschap te beschermen. Bid tot Mij om leiding. Bid om de Heilige Geest op te roepen en neer te dalen op jullie landen.

*Jullie barmhartige Redder
Jezus Christus*

Een ziel kan niet opnieuw heel worden zolang zij de Grootheid van God niet erkent.

Vrijdag, 9 augustus 2013, 16:50 u.

Mijn zeer geliefde dochter, mensen verstaan niet ten volle wat het wil zeggen in vereniging met Mijn Hart te zijn. Ik, Jezus Christus, kwam om de mensheid te bevrijden van zijn slavernij aan zonde. De zonde werd veroorzaakt toen Lucifer geloofde dat hij groter was dan God. Omwille van zijn boosaardige jaloezie, verleidde hij de mens – Gods eerste kinderen, Adam en Eva – om zich van Hem af te keren.

Mijn dood gaf al Gods kinderen de Gave van verlossing. Vele mensen in de wereld, van alle gezindten, met inbegrip van diegenen die niet in God geloven of diegenen die God ontkennen en aan valse idolen de voorkeur geven boven Hem, aan hen allen wordt de Gave van verlossing aangeboden. Niet allen zullen deze Gave aanvaarden. Ik kom tot eenieder van jullie als een Verlosser. Ik zal voor ieder van jullie komen, om jullie de Waarheid te bewijzen, voor de laatste dag. Ik zal komen om de Gave van Eeuwig Leven aan te bieden, zelfs aan diegenen die in de Ogen van God zwaar gezondigd hebben.

De Glorie van God is jullie weg voorwaarts en om deze Gave te ontvangen is het enige wat jullie moeten doen Mijn Barmhartigheid aanvaarden. God is Almachtig, Krachtig en Hij is Volmaakt in elk opzicht. Hij wordt zeer bemind door al de engelen en heiligen in de Hemel. Hij wordt zeer bemind door vele zielen die vandaag op aarde leven. Allen zullen Zijn Grote Heerlijkheid aanschouwen in de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde.

God heeft de mens niet nodig. Het is alleen omwille van Zijn Liefde voor de mens dat Hij Mij, Zijn geliefde Zoon, opnieuw zendt om hen het Eeuwig Leven aan te bieden, dat Hij beloofd heeft. Dat is de reden waarom Hij Geduldig is. Dat is de reden waarom Hij de zonde door de vingers ziet, in de hoop dat Zijn kinderen zich naar Hem zullen keren en Zijn Liefde aanvaarden.

Liefde is machtig wanneer die zuiver is en van God komt. Wanneer de ziel zuiver is, zal zij gemakkelijk in de Liefde van God getrokken worden. Zielen, die gezuiverd moeten worden, zullen de Liefde van God aanvaarden als zij het lijden aanvaarden dat nodig is om hen weer heel te maken. **Een ziel kan niet opnieuw heel worden zolang zij de Grootheid van God niet erkent en in nederige dienstbaarheid voor Hem neerbuigt.**

De dag is nabij waarop jullie allen de weg zal getoond worden tot redding. Elke afzonderlijke zondaar zal de kans geboden worden om zich naar God uit te strekken. Diegenen die dat doen zullen overstelpt worden met Mijn Barmhartigheid.

Jullie Jezus

Moeder van de Verlossing: Welke mens zou ooit dit nieuwe volmaakte bestaan kunnen verwerpen.

Vrijdag, 9 augustus 2013, 18:38 u.

Mijn kind, iedere moeite zal door de Boze gemaakt worden om alle zielen aan te moedigen, met inbegrip van diegenen die het dichtst bij het Hart van Mijn Zoon vertoeven, om Zijn Tweede Komst te verwerpen en te ontkennen.

Net zoals de geest van het kwaad tegen mij, de Moeder van God, streed in de tijd die voorafging aan de geboorte van Jezus, zo zal dezelfde tegenstand ervaren worden nu Zijn Tweede Komst dichterbij komt.

Vele mensen zijn blind voor de Belofte gemaakt door mijn Zoon, toen Hij zei dat Hij terug zou komen. Velen die niet aanvaardden dat Zijn Tweede Komst spoedig zal plaatsvinden, zijn onvoorbereid omdat zij niet kunnen aannemen dat het tijdens hun leven zal gebeuren. Terwijl Zijn apostelen, in de dagen kort na Mijn Zoons dood op het Kruis, dachten dat zij nog getuigen zouden zijn van Zijn Tweede Komst. Dit geloof was ook wijd verspreid in de geesten van de Christenen vele honderden jaren later. Maar dit is het geval niet vandaag. Sommigen geloven dat de Tweede Komst verwijst naar een oud gedeelte van de Heilige Schrift en dat het om een gebeurtenis gaat die deel uitmaakt van de toekomst. Zij geloven niet dat de Tweede Komst enige betekenis heeft voor hen in de moderne wereld van vandaag. **Alles in de wereld van vandaag is gebaseerd op materialisme, moderne menselijke begrippen en de belangrijke wonderen die voortkomen van de grote vooruitgang in de wetenschap.**

Kinderen, jullie moeten je voorbereiden. Jullie moeten niet bevreesd zijn. **Het is omdat jullie ten eerste bemind worden door Mijn Zoon dat Hij spoedig terugkomt om jullie een grote vrede te brengen, een grote bevrijding van droefheid en wanhoop – die rechtstreeks veroorzaakt wordt als gevolg van de zonden in de wereld.**

De Tweede Komst van Christus is wat de mensheid nodig heeft om te overleven. Indien Jezus niet spoedig zou komen, zoals voezegd, dan zou de wereld vernietigd worden en zou de mens in de steek gelaten worden. Deze Gave zal jullie een nieuw leven brengen, een nieuw wonderlijk en schitterend begin in het Nieuwe Paradijs. Het zal de grootste vernieuwing van de aarde zijn en Eeuwig Leven meebrengen. Welke mens zou ooit dit nieuwe volmaakte bestaan kunnen verwerpen? Niemand, indien volledig kennis verstrekt zou worden over dit Nieuwe Tijdperk van Vrede, waarin het Paradijs zal hersteld worden, zou er zijn rug naar keren. Geen enkele afzonderlijke zondaar zou uitgesloten willen worden, maar jammer genoeg zullen de geesten van velen verblind zijn voor de Waarheid. In plaats daarvan zullen zij geloven dat zij vrede zullen hebben wanneer zij de leugens slikken, die hun spoedig zullen aangeboden worden, in het verkeerde geloof dat zij van God komen.

Bid, bid, kinderen, dat jullie gezegend mogen worden met de Gave van inzicht, gegeven aan diegenen onder jullie die waardig zijn om bekleed te worden met de Gave van de Heilige Geest. Alleen diegenen die de Hand van Barmhartigheid, door de Hand van God aanvaardden, zullen in een eeuwig leven worden opgenomen.

*Jullie geliefde Moeder
Moeder van de Verlossing*

Verontrust jullie harten niet door te redetwisten over Mij of om te proberen Mij te slim af te zijn, want dat zou geen enkel resultaat hebben.

Zaterdag, 9 augustus 2014, 17:43 u.

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer de stormen woeden en er vrede uitbreekt, weet dan dat de tijd naderbij komt voor Mijn Tussenkoms om toe te slaan. De mens zal wanorde zien waar hij ook kijkt en sommigen zullen zeggen dat die tijd spoedig aanbreekt. Totdat jullie oorlogen zien uitbreken in verschillende delen van de wereld en nieuwe doctrines worden samengesteld en verspreid tussen de geestelijk uitgehongerden, die de eersten zullen zijn om ze te grijpen zoals bijen naar honing, dan alleen kunnen jullie zeker zijn van de grote veranderingen die de Tweede Komst zullen verhaasten.

De wolken zullen voor de stormen verzamelen en de stormen zullen woeden voor de definitieve bliksemschicht uit de hemelen geslingerd wordt. De tekenen worden steeds duidelijker voor mensen met ogen die kunnen zien, maar de anderen zullen gewoon geloven dat er weinig rechtvaardigheid is in de wereld – omwentelingen net zoals vroeger – net zoals er altijd

geweest is. **Maar weet dat de voorzegde profetieën zullen plaatsvinden en dat zij door velen zullen waargenomen worden vóór de Grote Dag.**

Verontrust jullie harten niet door te redetwisten over Mij of om te proberen Mij te slim af te zijn want dit zou geen enkel resultaat opleveren behalve dan angst te veroorzaken die in jullie harten zal etteren. Het verontrust Mij om getuige te zijn van de verdeeldheid in de wereld, het doet Mij pijn om de verdorvenheid te zien – die leidt tot de moord op onschuldigen – en het leed toegebracht aan de zwakken. Het doet Mij pijn om zoveel mensen in duisternis te zien, die tranen wenen van verdriet, omdat ze niet geloven in een toekomst. Zij hebben geen geloof in Mijn Belofte om Mijn Koninkrijk terug te winnen en om eeuwig heil aan de mensheid te brengen. Oh hoe bedroeft Mij dat en hoe verlang Ik om die zielen de troost van Mijn Liefde te brengen en vrede in de kern van hun zielen.

Wanneer de verstoring die de wereld teistert, in intensiteit toeneemt, moeten jullie allen jullie wapens neerleggen en elke afwerende daad laten varen die jullie tegenover Mij plaatsen om jullie zelf te beschermen; roep Mij dan aan in dit gebed.

Kruistochtgebed (163)

Red mij van vervolging.

“O Jezus behoedt mij voor de pijn van vervolging in Uw Naam.

Laat mij liefdevol uitzien naar Uw Hart.

Ontdoe mij van trots, hebzucht, kwaadwilligheid, egoïsme en haat in mijn ziel.

Help mij om mij echt aan Uw Barmhartigheid over te geven.

Neem mijn angsten weg.

Help mij om mijn pijn te verlichten en neem alle vervolging van mij weg, zodat ik U als een klein kind kan volgen, in het besef dat alle dingen onder Uw Controle zijn.

Bevrijd mij van de haat van al diegenen die verkondigen U toe te behoren, maar die U in werkelijkheid verloochenen.

Laat hun scherpe tongen mij niet treffen of hun slechte daden mij niet afleiden van het Pad van Waarheid.

Help mij om mij uitsluitend te concentreren op Uw komend Koninkrijk en om met waardigheid te volharden tegen elke belediging die ik mogelijks om Uwentwille moet doorstaan.

Breng mij vrede van geest, vrede van het hart, vrede van de ziel. Amen.”

Gelieve kalm te blijven wanneer de stormen aan stootkracht winnen want indien jullie Mij niet volledig vertrouwen zullen jullie wankelen en jullie pijn zal ondraaglijk worden, wanneer jullie getuige zijn van het kwaad dat zich voordoet als goed. Heb vertrouwen in Mij. Wijk nooit af van Mijn Onderrichtingen en bid met overgave van jullie ziel, vrij van kwaadwilligheid, wat van jullie verwacht wordt als volgelingen van Mij. Wanneer jullie dat doet, zullen jullie bevrijd worden en niets zal jullie verder verontrusten.

Jullie Jezus

Bid voor degenen die niet verder kijken dan materieel gewin.

Woensdag, 10 augustus 2011, 12:05 u.

Mijn innig geliefde dochter, je moet volharden in dit lijden want daardoor redt je zielen. Jouw lijden openbaart nu de marteling die Ik doorstond door de hand van de zonde van de mens.

De hebzucht van de mens is nu zodanig gestegen dat de moraal niet langer meer van toepassing is in jullie samenleving. De zonde van hebzucht duidt aan dat het de mens niet langer kan schelen wie door zijn toedoen lijdt, zolang er maar aan zijn lusten wordt voldaan. Ik zeg je dat mensen die anderen kwellen door hebzucht en gierigheid niet aan Mijn ogen zullen ontsnappen. Ik wacht en kijk, Ik krimp ineen wanneer Ik de slechte weg zie die mensen kiezen om ten onder te gaan door hun zucht naar rijkdom ten koste van anderen.

Mijn dochter, hun materiële goederen zullen afgenomen worden, tenzij zij smeken om Mijn barmhartigheid. Hun geld zal waardeloos worden. Voor mensen die bezwijken voor het kwellen van zielen door te stelen wat rechtmatig toekomt aan hun broeders en zusters, zeg Ik jullie zullen met niets anders dan as achterblijven. Bid voor degenen die niet verder kijken dan naar materieel gewin want indien ze geen afstand nemen van deze boze daden, zullen ze verworpen worden en niet binnengaan in het Rijk van Mijn Vader.

Als jullie anderen kwaad doen in deze wereld, zullen jullie verworpen worden en geworpen in het hol van Satan. Wat volgens jullie een rechtmatige aanspraak op rijkdom lijkt, bekomen op kosten van anderen, zal jullie kwelling worden voor de eeuwigheid.

Leg jullie wapens nu neer van hebzucht en gulzigheid. Zoek een aflossing wanneer jullie de vrede terug willen laten keren in de maatschappij.

*Jullie Redder
Koning van de Gerechtigheid
Jezus Christus*

Angst voor De Waarschuwing is niet iets wat Ik aanmoedig.

Woensdag, 10 augustus 2011, 23:00 u.

Mijn innig geliefde dochter, de snelheid waarmee de wereldwijde gebeurtenissen leiden naar De Waarschuwing zoals voorspeld, blijven escaleren. Gebed, Mijn kinderen, is nu essentieel aangezien Mijn volgelingen over de hele wereld, vervuld met de genaden van de Heilige Geest, **Mijn leger vormen**. Terwijl dit leger nog erg klein is doordat veel van Mijn volgelingen nog moeten begrijpen dat ieder van hen nu reeds een belangrijke rol speelt, zal het toenemen en Mijn kinderen leiden tot op het einde.

Al Mijn kinderen moeten nu naar Mij luisteren. Voor elke gruweldaad gepleegd door de mens tegen een mens in deze tijden **moet je in ieder geval bidden voor de dader**. Gebed voor de zondaars is nu gevraagd. Door het gebed kan je de Heilige Geest vragen het goddelijk licht te brengen in deze arme zielen. Velen van hen zijn zo verblind voor de waarheid van de liefde van Mijn Vader dat zij doelloos rondwalen en van de ene crisis naar de andere gaan zodat ze iedereen kwetsen die met hen in contact komt. Indien jullie meer Mijn Barmhartigheid afsmeaken voor deze zondaars, dan zal het effect van de werken van de Duivel behoorlijk afzwakken. **Dat is het geheim, Mijn kinderen, de haat van Satan te verminderen terwijl die uitgespuwd wordt zoals het vuur uit de muil van een draak in een poging om de wereld te overspoelen met zijn hatelijke dampen.**

Hij, de Bedrieger, en zijn demonen zijn overal. Omdat het geloof van Mijn kinderen wereldwijd zo zwak is, hebben de slechte daden van Satan de mensheid in zijn greep zoals in een bankschroef die moeilijk te ontwarren valt. Als Mijn kinderen overal geloofden in het bestaan van God de Almachtige Vader, zou dit niet gebeuren. Dan zou de greep van Satan zwakker zijn vooral als Mijn kinderen bidden om hulp en vragen om de Barmhartigheid van Mijn Vader.

Het gebed is jullie uitrusting nu, Mijn kinderen tussen nu en **de tijd van De Waarschuwing**. Gebruik het gebed om zielen te redden uit de duisternis. Na De Waarschuwing zullen jullie gebeden nodig zijn om Mijn kinderen te helpen om hun toewijding aan Mijn Eeuwige Vader te behouden en Zijn Heerlijkheid te prijzen.

Geduld, stil dagelijks gebed, het vormen van gebedsgroepen, het dagelijks bidden van [het Kroontje van de Goddelijke Barmhartigheid](#), vasten en [de Heilige Rozenkrans](#) van Mijn geliefde Moeder, is de volmaakte combinatie om zielen te redden.

Angst voor De Waarschuwing is niet iets wat Ik aanmoedig. Bid nu voor je eigen ziel en die van anderen door een akte van eerherstel vóór je ontmoeting met Mij, je geliefde Verlosser, van aangezicht tot aangezicht.

Ik glimlach van vreugde en geluk wanneer Ik denk aan het ogenblik waar dit grote geschenk van Mijn Barmhartigheid, aan Mijn kinderen geopenbaard wordt. **Het is een thuiskomst die men onmogelijk kan beschrijven**, dit gebeurt dan wanneer jullie harten zich met Mijn goddelijke liefde vullen. Jullie zielen zullen tenslotte in voorbereiding op het Nieuwe Paradijs op Aarde verlicht worden. Ik zal je wanneer je met Mij verenigd bent, de troost geven die tot nu toe ontbreekt in je leven.

Vergeet niet, Mijn kinderen de reden waarom Ik nu tot de wereld spreek. Het is Mijn verlangen om ervoor te zorgen dat al Mijn kinderen gered zijn uit de klauwen van Satan. Het is ook door Mijn onpeilbare diepe liefde voor elk en ieder van jullie dat Ik Mijn hand moet reiken, zodat jullie je met Mij kunnen verenigen om jullie voor te bereiden om terug naar huis te komen, jullie rechtmatig thuis.

Angst komt niet van Mij. Ik bemin jullie, Mijn kinderen. Ik breng je dit heerlijke geschenk van Mijn liefde. Jubel, lach en begroet Mij wanneer het teken aan de hemel verschijnt. Verhef jullie armen en loof God de Vader, omdat Hij Mij deze laatste kans toestaat, jullie te redden.

*Jullie geliefde Redder
Jezus Christus
Koning van Barmhartigheid*

Weet jij niet dat je niets bent zonder Mij? Een leeg vat dat door niets kan verzadigd worden.

Vrijdag, 10 augustus 2012, 12:45 u.

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer je het gebed tot Mij, je Goddelijke Jezus, achterwege laat, dan wordt je zwak en van Mij verwijderd.

Je mag het bidden nooit nalaten noch de tijd uitstellen die je nodig hebt om je dagelijks aan Mij toe te wijden.

Wanneer je dat wel doet, dan legt de Boze beslag op je en vult jouw gedachten met wereldse zaken zonder inhoud.

Dan zal je een leegte voelen en in je ziel zal een strijd ontstaan.

Weet jij niet dat jij niets bent zonder Mij? Een leeg vat dat door niets kan verzadigd worden, hoe machtig de aantrekkingskracht van materiële wonderen ook lijkt.

Wanneer Ik een ziel verhef, verstrengelt zij zich met Mijn Heilig Hart.

Maar om stevig in Mij te blijven moet de ziel met Mij communiceren en voortdurend haar liefde verklaren en dankbetuigingen aanbieden. Anders kan zij gescheiden worden net zoals een baby van zijn moeder wanneer na de geboorte de navelstreng wordt doorgesneden.

Sla geen minuut je ogen van Mij af want de Boze slaat dan toe.

Dan, op het meest onverwachte moment, valt hij aan en kaapt je weg.

Hij gebruikt de zintuigen om te verleiden en andere zielen om zijn slachtoffers te kwellen. Hij heeft het vooral gemunt op Mijn soldaten en zij lijden het meest.

Mijn dochter, terwijl je bezig bent met Mijn werk, heb jij je blik van Mij afgewend en dat deed je lijden. Je voelde je verloren en verward. Je opwinding nam toe bij elke onderbreking die de Boze veroorzaakte en die bedoeld was om je te laten komen voor de afgesproken tijd met Mij, jouw Jezus. Als dat gebeurt moet je gaan biechten, Mijn Lichaam ontvangen en tijd doorbrengen in gebed.

Je mag nooit de [Heilige Rozenkrans](#) van Mijn geliefde Moeder vergeten te bidden want deze legt een ring van bescherming tegen Satan om je heen.

Ga nu. Kom vandaag naar Mij om te bidden. En spreek nadien tot Mij tijdens de dag zoals tegen een vriend en deel al je zorgen met Mij. Bied ze Mij vervolgens aan en laat al je bekommernissen bij Mij achter.

Jouw Jezus

Weet dat de pijn van afwijzing net dezelfde zal zijn als diegene die Ik, en Mijn apostelen, te verduren hadden tijdens Mijn Tijd op Aarde.

Zaterdag, 10 augustus 2013, 12:49 u.

Mijn zeer geliefde dochter, niet één mens onder jullie is zo zuiver van ziel dat hij anderen in Mijn Naam kan oordelen. Maar weet dit, diegenen onder jullie die Mij trouw zijn en Mijn Leer volgen – jullie zullen veel verdriet moeten verdragen wanneer jullie getuige zullen zijn van de grootste boosaardige gruwel, die de wereld te wachten staat.

In de naam van sociale rechtvaardigheid en sociaal medeleven, zal de valse profeet het plan opstellen, waarvan de wereld zal geloven dat het dient om te evangeliseren en een moderne kerk te stichten. Deze kerk zal de hand reiken aan alle zondaars en die zondaars omhelzen wier zonden door Mij niet kunnen aanvaard worden.

Jullie, Mijn geliefde volgelingen, zullen beschouwd worden als een ketterse sekte, omdat jullie de Waarheid zullen blijven verkondigen. Alle pogingen om Mij trouw te blijven zullen krachtdadig aangevallen worden. Jullie zullen uitgesloten en als extreem rechtse dissidenten bestempeld worden. Iedere poging om de tradities van de Heilige Ceremoniën te bewaren zal genegeerd worden.

De macht van diegenen die Mijn kerken op aarde zullen misleiden moet niet onderschat worden, aangezien miljoenen gewijde dienaren de nieuwe valse leer zullen omarmen. Zij zullen, verkeerdelijk, geloven dat deze nieuwe leer een vorm van evangelisatie is. Hun steun, als gewillige dienaren van de gruwel, zal het zeer moeilijk maken voor die Christenen die de Waarheid kennen. Hun stemmen zullen als gefluister zijn te midden van het geschreeuw van hen die slaven zullen worden van leugens, ontworpen in Mijn Naam.

Weet dat de pijn van afwijzing net dezelfde zal zijn als diegene die Ik, en Mijn apostelen, te verduren hadden tijdens Mijn Tijd op Aarde. De priesters van weleer, die beweerden God lief te hebben, aarzelden niet om de stemmen tot zwijgen te brengen van Mijn leerlingen, die hun het nieuws brachten van Wie Ik was. Deze keer, vermits Ik Mijn Tweede Komst aankondig, zullen Mijn profeten en Mijn leerlingen het schokkend vinden wanneer hun stemmen afgewezen zullen worden en men hen zal beschuldigen van godslastering.

Terwijl Mijn volgelingen toenemen en groeien, zullen zij als bedelaars zijn en zij zullen de Calvarieberg beklimmen – naakt, met niets anders dan hun geloof. Terwijl zij de Vlam van Mijn Licht in Mijn Kerk – Mijn Ware Kerk – zullen bewaren, zullen zij nooit van de Waarheid afwijken en zij zullen op hun rug een zwaar kruis dragen. Dit is het kruis van verlossing, want op hun arme, vermoeide ruggen zullen zij de zonden dragen van diegenen die Mij verlaten hebben. Hun lot zal hard zijn. Omwille van hun liefde voor Mij, zullen zij lijden ter wille van anderen, om hun ellendige zielen te redden.

Die zielen verdienen het niet om gered te worden. Zij zullen alleen gered worden omdat Ik verkies hen te redden. Zij zullen Mij beledigd hebben, vreselijk lijden veroorzaakt hebben aan Mijn trouwe volgelingen en Mijn Restleger gekweld hebben. Toch zal Ik hen redden omwille van het geloof van diegenen in Mijn Restleger.

Die andere mensen, die hun ziel aan het beest verkocht hebben, weet dit. Jullie mogen dan wel niet in de Hel geloven, maar Ik zal jullie openbaren welk lijden het jullie zal brengen. **De dag waarop Ik jullie de niveaus van kwelling in de Hel zal tonen, zal jullie terroriseren en velen onder jullie zullen schreeuwen om Mijn Barmhartigheid. En Ik zal jullie redden, als jullie Mij vragen jullie te vergeven. Ik zal dat doen tijdens de Dag van de Grote Waarschuwing.** Diegenen onder jullie, die getuige zijn van de brandende vuren van de Hel, maar zich niet tot Mij keren – jullie zullen De Waarschuwing niet overleven en dat moment waarop jullie Mij verwerpen zal jullie laatste zijn.

Al diegenen, die Mij trouw blijven en trouw blijven aan Mijn Woord – hoewel jullie zullen lijden – jullie komende toekomst is er een van grote heerlijkheid.

Diegenen die geen acht zullen slaan op Mijn Waarschuwing noch zullen luisteren naar de Waarheid zullen in groot gevaar zijn.

Diegenen onder jullie, die het beest verafgoden en de valse profeet volgen in de nieuwe wereldreligie, zullen levend in de brandende vuren van de Hel geworpen worden, met deze twee.

De Waarheid proeft bitter, maar wanneer jullie haar aanvaarden, zal zij jullie het Eeuwig Leven brengen, waar jullie voor altijd zullen genieten van Mijn Koninkrijk samen met jullie geliefden. Snijd de navelstreng van het Eeuwig Leven niet door, want jullie zullen dan zulk een verschrikkelijk lijden ondergaan en er zal jullie nooit verlichting geschonken worden.

Jullie Jezus

Vraag en jullie zullen verkrijgen. Indien jullie zwijgzaam blijven en de lippen gesloten houden, dan kan Ik jullie geen gehoor schenken.

Zondag, 10 augustus 2014, 18:00 u.

Mijn zeer geliefde dochter, de getijden zijn gekeerd en in hun zog zullen vele veranderingen opduiken zoals voorspeld. **Wees niet bevreesd want Ik heb jullie dikwijls Mijn Woord gegeven dat alles zal eindigen met Mijn Grote Barmhartigheid, die elke ziel zal meeslepen tot in het Licht van Mijn Liefde en Erbarmen.** Vrees alleen Mijn Gerechtigheid maar wanneer zij ontketend wordt, weet dan dat dit zal gebeuren voor het heil van anderen en dat het toegestaan is omwille van de verlossing van de wereld. Bestrafingen leg Ik alleen op om de verspreiding van de haat te stoppen en om in deze zielen, die verduisterd zijn door de bezoedeling van de zonde, een vonk van liefde op te wekken die wellicht nog steeds smeult in hun binnenste, zodat zij naar Mij zullen komen.

Waarom gelooft een mens, en vooral de vrome mens, dat hij meer weet dan Ik? Dat hij verstandiger is dan Diegene die hem schiep? Dat zijn rationele beoordeling van alle zaken van Mij, Mijn Tegenwoordigheid kan wegdrücken? **De arrogantie van de mens en zijn verwaandheid over zijn eigen bekwaamheid, zullen zijn ondergang zijn.** De mens heeft geen enkele macht behalve datgene wat in zijn ziel geborgen is. Geloof, indien het zuiver is, is een machtige zaak en het is door geloof en door geloof alleen dat Ik, Jezus Christus, jullie hoop, liefde en vreugde breng. Ik alleen kan de mens met grote gaven bekwaam maken, maar zolang hij Mij daarom niet vraagt kan Ik ze niet aan zijn vrije wil opdringen.

Vraag en jullie zullen verkrijgen. Indien jullie zwijgzaam blijven en de lippen gesloten houden, dan kan Ik jullie geen gehoor schenken omdat jullie niet naar Mij toekomen. Keer jullie altijd naar Mij en vraag Mij om elke gunst, want Ik zal jullie oproep telkens beantwoorden. Keer jullie rug niet naar Mij terwijl jullie zeggen: alles is in orde, het leven draagt zorg voor zichzelf. Het leven moet verdiend worden. De Eeuwigheid is een gave vanwege God en zij wordt gegeven aan wie er om vraagt. Jammer genoeg verkwanselen velen hun kans op Eeuwig Leven omdat zij geloven dat de mensheid machtiger is dan welke God ook die al dan niet bestaat. En zo dicteren zij hun eigen lot en keren zij hun rug naar het Eeuwig Leven door de zonde van hoogmoed, zo eigenwijs zijn ze.

Zij verloochenen Mij in hun aardse leven en zij zullen Mij verloochenen wanneer Ik voor hen sta, de armen wijd open, op de Grote Dag. Zij zullen zich afkeren en binnengaan in het hol van de leeuw waar zij nooit een minuut vrede zullen vinden.

Jullie Jezus

De stortregens, de overstromingen en de vernietiging van de komende oogsten zullen het resultaat zijn van een kastijding van de Hemel.

Zaterdag, 11 augustus 2012, 20:10 u.

Mijn zeer geliefde dochter, de stortregens die over de hele wereld zullen neervallen stellen de stroom van tranen voor die uit Mijn ogen vallen wanneer Ik Gods kinderen zo ver van het pad van eeuwige redding zie rondwalen.

De stortregens, de overstromingen en de vernietiging van de komende oogsten zullen het resultaat zijn van een kastijding van de Hemel.

De tranendalen zullen plots overal ontstaan en men zal ze toeschrijven aan de klimaatsverandering en de opwarming van de aarde. Maar dat is niet zo.

Zoveel mensen in de wereld geloven niet in God. Zij vereren Mij, Zijn geliefde Zoon, niet. In plaats daarvan worden zij verteerd en in beslag genomen door een passie voor valse goden.

Wat bedoel Ik hiermee?

Deze mensen scheppen helden en idolen in de wereld van TV, mode, muziek en sport.

Dan verheffen zij deze tot menselijke goden en eren hen.

Zij verafgoden hen in uitingen die niet alleen schade berokkenen aan henzelf maar eveneens aan de persoon die zij verheven hebben.

Zij geloven dat deze idolen heilig zijn en doen al het mogelijk om hun levensstijl te kopiëren, hun manier van kleden, hun persoonlijkheid en zelfs hun lichamelijke verschijning.

Dit staat gelijk met heidendom.

Dat alles werd voorzeggd, Mijn dochter.

De wereld zal valse goden aanbidden.

Deze mensen zijn vervuld van liefde voor hun lichamen, voor zichzelf en zij betonen met hun verharde harten maar weinig menslievendheid of liefde voor hun naaste.

Hun harten zijn van steen geworden.

Zij beminnen God niet. In plaats daarvan zijn zij in de ban gekomen van Satan die deze voorstellingen en gedachten in hun geest gebracht heeft. Er is geen eerbied voor het menselijk lichaam.

Het lichaam werd door God geschapen en daarom als een tempel ontworpen waarin de tegenwoordigheid van God zou moeten wonen.

Wanneer Satan de mensheid in verleiding brengt, spitst hij zich toe op het lichaam en het genoeg dat de mens zoekt door de zintuigen.

Dat is de reden waarom de mens zijn eigen lichaam nu in zulke mate liefheeft en het op een voetstuk plaatst.

Nooit tevreden met de manier waarop het lichaam door God gemaakt werd, zoekt hij voortdurend het menselijk lichaam te verbeteren, te veranderen en aan te passen om aan zijn eigen interpretatie van volmaaktheid te voldoen.

De manier waarop vooral vrouwen hun lichamen veranderen en het dan aan de wereld tonen op onzedelijke wijze, doet Mij walgen.

Deze vrouwen, die geen schaamte kennen in het exposeren van hun lichamen, begaan zonde, ook al realiseren ze zich dat misschien niet. Zij denken dat het aanvaardbaar is om het lichaam waarmee zij geboren werden te ontieren en pronken met zichzelf op een wijze die oorzaak van zonde kan zijn.

Hun eigenliefde is één van de grootste zonden van hoogmoed. Vervolgens overtuigen zij jonge meisjes ervan dat het toegelaten is hun lichamen op die manier openlijk voor te stellen.

Zoveel zonden van het vlees worden in de wereld uitgestald en gelden als aanvaardbaar.

Toch zijn zij na de dood allen strafbaar. Want niet alleen werden zonden begaan, maar zij werden voorgesteld als iets goeds.

Overspel wordt vandaag aanvaard en toegejuicht.

Moord shockeert niet meer en er is geen eerbied meer voor een mensenleven.

Seksuele verdorvenheid tiert welig en wordt gerechtvaardigd.

De dagen van dergelijk zondig gedrag lopen ten einde.

Totdat de mensheid erkent dat zonde altijd zonde zal zijn, verbeurt zij het recht om binnen te gaan door de Poorten van het Paradijs.

Voor elke zonde waaraan jullie schuldig zijn, zal dat deel van het lichaam dat gebruikt werd om te zondigen, branden en gezuiverd worden in het Vagevuur.

Indien jullie in staat van doodzonde zijn dan zullen jullie voor eeuwig de kwelling van het vuur voelen in dat deel van het lichaam dat gebruikt werd om te zondigen. Aan die kwelling zal nooit een einde komen.

Waarom, waarom luisteren zij niet naar hun hart. Zoveel mensen weten dat wat zij doen verkeerd is, maar blijven onbezonnen verder zondigen omdat het in de ogen van de wereld geen kwaad kan.

De entertainment- en media-industrie heeft een valse goedkeuring gecreëerd voor zulk een gedrag dat vele onschuldige zielen door leugens verdorven heeft.

Alleen de Waarheid kan hen nog redden. Het Boek der Waarheid wordt hun gegeven, maar zullen zij luisteren? Satan en zijn gevallen engelen zullen alles doen om ervoor te zorgen dat zij niet zullen luisteren.

Wanneer uit de hemelen de kastijding zal neerkomen, dan pas zullen zij hun lege, nutteloze en walgelijke gewoonten moeten opgeven. Want zij zullen het dan te druk hebben in hun pogingen om te overleven en brood in hun monden te stoppen.

Helaas zal het enkel door zo'n kastijdingen zijn dat de mensen op deze aarde kunnen gezuiverd worden.

Door hun de gave van zuivering te schenken, terwijl ze nog leven, wordt hun een kans gegeven de vuren van de Hel te ontlopen.

*Jullie geliefde Verlosser
Jezus Christus*

Het Christendom zal verafschuwd worden omdat het zal beschouwd worden als een obstakel voor de persoonlijke vrijheid.

Maandag, 11 augustus 2014, 19:36 u.

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld wordt overspoeld met een nieuwe vorm van spiritualiteit die bestaat uit een geloof in een superieur wezen – degene die ze de christus noemen – maar het is niet naar Mij, Jezus Christus, naar wie ze verwijzen. Satan, in de vorm van Lucifer, aangeduid als Koning van het Licht, wordt verafgood, niet als een kwade entiteit maar als iemand die een werk volbrengt voor God. Deze ideologie wordt begunstigd door geheime sekten die zich ten doel stellen het Christendom te vernietigen. Velen zullen in de occulte en magische praktijken worden meegesleurd omdat zij hunkeren naar prikkelingen. Eenmaal erin getrokken zullen ze pionnen worden, met de tijd bezeten door de Boze.

Veel mensen hongeren naar spirituele voldoening en hunkeren naar vrede. Gelijk welke ideologie die er aanspraak op maakt hen tot zelfontplooiing, vrede en rust te brengen en tot een dieper begrip van hun mens-zijn, zal aantrekkelijk voor hen zijn. Velen echter zullen er een hekel aan hebben om Mij, Jezus Christus, te volgen want de maatschappij heeft Mij veroordeeld tot de diepten van de aarde. **Toch zullen ze gesust zijn wanneer ze gevoed worden met de valse leer dat alle wegen naar God leiden. Dat is een leugen want jullie kunnen alleen door Mij, Zijn eniggeboren Zoon, Jezus Christus, tot God komen.**

Ik Ben Eén in Hem Die alle dingen schiep. Er is maar één God en Ik, Jezus Christus, Ben het vleesgeworden Woord zodat de mensheid weer heel kon worden. Zonder Mij kunnen jullie nooit voltooid worden, niet in dit leven noch in het volgende.

De wereld zal worden voorgehouden dat het belangrijkste doel om naar te streven de vrijheid is – vrijheid ten koste van alles. Maar God echt eren betekent jullie vermogen opzij zetten om alleen jullie eigen belang te dienen en als zodanig zal het Christendom verafschuwd worden omdat het zal beschouwd worden als een obstakel voor de persoonlijke vrijheid. God dienen, welke God ook, zal het doel worden van vele mensen die de Waarheid zoeken. Maar wanneer Satan door de mens geacht wordt goddelijk te zijn, zal God – in Zijn oneindige Gerechtigheid – diegenen vernietigen die het beest eren. Het beest dat zich onder de elite en de machtigen verbergt, geeft grote macht aan diegenen die de leugen verspreiden dat Ik, Jezus Christus, niet besta. Dat is de grootste vloek die Satan aan de mensheid toebrengt en door zijn zwakheid bezwijkt de mens voor de leugens die uit de mond van goddelozen vloeien.

Er is slechts één God. Er is slechts één weg naar God. Geen andere weg, ongeacht hoe glinsterend die aan jullie gepresenteerd wordt, kan jullie naar de Vader leiden dan alleen deze die komt van Mij, Jezus Christus, de Verlosser van de Wereld.

Jullie Jezus

Mijn volgelingen ontvangen nu de gave van voorspraak.

Vrijdag, 12 augustus 2011, 23:45 u.

Mijn geliefde dochter, de liefde van Mijn volgelingen houdt Mij recht. Ik ween tranen van vreugde wanneer Ik getuige ben van de liefde van Mijn volgelingen die je omringen en die je omhelzen met hun gebeden.

Mijn dochter, zij zijn door de gave van de Heilige Geest geroepen om Mijn Allerheiligste Woord te verkondigen aan de wereld door deze belangrijke boodschappen.

Als alleen maar die andere zielen die Mij volgen en die weten dat Ik spreek door middel van verschillende zieners, hun ogen zouden openen en luisteren naar wat Ik te zeggen heb. Dan zouden hun gebeden ten goede komen aan die arme zielen die zich moeten voorbereiden op De Waarschuwing.

Mijn liefde schijnt door Mijn trouwe kinderen overal ter wereld. Het licht van Mijn liefde dat door hen schijnt **bewerkt nu veel bekering in de wereld**. Hoewel Mijn kinderen er zich misschien niet van bewust zijn, worden in deze maand op basis van de toewijding van Mijn volgelingen **miljoenen zielen gered**. Zij, Mijn dierbare kinderen, volgden Mijn oproep tot gebed en toewijding voor deze maand augustus, de maand van de Redding der Zielen. **Zeg aan Mijn kinderen, dat hun gebed en vasten veel geluk in het teder Hart van Mijn Vader gebracht heeft**. Een overvloed van genaden vloeit nu over die dierbare, heilige zielen, zodat zij van nu af aan gemachtigd zijn met de gave van voorspraak voor verloren zielen.

Hoe verlang Ik ernaar om ieder van hen in Mijn armen te houden, dicht bij Mijn Heilig Hart, zodat Ik ze kan tonen hoeveel Ik van ieder van hen hou. Zo dapper, zo loyaal en ondanks de zondige verleidingen af en toe, zo goed. Hun harten en zielen zijn nu doordrenkt met Mijn erbarmen en de Heilige Geest zal Mijn kostbaar leger leiden als ze naar de overwinning gaan om voor Mij meer zielen te winnen.

*Jullie beminde trouwe Heiland
Koning der Mensheid
Jezus Christus*

De Antichrist zal beweren dat hij Mij is, Jezus Christus.

Zondag, 12 augustus 2012, 18:00 u.

Mijn zeer geliefde dochter, weet dat net zoals Ik jou de opdracht geef om de mensheid voor te bereiden op de verlossing die hun rechtmatig toekomt, zo ook de Boze zielen voorbereidt.

Hij maakt valse profeten klaar om Gods kinderen te misleiden zodat zij de Antichrist zullen aanvaarden als hun Jezus.

Die boosaardigheid is voor jou moeilijk te begrijpen maar met de gave die Ik je gegeven heb om in de harten te lezen, zal jij onmiddellijk weten wie die valse profeten zijn.

Zij zullen het altijd op je gemunt hebben, Mijn dochter, langs de meest slinkse wegen, want jij zal hun vijand nummer één zijn. Maar hun leugens, verwoord alsof ze de heilige woorden van God zijn, verbergen de grootste aller leugens.

Zij zullen beweren dat de Valse Profeet de ware Paus zal zijn.

Zij zullen beweren, in het begin heel subtiel, dat de Antichrist Christus, de Koning zal zijn.

Wanneer zij arme zielen overhalen te geloven dat hun boodschappen van God komen, zullen zulke zielen er niet wijzer van worden.

Ik moet al Gods kinderen waarschuwen. Ik zal de tweede keer nooit in het vlees komen.

Ik zal in de wereld niet verschijnen als een leider.

Noch zal Ik deze keer andere wonderen verrichten, om jullie te bewijzen wie Ik ben, dan het wonder van De Waarschuwing en het wonder in de lucht dat enige tijd later zal gezien worden nadat De Waarschuwing plaatsvindt.

De Antichrist zal beweren dat hij Mij is, Jezus Christus. Deze gruwel werd voorgezgd.

Wie men moet geloven, kinderen, zal geen gemakkelijke taak zijn, want velen zullen komen in Mijn Naam. Maar weet dit.

De Boze, door zijn valse profeten, zal jullie nooit vragen om te bidden tot de Heilige Geest of om het Sacrament van de Heilige Eucharistie te ontvangen.

Hij zal nooit toegeven dat Ik, Jezus, de Menszoon als de Messias in het vlees kwam om de mens van hun zonde te bevrijden.

Hij zal jullie nooit vragen of aanmoedigen om de [Heilige Rozenkrans](#) te bidden of jullie trouw te betonen aan Mijn geliefde Moeder.

Wees op jullie hoede. Blijf waakzaam en volg alleen Mijn voorschriften.

De Boze probeert een leger onder Mijn volgelingen te vormen. Hoewel zijn ander leger op aarde goed uitgerust is, heeft hij het nu gemunt op diegenen die in Mij, jullie Jezus, geloven omdat hij zijn boosaardige daden wil verbergen achter heilige mensen.

Hij zal hun liefde voor Mij gebruiken als een schild om de leugens te verbergen die hij van plan is aan de wereld op te dringen.

Vertrouw op Mijn Woorden en wijk niet af van de Waarheid aangezien ze aan jou werd gegeven, door deze Mijn Heilige Boodschappen aan de wereld op dit moment.

Jullie Jezus

Overstromingen zullen dagelijks plaatsvinden en jullie zullen weten welke delen van de wereld Mijn Vader het meest vertoornen.

Maandag, 12 augustus 2013, 03:00 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn volgelingen overal, met in begrip van diegenen die niets afweten van deze Boodschappen, zullen in deze tijd naar Mijn Kerken getrokken worden om Mij op te zoeken. Omwille van Mijn Gave aan hen van de Heilige Geest, zullen zij in Mijn Toevluchtsoord van het Hart gebracht worden. Zij zullen de onrust in de wereld gewaarworden en zij zullen beseffen dat zij Mijn hulp nodig hebben om sterk te blijven staan in Mijn Leer.

Velen zullen de veranderingen bespeuren in de lucht, aangezien de vijanden van God hun haatplan om de wereld te bedriegen beginnen bekend te maken evenals hun verachtelijke daden, om de zonde in al haar verschijningsvormen goed te keuren, bekend worden. De wereld zal terecht komen in een vloed van zielenleed en velen zullen geschokt zijn door de pogingen die zij overal zullen zien om zonde in elke vorm te verafgoden.

Zonden van het vlees zullen toegejuicht worden. Verwaandheid en een geobsedeerde eigenliefde zullen overal in de wereld gezien worden. Zelf-obsessie zal, als nooit tevoren, een wezenlijke karaktertrek blijken. Diegenen die dergelijke genoegens niet zoeken zal men links laten liggen en zich als buitenstaanders doen gevoelen. **De zonden van de Boze zullen verheerlijkt worden en terwijl de mensen zichzelf meegezogen vinden in deze waanzin, zal de wereld de vloedgolven van toorn te zien krijgen vermits Mijn Vader vele delen van vele landen wegvaagt. Overstromingen zullen dagelijks plaatsvinden en jullie zullen weten welke delen van de wereld Mijn Vader het meest vertoornen, wanneer de wateren in razernij neerstromen op naties.**

Al jullie goddeloze naties zullen uit eerste hand ondervinden hoe de zonden van het vlees zullen gestraft worden. Mijn Vader zal de Boze tegenhouden de zielen van diegenen die schuldig zijn aan deze zonde in te palmen, om hun te verhinderen anderen aan te tasten. Zij zullen gestopt worden. Het zal hun niet langer toegestaan worden om voort te gaan met hun besmetting. Dit kwaad zal aangepakt worden en overal zal men getuige zijn van Goddelijke Tussenkomst, door de Hand van God.

Bid om Barmhartigheid, jullie die misschien in deze kastijdingen betrokken geraken. Ik zal diegenen beschermen die zich naar Mij wenden om bescherming.

Jullie Jezus

God schiep de wereld – geen enkele andere planeet kan bewoond worden door de mens.

Zaterdag, 13 augustus 2011, 17:00 u.

Bekering, Mijn dochter, moet nu een prioriteit zijn voor Mijn kinderen terwijl ze anderen informeren over Mijn boodschappen aan de wereld. Zelfs maar één ziel per dag geeft Mij grote vreugde, wanneer ze anderen tracht de ogen te openen voor de waarheid.

Mijn dierbare dochter, wanneer de mens iedere dag zo druk bezig is, is er in zijn leven weinig tijd voor het gebed. Gebed, Mijn kinderen, kan een ogenblik, een uur, een woord of iedere vorm van communicatie met Mij betekenen. Het speelt geen rol waar de mens Mij aanroept. Thuis, in de tuin, in de auto, op het werk of in Mijn kerk. Waar jullie met Mij spreken is onbelangrijk, alhoewel jullie Mij meer vreugde bezorgen indien jullie met Mij in Mijn huis spreken.

Veel mensen vergissen zich wanneer ze denken dat Ik hun gedachten niet kan horen, hun pijn, hun kwellingen, hun vreugde niet kan voelen. Beseffen ze niet dat ze door Mijn Vader, de Almachtige, de Schepper van ALLE dingen geschapen werden? Hij die alles weet roept ieder van jullie op **om jullie een ogenblik per dag te bezinnen**. Vraag Mijn hulp om jullie te sterken. **Ik vraag slechts één ogenblik**, dit kostbaar moment per dag om jullie te wenden tot Mij en Mij toelaten door de kracht van de Heilige Geest in jullie zielen binnen te treden. **Zelfs alleen maar een fluisteren** om Mijn hulp zal gehoord worden. Wanneer jullie Mij niet roepen, kan Ik niet antwoorden want Ik zal nooit ingrijpen in jullie vrije wil.

Ik ben zoals een vader die kijkt naar een groepje spelende kinderen. Geheel en al bezig, lopend, pratend met elkaar, sommigen lachend, en in andere gevallen onderling met elkaar vechtend. De meeste kinderen reageren op de roep van volwassenen om aandacht. Maar sommigen zijn koppig, draaien hun rug en weigeren te doen wat hen gevraagd wordt. Sommige kinderen zijn aanhankelijk, anderen niet. Slechts enkelen tonen pure haat op deze prille leeftijd. Toch wanneer Ik kijk naar deze kinderen van Mij in deze hedendaagse wereld, **zie Ik haat en zelfs erger een totale onverschilligheid tegenover het bestaan van Mij, Jezus Christus**, hun liefhebbende Zaligmaker. **Velen haten zelfs de klank van Mijn naam**.

In de tijden waarin jullie leven, kinderen, ziet men een weerbarstige groep kinderen met weinig discipline die gelooft dat de wereld hen toebehoort om te heersen, te controleren, te misbruiken of zelfs te schaden wanneer ze het passend vinden. Weinig eerbied wordt getoond aan God de Vader, de Schepper van alles. Zo arrogant is de mens vandaag dat hij gelooft dat hij ontstaan is uit een nog hogere hiërarchie dan Mijn Eeuwige Vader. Zo blijft hij zoeken naar informatie over zijn ontstaan, ook al is de waarheid al lang zichtbaar voor hem. Zoveel tijd wordt verspild aan waardeloze bezigheden. Waardeloze dromen gefabriceerd door de geesten van die wetenschappers wier trots op hun eigen intelligentie, een geschenk van God de Vader, betekent dat ze geloven dat ze nieuwe feiten over hun afkomst zullen vinden.

Waarom zijn deze kinderen zich niet bewust dat de aarde voor de mens geschapen werd? Geen enkele andere planeet kan door de mens bewoond worden want dit behoort niet tot het plan van Mijn Vader. Hoe dwaas kan de mens zijn wanneer hij tracht de geestelijke leegheid van zijn ziel te vullen. Alle voeding en vervulling kan het zijne zijn wanneer hij de waarheid aanvaardt, de waarheid van het bestaan van God, de Schepper van het universum.

*Jullie liefhebbende Redder
Leraar en Rechtvaardige Rechter
Jezus Christus*

De Maagd Maria: Mijn kind, weldra zullen vele wereldse profeten, visionairs en zieners niet langer boodschappen ontvangen.

Maandag, 13 augustus 2012, 19:45 u.

Mijn kind, weldra zullen vele wereldse profeten, visionairs en zieners niet langer boodschappen ontvangen om plaats te maken voor de meest belangrijke boodschappen.

Veel van Mijn werk, door visionairs, zal spoedig ophouden om plaats te maken voor de Stem van de Heilige Geest die aan jou gegeven wordt, de eindtijdprofeet.

Veel valse profeten, die naar voren getreden zijn, zullen nog steeds met luide stem roepen en zij zullen de enige andere stemmen zijn die met deze ware laatste boodschappen van de Hemel wedijveren om gehoord te worden.

Wees niet bevreesd, Mijn kind, want jij en deze zending zijn beschermd.

Het is niet enkel jij die voor deze zending werkt. De hele Hemelen en al de engelen en heiligen werken samen met jou. Daarom mag jij je nooit alleen voelen zelfs niet als je lijdt.

Je wordt elke dag gehinderd door de vijanden van God.

Er waren plannen onderweg om de publicatie van het Boek der Waarheid te verhinderen, maar deze vervolging is bijna gedaan.

Blijf altijd dicht bij Mij, jouw Moeder, zodat Ik Mijn Heilige Mantel om je heen kan slaan om je te beschermen tegen de Boze.

Je wordt sterker en moediger, zelfs al voel jij je moe. Dat zal voorbijgaan en de wereld zal het Boek der Waarheid verwelkomen dat hun zo lang reeds beloofd werd.

Ga nu en dank God voor deze grote missie.

Allen van de Hemelen zegenen je.

Wij houden elke dag je hand vast en al de heiligen beschermen je.

De strijd begint op het moment dat het eerste boek verkocht wordt. Het zal over de hele wereld verspreid worden, daarom moet jij je voldoende voorbereiden.

Roep om hulp en je zal ze krijgen.

Ga in vrede en liefde.

*Jouw geliefde Moeder
Moeder van de Verlossing*

Zij zullen spoedig kerken gaan gebruiken als plaatsen om zaken te doen en er winst uit te halen.

Dinsdag, 13 augustus 2013, 15:00 u.

Mijn zeer geliefde dochter, hoe ellendig zullen Katholieken en Christenen over de hele wereld zich voelen wanneer zij zien hoe hun kerken en plaatsen van verering zullen omgetoverd worden tot plaatsen van amusement.

Vele evenementen zullen gehouden worden in kerken, die bedoeld zijn om Mij te eren, maar die Mijn Naam zullen beledigen. Zij zullen spoedig kerken gaan gebruiken als plaatsen om zaken te doen en er winst uit te halen. Al deze zaken zijn onafwendbaar en diegenen die Mij beminnen, zij zullen wenen in grote smart. Hoe zullen deze arme zielen lijden, aangezien zij de strijd zullen moeten aangaan met dergelijke godslasteringen. De ketterijen die hun door de strot geramd worden zullen betekenen dat weinig respect zal betoond worden aan zulke zielen gedurende de vele rituelen en plechtigheden, die God beledigen. Er zal gezang, gelach, luide stemmen zijn en de voordracht van vertellingen, die met Mij niets te maken hebben. Toch zullen al deze verachtelijke handelingen in Mijn Kerken gepleegd worden en voor Mijn Aanschijn.

Mijn dochter, sla acht op Mijn Belofte. Ik zal tot de uiteinden van de aarde gaan om elke zondaar te redden. Maar, zo aangetast zullen zielen worden, dat ongeacht wat Ik voor hen doe, zij nooit Mijn Barmhartigheid zullen aanvaarden, zelfs niet op het moment van de dood, alhoewel zij zullen weten dat de Hel hen verwacht.

Daarom moeten jullie aanvaarden dat er zielen voor Mij verloren zullen gaan, omdat hun boosaardigheid zo ingeworteld is in hun ziel dat geen enkele tussenkomst hen zal scheiden van het beest.

Wat Ik jullie moet zeggen is het volgende. Laat diegenen die aangetast zijn door de Boze niet toe om jullie van Mij weg te nemen door hun leugens. Wanneer jullie leugens aanvaarden, jullie voorgeschreven door diegenen die Mij niet eren, zullen jullie je geloof verzwakken – zelfs al is het maar eentje, in één aspect met betrekking tot Mijn Onderrichtingen. Indien jullie toegeven aan slechts één verzoek, bedoeld om jullie interpretatie te wijzigen van wat Ik jullie gezegd heb, zal dit betekenen dat jullie de Boze toelaten jullie nog krachtiger in verleiding te brengen om jullie van Mij af te keren.

Bedek jullie oren met jullie handen wanneer de godslasteringen uit de muil van het beest stromen. Neem helemaal niets aan van wat Mijn Sacramenten of Mijn Leer zal verraden. Keer naar de

andere kant en volg Mij omdat, wanneer al die dingen gaan gebeuren, er slechts één pad zal zijn dat jullie kunnen bewandelen. Dit is Mijn Weg – de Weg van de Waarheid. Alleen de volledige waarheid is aanvaardbaar. Een halve waarheid betekent dat dit een leugen wordt.

Jullie Jezus

Moeder van de Verlossing: De tijd waarin de profetieën van La Salette en Fatima vervuld worden, is zeer nabij.

Woensdag, 13 augustus 2014, 14:39 u.

Mijn lieve kinderen, de tijd waarin de profetieën van La Salette en Fatima vervuld worden is zeer nabij. Jullie moeten niet bevreesd zijn voor deze tijden, maar omarm ze want jullie moeten weten dat het Verbond van Mijn Vader eindelijk zal voltooid worden zoals het bedoeld was. **De antichrist zal, uiteindelijk, zijn troon innemen in de Kerk van Mijn Zoon op aarde en niets zal dat verhinderen.** Velen zullen de profetieën ontkennen die Ik aan de wereld openbaarde en zij zullen dat doen op eigen verantwoordelijkheid. Diegenen die de waarschuwingen die aan de wereld gegeven werden weigeren te aanvaarden, en die Gods vijanden volgen, zullen hun ziel in gevaar brengen en het is voor deze misleide zielen dat Ik jullie vraag om vurig te bidden.

Op dit ogenblik wordt de strijd gestreden voor het menselijk ras en tot verlossing van al Gods kinderen. Groot kwaad wordt berokkend aan diegenen die standvastig trouw blijven aan de Waarheid van alles wat mijn Zoon de wereld openbaarde. **Men kan nooit een deel van Zijn Woord of de Heilige Bijbel nemen om het vervolgens terzijde te leggen ten gunste van iets waarbij men zich behaaglijker voelt.** De Waarheid is nooit gemakkelijk om te aanvaarden want het kan de harten vervullen met vrees, zelfs bij de dapperste en moedigste Christenen. De Waarheid wordt altijd verworpen en toen de doornenkroon op het Heilig Hoofd van mijn Zoon, Jezus Christus, werd geplaatst, waren de priesters en de oudsten van die tijd aan het bidden in de tempel en zij brachten glorie aan God terwijl hun trawanten Hem vervloekten toen Hij stierf op het Kruis. Zo ging het vroeger en zo zal het ook vandaag gaan wanneer de wereld wraak neemt op het Woord van God en het binnenstebuiten en ondersteboven keert. Ik verzoek jullie dringend, lieve kinderen, de Waarheid aan te nemen want dat zal het middel zijn om jullie opgang naar het Koninkrijk van het Nieuwe Tijdperk te vergemakkelijken. Zonder erkenning van wat jullie nu gezegd wordt, zullen vele zielen in dwaling vallen en het beest omarmen. Zij zullen elk individueel burgerlijk recht en vrijheid opgeven wanneer zij de vijanden van mijn Zoon verafgoden totdat zij, uiteindelijk, hun ziel aan de Boze zullen overhandigen.

Vrees voor de Waarheid kan leiden tot verontwaardiging omdat zij moeilijk te slikken kan zijn. Verontwaardiging leidt tot woede en woede leidt tot haat. De haat tegen deze missie, en tegen elke vroegere missie, zal toenemen en diegenen die mij, de Moeder van God liefhebben, zullen aangemoedigd worden om die missie te wraken. Hoe verdriet het mij wanneer mijn naam gebruikt wordt om het Woord van Jezus Christus te beledigen, de ene en enige Redder van de mensheid. **Er zal verwarring ontstaan onder mijn Mariale groepen zodat zij zullen beginnen twifelen aan de waarschuwingen die Ik in opdracht aan de wereld openbaarde te La Salette en te Fatima. Mensen zullen mijden wat ik zei en zij zullen geloven dat de gegeven profetieën gelden voor een andere tijd in de verre toekomst.**

Wanneer alle beroering losbarst en de Leer van mijn Vaders Boek herschreven is en aan de wereld wordt aangeboden als zijnde authentiek, zullen alleen diegenen met echte onderscheiding de Waarheid begrijpen. Jullie moeten vurig bidden voor de overleving van mijn Zoons Kerk, Zijn Lichaam op aarde, zodat Hij niet afgedankt en voor de honden geworpen wordt. Wanneer die dag plaatsvindt, zal Gods Gerechtigheid tussenbeide komen en zal de mensheid eindelijk begrijpen wat het is om in de duisternis geworpen te worden. **De dag waarop het Licht van God uitdooft, is de tijd waarin alle dingen in vervulling gaan zoals ze geprofeteerd werden.**

*Jullie geliefde Moeder
Moeder van de Verlossing*

Wees altijd op jullie hoede voor de verdeeldheid in de wereld waarvan jullie getuige zijn.

Woensdag, 13 augustus 2014, 16:03 u.

Mijn zeer geliefde dochter, de woede van Satan is nog nooit zo intens geweest, zoals hij elk soort lijden toebrengt aan Gods kinderen in alle uithoeken van de wereld. Hoe groter de verstoring des te groter is zijn aanwezigheid en invloed. Maar op zichzelf is hij machteloos en het is alleen door de invloed die hij uitoefent over diegenen die open staan voor hem, dat hij dergelijke diabolische vervolgingen kan veroorzaken. Hoe meer zielen hij bemachtigt, hoe erger de vervolging is en hoe meer hij pijnigt. Wanneer mensen die loyaal zijn tegenover Mij, hem toelaten om verwarring en wanhoop in hun hart op te roepen, is de boosaardigheid die daaruit voorkomt van de ergste soort. Het is dan dat zij zich tegen elkaar keren, de strijd aangaan en zich verdelen totdat ze elkaar vernietigen.

Wees altijd op jullie hoede voor de verdeeldheid in de wereld waarvan jullie getuige zijn, of het nu in de politiek is, de godsdienst of onder Mijn volgelingen, want zij zal altijd geworteld zijn in de verblijfplaats van het beest, wiens regering over de mensheid tot een einde is gekomen. Hij zal echter geen seconde stoppen in zijn plan om alle trouw aan Mij, Jezus Christus, te vernietigen.

Alleen wanneer jullie Mijn Woord aanvaardden, zoals Ik het nu aan jullie geef, zullen jullie de genade vinden om Mij te vragen om jullie te begeleiden door dit slinkse mijnenveld. Niet één van jullie is sterk genoeg in geloof om de invloed van het kwaad te bestrijden. Zonder dagelijks gebed, waarin jullie om Mijn Hulp smeken, zullen jullie niet in staat zijn om dicht aan Mijn Zijde te blijven. Maar wanneer Ik jullie zulke genaden schenk, zullen jullie moedig worden en de kracht hebben om trouw te blijven aan Mij. Alleen dan zal de Waarheid jullie staande houden.

Jullie Jezus

Geniet het heerlijke leven dat jullie gedurende 1.000 jaar te wachten staat.

Zondag, 14 augustus 2011, 14:25 u.

Mijn innig geliefde dochter, je blijft Mijn woord verdedigen, terwijl het in feite niet nodig is.

Mijn woord zal de harten van de gelovigen doorboren zoals een zwaard wanneer ze nadenken over Mijn gegeven boodschappen aan jou voor de wereld. Zij zullen de waarheid kennen wanneer zij Mijn woord lezen want Mijn goddelijke Licht zal op hen een invloed hebben die ze moeilijk kunnen negeren. Velen vragen en blijven vragen, net zoals gedurende de **tijd van Noach**. Zij werden gewaarschuwd maar wilden niet luisteren. Ze negeerden de stem van Mijn Vader toen Hij boodschappen stuurde naar Noach en de andere profeten. **Enkel degenen die luisterden en gehoorzaamden werden gered.**

Aanhoor nu Mijn boodschappen. Kinderen, open jullie harten en sta Mijn woord toe om te spreken met jullie zielen. Negeer wereldse afleidingen. Focus jullie alleen op Mijn stem. Door dit te doen, redden jullie je zielen.

Zij die niet luisteren, omdat ze Mij hun rug toegekeerd hebben, zullen met hongerige monden komen om Mijn Allerheiligste Woord te verslinden nadat De Waarschuwing plaatsgevonden heeft. Want dan zullen jullie klaar zijn om Mijn leiding te volgen, zodat Ik jullie goed kan leiden naar het Nieuwe Paradijs op Aarde waar jullie, jullie familie en jullie geliefden het Glorieuze Leven dat jullie te wachten staat voor 1.000 jaar, zullen genieten. Geen ziekten, geen gebrek aan voedsel, geen zorgen, alleen liefde in zijn meest pure vorm. Een glorieuze entiteit is jullie rechtmatige erfdeel.

Alstublieft, bid nu intens om de onderscheiding te bekomen als Mijn Heilig Woord aan jullie wordt gegeven zodat jullie het kunnen accepteren wanneer het jullie wordt gegeven, kinderen. Beschouw het als een van de grootste geschenken in jullie leven. Neem het op met lichaam, geest en ziel, want alleen dan vinden jullie de ware vrede.

*Jullie liefhebbende Redder
Jezus Christus*

Wanneer jullie Mijn Moeder eren, moeten jullie haar Heiligdommen bezoeken en haar daar eer bewijzen.

Woensdag, 14 augustus 2013, 15:15 u.

Mijn zeer geliefde dochter, **geen enkele levende persoon kan ten volle begrijpen hoe listig Satan is.**

Weet dat diegenen van wie hij zich meester maakt, jullie nooit de indruk van kwaad zullen geven. Integendeel, zij zullen heel aantrekkelijk zijn, humoristisch, gezaghebbend en overtuigend wanneer zij hun zondige wegen aan jullie bekend maken, zodat jullie hun misleiding zullen aanvaarden.

Diegenen, binnen Mijn Kerk, die de Boze eer bewijzen en die zijn bevelen slaafs volgen, zullen jullie buitengewoon verwarren door hun heilig gedrag. Zij zullen velen van jullie voor hun wegen winnen, daar het jullie zal toeschijnen dat zij Mij en Mijn geliefde Moeder werkelijk eren. Maar weet dat elk gebaar en schijnbaar heilige handeling een belediging zal camoufleren voor de altaren, die bestemd zijn om Mijn Naam te eren. Jullie moeten weten dat wanneer zij het Beest eren, **zij jullie schijnbaar heilige akten zullen voorhouden, maar die zullen het omgekeerde zijn.** Hun intenties zullen zeer heilig en eerbiedwaardig lijken, maar wees niet misleid.

Wanneer jullie Mijn Moeder eren, moeten jullie haar Heiligdommen bezoeken en Haar daar eer bewijzen. Diegenen die Mij liefhebben zullen naar Haar gaan. Zij mogen nooit aanvaarden dat Mijn Moeder naar het hof van de vijanden van Mijn Kerk kan bevolen worden.

De andere tekens die de wereld gevraagd zal worden te aanvaarden, die de Drie-ene God, Mijn Moeder en al de heiligen, zullen schijnen te eren zullen goed lijken. Maar ze zullen jullie altijd op een afwijkende manier getoond worden door de vijanden van God. Wanneer het onverwachte gepresenteerd wordt, weet dat dit een duidelijk teken is van het Beest, dat de wereld zal wijsmaken door hen te doen geloven dat hij en zijn aanhangers heiligen zijn.

Jullie Jezus

Zij die de Wil van God belemmeren in Zijn Plan om de zielen te redden, zullen zich blootstellen aan de Toorn van Mijn Vader.

Donderdag, 14 augustus 2014, 15:00 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wens te laten weten dat zij die de Wil van God belemmeren in Zijn Plan om de zielen te redden, zich zullen blootstellen aan de Toorn van Mijn Vader.

Wanneer de mens een grote gave ontvangt door de Goddelijke Wil van Mijn Eeuwige Vader, en die daarna weggooit, dan weent Mijn Vader. **Maar wanneer een mens tracht Mijn Plan te verhinderen, te schaden of tussenbeide te komen in Mijn Voornemen om het Verbond van Mijn Vader te vervullen – redding te brengen voor de wereld – dan zal hij daarvoor buitengewoon lijden.** Wanneer een mens gelooft in zijn eigen macht boven die van God, dan zal hij machteloos gemaakt worden. **En wanneer een mens Mij omarmt, net zoals Judas deed, Mij zegt dat hij van Mij houdt, Mij kust op de wang en Mij vervolgens verraadt, dan is hij niet beter dan hij die Mij overleverde aan Mijn beulen.**

Ik verleen de mensheid in deze tijden grote genaden. Ik breng de mens door deze missie grote Gaven en wat doet hij? Hij spuwt in Mijn Gelaat, zo vervuld van jaloezie, wrok en haat is hij in zijn ziel. Zij die dat doen zullen overweldigd worden door een diep verdriet, voortkomend uit een eenzaamheid zoals zij die voorheen nog nooit zullen ervaren hebben. Zij zullen de pijn ondergaan van het gescheiden zijn van God in dit leven op aarde en wanneer dat gebeurt, zullen zij weten dat dit het gevolg is van hun verraad van Mij, Jezus Christus, hun ene en enige Verlosser. Zij zullen echter ook de volle omvang begrijpen van Mijn Grote Barmhartigheid, want door aan hen dit lijden op aarde te geven, geef Ik hun een kans om berouw te tonen en weer geheeld te worden. Wanneer zij Mijn Wil aanvaarden, met waardigheid, dan zal Ik hun het leven in Mijn Nieuw Koninkrijk schenken.

Word wakker, jullie allen en versta dat Mijn enig Verlangen is jullie te verrukken in Mijn Liefdevolle Armen. Ik ben jullie vijand niet – Ik bemin jullie en verlang naar jullie met een hunker die jullie niet in staat zijn te begrijpen. **Ik zend profeten niet om jullie angst aan te jagen maar om de**

Waarheid te ontsluiten, zodat Ik Eeuwige Redding kan schenken aan jullie allen, in het bijzonder aan diegenen die haar het minst verdienen.

Kom. Luister naar Mijn Oproep – Mijn Plan zal vervuld worden ongeacht hoezeer jullie je er tegen verzetten. De volle waarheid van wat jullie nodig hebben om jullie door God-gegeven recht op jullie erfenis terug te winnen, zal weldra bekend gemaakt worden. Wanneer Ik met dit nieuws kom moeten jullie dat verwelkomen of jullie ziel verspelen.

Jullie Geliefde Jezus

Help Mij om alle jongeren te redden – de meest kwetsbaren in jullie samenleving.

Maandag, 15 augustus 2011, 12:00 u.

Mijn innig geliefde dochter, wanneer Mijn Eeuwige Vader, God de Allerhoogste, de wereld voorbereidt voor de komende veranderingen is Hij met verdriet vervuld vanwege de mens die nog steeds verblind is voor de waarheid van Zijn bestaan.

Wanneer **Mijn Vader nu de voorbereidingen treft die de veranderingen inluiden voor Mijn Terugkeer op Aarde**, ziet Hij zoveel zonde in de wereld dat Hij wegens de onvermijdelijkheid zielen te verliezen, weent van verdriet. Gebed om diegenen te redden die nog leven in de wereld en die zich uit pure trots en uit vrije wil afwenden van Hem, ofschoon ze Zijn bestaan kennen en aanvaarden, kan helpen hun zielen te redden. Blijf bidden en persoonlijke offers brengen voor die zielen, Mijn dochter, want zonder gebed moet je vrezen voor hun toekomst.

Ik reken op Mijn volgelingen om te bidden voor de verloren zielen. De resterende tijd om de blinden van geloof te overtuigen en hun ogen te openen voor de waarheid van het bestaan van God de Vader is kort nu.

Verbind de handen Mijn kinderen van het licht opdat jullie cirkel van liefde en toewijding voor Mij sterk genoeg is om die zielen aan te trekken die niet geloven in Mijn bestaan of het bestaan van Mijn geliefde Vader of het niet aanvaarden. Verbreek deze ketting van geloof niet wanneer jullie een helpende hand kunnen reiken om jullie broeders en zusters te redden die niet meer de weg van de waarheid van het Eeuwige Leven volgen. Omdat zij op basis van dit streven naar wereldlijke goederen, geestelijk verzwakt zijn, zullen zij een sterke leiding nodig hebben opdat ze kunnen geholpen worden.

Wees niet agressief tegen hen die niet geloven in God. Spreek zacht tot hen, vertel hen over Mijn Kruisiging en de manier waarop Mijn Eeuwige Vader het ultieme offer maakte om Zijn kinderen te redden, door hun de gave van het genadegeschenk van de verlossing te geven door de vergeving van zonde.

Mijn Vader wendt zich nu aan allen die deze boodschappen voor de eerste keer lezen. Jullie moeten iedere boodschap zorgvuldig lezen. Bid aansluitend tot de Heilige Geest om de genade in staat te zijn, te zien **dat deze boodschappen van goddelijke oorsprong zijn**. Open jullie hart om Mijn Woord te ontvangen. Voel Mij in jullie ziel door Me het volgende te vragen:

“Jezus, wanneer U dit echt bent, bevloei alstublieft mijn ziel met het teken van Uw Liefde, zodat ik U kan herkennen voor wie U bent. Laat mij niet misleid worden door leugens. Toon mij in plaats daarvan Uw Barmhartigheid door mijn ogen te openen voor de Waarheid en het pad naar Uw Nieuw Paradijs op Aarde. Amen.”

Vergeet niet, kinderen, het is alleen op basis van Mijn diepe, tedere liefde dat Ik de wereld tegemoet treed indien Ik met jullie op deze manier spreek. **Het gebeurt niet om jullie te schokken. Indruk te maken. Uiteenzettingen of debatten** te veroorzaken. Het is om **zielen helpen te redden, vooral een jonge generatie** die geen interesse heeft voor religie, zo bezig als ze zijn met hun leven waarin God weinig plaats heeft. Als Ik tot hen spreek in een taal die ze begrijpen, hoop Ik ze opmerkzaam te maken voor de gebeurtenissen die weldra staan te gebeuren. Zij zijn de meest kwetsbaren in jullie maatschappij, kinderen. Het is belangrijk dat Ik hun Mijn helpende hand reik zo vlug als Ik kan.

Mijn kinderen, verzamel jullie nu met Mij om alle jonge mensen in de wereld van vandaag te redden. Help Mij om ze in Mijn Koninkrijk te leiden opdat geen enkele kostbare ziel voor Mij verloren gaat.

*Jullie liefhebbende Redder van de hele Mensheid
Jezus Christus*

Dit is Mijn Boek. Mijn Woord. Mijn Belofte.

Woensdag, 15 augustus 2012, 1:00 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Ik spreek met jou over deze allerbelangrijkste dag, de dag die Ik uitkoos om Mijn Boek* voor de wereld uit te brengen.

Dit is de dag van de Tenhemelopneming van Mijn Geliefde Moeder, Koningin van de Hemelen, Koningin van de Aarde, Moeder van de Verlossing.

Het is geen toeval dat het Boek der Waarheid op deze dag ter beschikking wordt gesteld want Mijn Moeder is de Moeder van de Verlossing. Het Boek dient om de zielen van de hele mensheid te helpen redden.

Mijn Moeder speelt een belangrijke rol in de redding van zielen.

Zij is de Mede-Verlosseres, Middelaressen van Genade en Voorspreekster. **Dat wil zeggen dat Mijn Gezegende Moeder door God uitgekozen werd om Mij, haar Zoon, te helpen in het laatste plan van redding.**

Haar rol in deze belangrijke periode wordt niet begrepen.

Zij gaf het leven aan de Verlosser van de Mensheid en bracht de Gave van Redding in de wereld door haar toestemming om Mijn Moeder te worden.

Zij is nu de Moeder van al Gods kinderen en haar werd de macht gegeven Satan te verpletteren terwijl Ik voorbereidingen tref tot redding van het menselijk ras, weg van zijn verderfelijke plan om Gods kinderen te misleiden.

Het Boek der Waarheid is niet slechts een boek. Het is Mijn Heilig Woord, het eerste deel van vele openbaringen om de wereld te bekeren.

Al mag het erop lijken dat het zeer moeilijk was om te maken door de vele hindernissen die op jouw weg gebracht werden, Mijn dochter, wordt dit werk, zo verzeker Ik je, door de Hemel beschermd.

Dit is Mijn Boek. Mijn Woord. Mijn Belofte.

Toen Ik zei dat Ik zou weerkomen, bedoelde Ik ook dat Ik zou weerkomen.

Net zoals Ik de eerste keer in de wereld kwam, bereidde God Mijn Eeuwige Vader Zijn kinderen hierop vooraf voor door de profeten.

Velen luisterden. Velen niet.

Hoe dan ook, de wereld heeft nadien niet gefaald de Waarheid te begrijpen. Zij kenden en begrepen de betekenis van Mijn Lijden op het Kruis en de vrijheid die dit aan de wereld gaf om de Gave van eeuwige redding te ontvangen.

Hetzelfde gebeurt nu. De wereld wordt voorbereid op Mijn Tweede Komst. Nu.

Het Heilig Woord van God wordt aan de mensheid gegeven, door deze boodschappen, als een groot Geschenk.

Velen zullen luisteren. Velen niet.

Één ding is duidelijk. Zeer weinigen zullen er niets van weten.

Ofwel zullen zij Mijn Woord aanvaarden zoals het nu aan hen gegeven wordt ofwel niet.

Ik heb de belofte van Mijn Vader vervuld.

Mijn Vader beloofde de wereld dat hun op dit moment het Boek der Waarheid zou gegeven worden.

Velen zullen de Waarheid in zich opnemen en aanvaarden. Anderen zullen de waarheid te bitter vinden om te proeven en zullen haar afdoen als zijnde leugens.

Laat hen weten dat het Verbond zal vervuld worden zoals ook deze profetieën.

** In het 'Book of Kells' werd het Boek der Waarheid reeds voorspeld in een afbeelding die Jezus Christus met een rood boek voorstelt.*

Zie ook boodschap van 12/11/2010. Dit boek zal levens veranderen en zielen redden (vrijdag 12 november 2010 om 15.00 u.)

Geen mens, hoezeer hij ook Mijn Heilig Woord betwist, zal de openbaring van de Waarheid aan de wereld tegenhouden.

De profetieën die in het Boek der Openbaring staan opgetekend, ontvouwen zich voor jullie ogen.

Niemand verstaat de volle betekenis van het Boek der Openbaring omdat de inhoud ervan niet duidelijk aan de wereld geopenbaard werd aangezien het slechts richtlijnen waren.

Nu dat Ik, het Lam van God, kom zoals beloofd om de Zegels te openen zullen maar weinigen dat aanvaarden.

Waarom?

Indien jullie in Mij geloven, in deze boodschappen, waarom ontkennen jullie dan de Waarheid wanneer zij nu aan jullie gegeven wordt?

Falen om de Waarheid te aanvaarden die jullie gegeven wordt omtrent de Valse Profeet, de Antichrist en andere profetieën, betekent dat jullie Mij niet zullen toelaten jullie te onderrichten in de redding van zielen.

Alleen door de Waarheid te volgen kunnen jullie veilig zijn.

Bedenk dat alleen de Waarheid jullie bevrijden zal van de leugens die de mensheid teisteren door Satan.

Jullie moeten voortdurend Mijn Moeder aanroepen om hulp om jullie naar Mij te brengen zodat jullie beschermd worden tegen de leugens die Satan zal gebruiken om jullie af te houden van de Waarheid van Mijn laatste Heilige Woorden, die aan de wereld gegeven worden voor Mijn Tweede Komst.

Ga in vrede en liefde. Ik verenig jullie allen in de bescherming van Mijn Kostbaar Bloed op dit moment.

Ik ben blij met jullie antwoord, Mijn geliefde leerlingen en Ik reken op jullie geloof om Mij te helpen bij deze bijzondere zending.

Jullie Jezus

Het Eerste Oordeel is nabij en Ik zal de slechte mensen aan de kant zetten.

Donderdag, 15 augustus 2013, 21:57 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Ik Roep al Mijn leerlingen op, die de Waarheid kennen, om moedig te zijn in deze moeilijke tijden voor de mensheid.

De tijd dat oorlogen zullen uitbreken in vele landen, op hetzelfde moment, is zeer dichtbij. Wanneer jullie horen van al deze oorlogen en getuigen zijn van de regelrechte wreedheid van die verdrukkings, allen onafscheidelijk met elkaar verbonden, die deze oorlogen veroorzaken, zullen jullie weten dat de tijd voor Mijn Tweede Komst nabij is.

Meer onder jullie zullen de Waarheid herkennen die staat in het Boek van Johannes – de Openbaring – zoals het nu aan jullie geopenbaard wordt. Vrees niet, want al deze dingen moeten gebeuren. Velen, die deze Boodschappen niet aanvaarden begaan een grote vergissing, want het Boek der Waarheid bevat eenvoudig de details en de geheimen die opgetekend staan in het Boek der Openbaring. Ik, het Lam van God, Ben de enige Autoriteit – alleen Ik heb toestemming van Mijn Vader – om de Zegels die daarin vervat zijn te openen.

Indien jullie niet in het Boek der Waarheid geloven, dan geloven jullie evenmin in het Boek der Openbaring. Wees gewaarschuwd. Diegenen die het Boek der Openbaring verwerpen verzaken aan Mijn Barmhartigheid. Maar de Waarheid zal hun getoond worden tijdens Mijn Grote Waarschuwing door middel van Goddelijke Tussenkomen, want anders zouden velen Mij nooit kennen of de grote Barmhartigheid begrijpen die Ik de wereld breng. **Jullie moeten nooit iets toevoegen aan het Boek der Openbaring, het trachten te interpreteren of er iets uit weglaten om het aan te passen aan jullie eigen verlangens, want daarvoor zullen jullie lijden. Wanneer jullie zulke dingen doen knoeien jullie met het Woord van God.** Dit Boek werd jullie beloofd. God heeft Zijn 7^{de} boodschapper gezonden om de Waarheid te openbaren.

Aanvaard dit met vertrouwen in Mij of jullie zullen alleen verdergaan, in onwetendheid omtrent het verschrikkelijk bedrog dat diegenen zal overvallen die het Woord van God verwerpen. Vele, vele veranderingen zullen nu in de wereld plaatsvinden, die niemand zal ontgaan. Religies zullen tot dwaasheid worden, aangezien miljoenen een heidens geloof zullen aannemen, waarvan hun zal gezegd worden dat het dient om God te eren. **Nederigheid en liefde voor de armen zullen de redenen zijn, zo zal jullie gezegd worden, waarom de vernieuwde en verlichte kerk een nieuw begin zal inluiden. Zoals lammeren naar de slachter, zo zullen jullie naar de vuurpoel geleid worden.** Wanneer jullie je bewust zullen worden van de verschrikkelijke gruwel, waarin jullie meegesleurd zullen zijn, kan het te laat zijn. Wanneer jullie eer betuigen aan het Beest, dan zal hij jullie besmetten en velen zullen, met de tijd, slaven worden.

Grote veranderingen in de politieke- en communicatie-systemen van de wereld zullen een grote verdeeldheid tot gevolg hebben. Diegenen die God trouw zijn in alles wat aan de wereld gegeven werd door Mij, Jezus Christus, zullen leven. Diegenen die Mij afwijzen zullen geen leven hebben, want zij zullen onbekwaam worden om Mijn Barmhartigheid te aanvaarden. Mijn Hart, hoewel het hierdoor in tweeën zal gesneden worden, zal verharden en Mijn Gerechtigheid zal de overhand krijgen.

Het Eerste Oordeel is nabij en Ik zal de slechte mensen aan de kant zetten, aangezien de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde alleen diegenen die Mijn Barmhartigheid aanvaarden zal verwelkomen.

Velen zullen zeggen: "God is Barmhartig. Hij zou nooit zulke wreedheid tonen". Mijn antwoord is dit. De aarde, zoals jullie haar kennen, zal er niet meer zijn. In plaats daarvan zal een nieuwe vernieuwde aarde oprijzen – veel groter, groter dan voorheen, waar twaalf naties zullen zetelen, zij aan zij, in liefdevolle harmonie. Alleen diegenen die Mij trouw blijven en diegenen die Mij niet kennen, maar die Mijn Hand aannemen, wanneer Ik hen de Waarheid bewijs bij de Waarschuwing, zullen de poorten binnengaan. Dan zal Ik ze sluiten. Niemand zal dan nog binnengaan, want Mijn Oordeel zal voltrokken zijn. Alle verdriet zal vergeten zijn en de slechten zullen in de Hel geworpen worden, waar zij een eeuwigheid zullen lijden. De mens moet nooit Mijn Grote Liefde, Barmhartigheid en Medelijden onderschatten. Maar hij zou ook Mijn Bestrafing moeten vrezen want die zal definitief zijn wanneer de laatste bazuin weerklinkt op de Grote Dag van de Heer.

En dan, zal het voorbij zijn.

Jullie Jezus

Afgodendienst grijpt snel om zich heen en de fascinatie voor het occulte wordt aangemoedigd.

Donderdag, 16 augustus 2012, 3:15 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Ik bemin al Gods kinderen, maar op dit moment is het peil van duisternis die de wereld teistert dusdanig dat Ik ween van zorg door de staat van hun zielen.

Zo weinigen begrijpen de Waarheid van hun toekomstig leven dat hun wacht in het Nieuwe Tijdperk van Vrede, in de komende wereld, de wereld zonder einde.

Als zij het maar eens konden zien, aanraken, ervan genieten en getuige zijn van de liefde en vrede die in het vooruitzicht liggen, dan zouden zij elke seconde van de dag tot Mij bidden en Mij smeken om het recht binnen te gaan in deze Nieuwe Wereld, het Nieuwe Tijdperk, het Nieuwe Begin.

Het is de volmaakte staat van eenheid voor hun families en al hun broeders en zusters. Het is geen loze belofte. Het is het Paradijs geschapen voor al Gods kinderen.

De gevallen engelen die de wereld teisteren zoeken zielen uit van overal om hen te strikken.

Zij gebruiken geweld, haat en andere bekingen om de wijdverspreide zonde aan te moedigen die overal zo vanzelfsprekend is.

Pornografie wordt nu op de meest subtiele manieren verspreid om te verleiden en aan te zetten tot zonde.

Wetten werden bekrachtigd om ervoor te zorgen dat zonde overal aanvaard wordt.

Zelfs Mijn Kerk keurt wetten goed die God beledigen.

Het zal zo verdergaan totdat de mensen zich als beesten zullen gedragen zonder nog enige zin van godvruchtigheid.

Afgoderij is algemeen verspreid en een fascinatie voor het occulte wordt aangemoedigd zodat het in de wereld van het amusement jonge zielen zal aanspreken.

Word nu wakker voor het te laat is om jullie zielen te redden.

Ouders moeten eendrachtig opstaan in overeenstemming met het verlangen van Mijn Hart om de jongeren te beschermen wier zielen het eerste doelwit zijn van de Boze.

Hij weet hoe dierbaar jonge zielen voor Mij zijn en hij zal ze meedogenloos opsporen.

Ik vraag jullie dit Kruistochtgebed (73) te bidden voor jonge zielen, jonge Kinderen.

Kruistochtgebed (73)

Voor jonge zielen, jonge kinderen.

*“O Jezus, help mij om de zielen te redden van jonge mensen, over de hele wereld.
Door Uw Genade, help hen om de Waarheid van Uw Bestaan te zien.
Breng hen naar Uw Heilig Hart en open hun ogen voor Uw Liefde en Barmhartigheid.
Red hen van de vuren van de Hel en, door mijn gebeden, heb Genade met hun zielen. Amen.”*

Jullie Jezus

Moeder van de Verlossing: Jullie mogen mijn Zoon dan wel niet fysiek ontmoeten maar jullie zullen Hem in alle opzichten leren kennen.

Zaterdag, 16 augustus 2014, 20:15 u.

Mijn lieve kinderen, veel mensen gaan op een gegeven moment in hun leven op zoek naar mijn Zoon, Jezus Christus. Wanneer een ziel mijn Zoon ontdekt, dan moet er een reis van verschillende paden en van verschillende stadia doorlopen worden. Wanneer jullie dicht bij mijn Zoon komen zal het een strijd zijn en dus moeten jullie dit verwachten. Terwijl jullie dichter bij Hem komen, zullen jullie meer worden zoals Hij en Zijn Eigenschappen zullen jullie bekend worden. Jullie mogen mijn Zoon dan wel niet fysiek ontmoeten maar jullie zullen Hem in alle opzichten leren kennen. Jullie zullen Zijn Liefde voelen. Zijn Pijn zal die van jullie worden. Zijn zachtmoedigheid zal met jullie worden gedeeld en de vreugde die Hij ervaart, vanwege Zijn onvoorwaardelijke Liefde voor de mensheid, zal die van jullie worden. Zijn Geduld zal in jullie ziel worden ingeprent en Zijn Woord zal in jullie worden ingeworteld en wel met een inzicht dat de Heilige Geest jullie zal verlenen.

Wanneer jullie mijn Zoon echt beminnen zullen jullie nederig worden zoals Hij en met een brandend verlangen om Hem, koste wat kost, te dienen. Sommige zielen bereiken met de tijd de spirituele weg van volmaaktheid, maar zij zullen deze reis niet voltooien tenzij ze al hun vertrouwen op God stellen. Wanneer een ziel langs de weg struikelt, krijgt zij de genaden om zichzelf op te richten en verder te gaan op haar reis. Maar indien een ziel met mijn Zoon rivaliseert en zichzelf waardig acht om het Vleesgeworden Woord uit te dagen, dan zal zij zich afscheiden van God.

De persoon die Jezus in dit leven op aarde vindt en die Hem trouw dient, zal vrede hebben. Weinig anders in deze wereld zal hem nog ooit tevredenstellen. Wanneer een ziel die intiem was geworden met mijn Zoon van Hem scheidt, zal zij een vreselijke pijn verduren. **Door Hem te hebben gekend en geleefd te hebben in Zijn Hart, is deze pijn van de scheiding van mijn Zoon de ergste pijn die de mens kent.**

Wanneer jullie in de verleiding komen om de Onderrichtingen van Christus te betwisten of wanneer jullie op enigerlei wijze gedwongen worden om Hem te verwerpen, weet dan dat niets van deze wereld jullie ooit de vrede, liefde en vreugde zal brengen die van Hem komt.

Jullie geliefde Moeder

Hoe Mij te vragen om jullie te helpen jullie zorgen op te lossen.*Woensdag, 17 augustus 2011, 23:00 u.*

Mijn innig geliefde dochter, de genaden die uitgestort zijn over je worden gegeven om je nog sterker te maken voor dit werk door het schenken van extra vertrouwen.

Vertrouwen in Mij, kinderen, is erg belangrijk. Ja, het geeft veel vreugde aan Mijn Heilig Hart wanneer Ik jullie liefde voor Mij voel. Het is echter enkel wanneer jullie werkelijk vertrouwen in Mij hebt en al jullie zorgen loslaat door ze aan Mij te geven, zodat Ik ervoor kan zorgen, dat jullie slechts een gevoel van echte vrede kunt ervaren.

Zoveel van Mijn kinderen bidden voor speciale intenties. Ik luister naar elk van jullie. Maar jullie moeten, wanneer jullie bidden tot Mij voor iets heel belangrijks, **jullie angsten loslaten. Angst komt niet van Mij. Het wordt gegeven door Satan als een middel om jullie te kwellen.** Begrijpen jullie dit niet? Wanneer jullie iets vrezen waarvan jullie voelen dat het een controle op jullie leven heeft, bijgevolg hoe meer jullie dit vrezen, des te meer het probleem ettert.

Slechts wanneer jullie ophouden en tot Mij zeggen:

“Jezus, ik geef U al mijn zorgen in deze aangelegenheid in vertrouwen, zodat het probleem nu van U is en U dit kan oplossen in overeenstemming met Uw Allerheiligste Wil. Amen.”

wordt jullie geest vredig. Dit is wat Ik bedoel met vertrouwen, kinderen.

Vertrouwen in Mij betekent dat jullie een groot vertrouwen hebben in Mij.

Vertrouw Mij. **Ik stierf voor jullie zonden – voor ieder van jullie die vandaag leeft, zelfs in deze tijd. Waarom zou je geen vertrouwen hebben in Mij?**

Ik hou van je zoals van geen ander schepsel op deze aarde. **Niemand zal of kan van je houden zoals Ik. Herinner je dat altijd.** Ga nu in liefde en vrede. Ik ben aan je zijde 's morgens, 's middags en 's avonds gewoon wachtend op je oproep.

*Je liefhebbende Vriend en Redder
Koning van Barmhartigheid
Jezus Christus*

Ze moeten de Heilige Misboeken, de liturgische gewaden, de Heilige Bijbel en de Heilige Kruisen bewaren. Deze zullen alle vervangen worden.*Zaterdag, 17 augustus 2013, 11:50 u.*

Mijn zeer geliefde dochter, velen van hen die gezegend zijn met een sterk geloof en liefde voor Mij, Jezus Christus, beginnen eindelijk Mijn stem te herkennen, als Ik tot de wereld spreek door deze Boodschappen.

Zij die hun leven doorbrengen met het slaafs dienen van de slang, weten ook dat Ik het ben Die spreek. En aldus begint de strijd om Mijn Heilige Wil te doen, aan de ene kant, en het verlangen bij de vijanden van God om Mij te bevechten.

Zij die van plan zijn om lijden over de mensheid te brengen, als deel van een verbond met het Beest, zullen er zorgvuldig over waken deze Boodschappen niet openlijk aan de kaak te stellen, want als zij dat doen, zullen zij er geloofwaardigheid aan verlenen. In plaats daarvan zullen zij op andere manieren de haat tegen Mij verspreiden, te beginnen met het vernietigen van het geloof van diegenen binnen Mijn Kerk. Zij zullen de harten van hen die Mij beminnen opzetten tegen hun Medechristenen. **Zij zullen heidenen, new age heksen en vereerders van het Beest in de armen sluiten, eerder dan Christenen, die bezwaar zullen maken tegen de boosaardige heidense rituelen, welke in de Katholieke Kerken zullen opgevoerd worden en weldra ook in andere Christelijke kerken.**

Deze gebeurtenissen moeten nog komen. Alstublieft, denk niet dat de huidige Heilige Missen of Sacramenten al veranderd zijn, hoewel zij zeer binnenkort anders zullen worden. Wanneer dat plaatsvindt, moeten jullie je afwenden en Mij verdedigen.

Vele veranderingen werden tijdens de laatste paar jaren gepland door het kwaad van de Vrijmetselarij in Mijn Kerk op aarde. Nu staan hun plannen, die reeds bekend gemaakt zijn binnen de hoogste rangen in de kerken, klaar om te worden aangekondigd. Zij zullen ontsluit worden met de aankondiging dat de Katholieke Kerk gemoderniseerd wordt, zodat zij in de huidige nieuwe, ruimdenkende, liberale maatschappij betekenisvol kan worden. Die aankondiging zal zeggen, dat zij (de Kerk) het verleden achter zich zal laten en dan zal zij meedelen dat haar motto is, alle geloofsgezindten te omarmen, om te tonen dat zij niet eng van geest is. Deze aankondiging zal over de hele wereld gevierd worden en de media zullen dat grote nieuws op hun voorpagina's zetten, daar waar zij voorheen de Katholieke Kerk met afkeer beschouwden.

Het zaad van Satan zal gebruikt worden en de nieuwe ceremonieën, waarbij de vorm van de Heilige Missen achterstevoren zal aangeboden worden, maar al de correcte zinnen die verwijzen naar Mijn Passie zullen vervangen worden door nonsens – lege woorden – lege vaten – lege tabernakels. Al Mijn Kruisen zullen vervangen worden door de geheime symbolen van het occulte.

Dat is de verlatenheid waarvan sprake bij de profeet Daniël. **Dit betekent het einde van Mijn Heilige Eucharistie en het einde van de Mis, zoals jullie ze kennen, op vele plaatsen. Maar Mijn geliefde trouwe dienaren zullen nu de productie van de Heilige Hosties voorbereiden. Ze moeten de Heilige Misboeken, de liturgische gewaden, de Heilige Bijbel en de Heilige Kruisen bewaren.** Deze zullen alle vervangen worden.

Jullie moeten snel samenkomen en plannen maken, want het zal jullie niet toegestaan worden de Mis op te dragen overeenkomstig Mijn Wil.

Ik zal jullie leiden, Mijn geliefde dienaren, wanneer de tijd komt. Aan die Christenen die geloven dat deze gruwel enkel te zien zal zijn in de katholieke Kerk, weet dat hij alle Christelijke Kerken zal aantasten, totdat ze alle vermeldingen, of tekenen, van Mij verbannen. Met de tijd zullen jullie streng gestraft worden voor het noemen van Mijn Naam.

Jullie zullen geschokt zijn hoe vlug de schijnbaar onschuldige, vernieuwde, maar bezoedelde Kerk zal afdalen tot een verdorven cultus. Zij zullen buitengewone moeite doen om diegenen te straffen die hun mensengemaakte, heidense, nieuwe wereldreligie het hoofd bieden.

Christenen en Joden zullen het hoofddoel zijn van haat en zij zullen omwille van hun geloof vervolgd worden.

In plaats van bang te zijn, Roep Ik jullie op om bereid te zijn voor Mijn Naam te strijden. Vergeet nooit hoezeer Ik nog steeds gehaat Ben. Weet dat wanneer jullie Mij volgen, in deze komende tijden, jullie kruis veel zwaarder zal zijn dan van diegenen die voor jullie kwamen.

Jullie Jezus

Moeder van de Verlossing: Zij zullen plaatsen van toevlucht moeten vinden zodat zij kunnen zorgen voor de dagelijkse Mis en de Heilige Eucharistie.

Zaterdag, 17 augustus 2013, 16:45 u.

O, mijn lieve kinderen, hoezeer verdriet het mijn Hart omwille van het lijden dat de priesters weldra binnen de Katholieke Kerk te wachten staat.

Zoveel dierbare dienaren van mijn Zoon, wier enige verlangen het is om God te dienen en zielen op het rechte pad van verlossing te brengen, zullen geconfronteerd worden met beproevingen van zulk een omvang dat velen uit vrees afvallig zullen worden. Velen zullen blind zijn voor de Waarheid en zullen de grote veranderingen binnen de Kerk aanvaarden en deze verwelkomen, in de foute veronderstelling dat zij voor het welzijn van allen dienen. Zij die het bedrog zullen herkennen, dat de Katholieken zal aangeboden worden, zullen vluchten. Zo beangstigd omwille van hun lot, zullen zij de Kerk verlaten, want zij zullen te zwak zijn om op te staan tegen dergelijk kwaad.

Die priesters die zullen weigeren om die valse leer aan te nemen, zullen van ketterij beschuldigd worden en velen zullen openlijk berispt worden omdat zij niet gehoorzaam zijn tegenover hen aan wie zij verantwoording moeten afleggen. Velen zullen geëxcommuniceerd worden. Anderen zullen gemarteld worden. Dan zullen er diegenen zijn die de Kerk – de Kerk gegeven aan de wereld door mijn Zoon – in het geheim zullen leiden.

Zij zullen plaatsen van toevlucht moeten zoeken, zodat zij kunnen zorgen voor de dagelijkse Mis en de Heilige Eucharistie. Zij zullen door de Heilige Geest geleid worden en ze zullen gevolgd worden door mijn Zoons Restleger, dat vurig trouw zal blijven aan Zijn Leer en Sacramenten tot op de laatste dag.

Jullie moeten begrijpen dat indien jullie enige twijfel hebben omtrent de geldigheid van deze waarschuwing, dat Ik, de geliefde Moeder van Christus, zal gebruikt worden om de ware bedoelingen van die krachten, die mijn Zoons Kerk op Aarde zijn binnengedrongen, te verbergen. Ik zal gebruikt worden als een boegbeeld van de Kerk om de mensen af te leiden van de ware intenties van deze goddeloze groep. Om Gods kinderen te overtuigen dat zij trouw blijven aan het ware Woord van God en aan de tradities van de Katholieke Kerk, zullen zij ceremoniën creëren, waarvan zij zullen beweren dat die mij eren. **Zij zullen de profetieën van Fatima gebruiken om mijn beeld te ontwijden, door de wereld een groot bedrog voor te houden. Zij zullen mij gebruiken om de Kerk van mijn Zoon te bezoedelen en al wat zij zullen doen zal achterstevoren gebeuren, in overeenstemming met de bevelen van de Boze.**

Door de indruk te wekken dat zij de Moeder Gods vereren, zullen vele Katholieken in een vals gevoel van veiligheid geleid worden. Dit zal betekenen dat elke twijfel, die zij anders zouden hebben, wanneer ze getuige zijn van de vreemde nieuwe wijzigingen aan de Mis en de Sacramenten, onmiddellijk zal vergeten zijn. Wat een groot verdriet geeft mij dat. Mijn beeld zal vrijwillig gebruikt worden om mijn Zoon te beledigen.

Satan veracht mij. Hij vreest mij ook. Om mijn Zoon te krenken, zal hij, door die zielen die hij beïnvloedt, grote inspanningen doen om mijn beeld door vele geheime rituelen en zwarte missen te ontwijden. Mijn beeld zal versierd worden met satanische symbolen en Ik zal op vele plaatsen ontheiligd worden door Vrijmetselaarsgroepen die de controle verworven hebben.

Bid, bid, bid, kinderen, elke dag, voor de sterkte om deze verdorvenheid met moed tegemoet te treden. Vrees ze niet. Aanvaard dat Satans leger nu vele landen controleert, in elk deel van de wereld. Wanneer jullie dat erkennen, dan kan jullie de sterkte en de vastberadenheid geschonken worden die jullie nodig hebben. Wanneer jullie om deze genaden vragen, door de Kruisochtgebeden, kunnen en zullen jullie helpen om deze verdorvenheid te matigen.

*Jullie geliefde Moeder
Moeder van de
Verlossing*

Draag eerst zorg voor jullie eigen ziel en bid dan voor de anderen.

Zondag, 17 augustus 2014, 17:18 u.

Mijn zeer geliefde dochter, laat er geen verdeeldheid zijn onder Mijn Volgelingen in deze missie om zielen te redden, want dat is het verlangen van hem die Mij haat. Wanneer mijn Christelijke volgelingen onenigheid krijgen en elkaar onderling bestrijden in Mijn Naam, dan bedroeft Mij dat bovenmate. Mijn verdriet wordt nog groter wanneer zij die Mijn Woord verkondigen het vervolgens verloochenen omdat zij anderen op gemene wijze kwaad berokkenen met de bedoeling hun gif te verspreiden.

In Mijn Ogen zijn al Gods kinderen gelijk. Weet dat de goeden onder jullie niet immuun zijn voor de bekoring van Satan, terwijl diegenen die in hun hart wanhopen en haten niet immuun zijn voor Mijn Gaven. Ieder van jullie is een zondaar. **Kom nooit voor Mij om te zeggen dat een bepaalde ziel Mij niet waardig is. Beticht een andere persoon niet voor Mij door hem als boosdoener te bestempelen; want wie zijn jullie in Mijn Ogen behalve slechts zondaars?**

De wereld is vol liefde. Maar hij is ook vol haat en onverschilligheid voor Mij, Jezus Christus, omwille van het bestaan van de zonde. Enkel wanneer de zonde uitgeroeid is zal de wereld weer geheeld zijn. Daarom moeten jullie eerst zorg dragen voor jullie eigen ziel en bid dan voor

anderen. Wanneer jullie dat doen zal Ik Mijn Barmhartigheid uitstorten over jullie allen. De mens die zichzelf tegenover Mij verheft en kwaad spreekt over iemand anders, zal als laatste voor Mijn Rechterstoel komen, terwijl de mens die zichzelf vernedert tegenover Mij eerst zal komen.

Wanneer zullen jullie echt Mijn Leer aanvaarden? Waarom zeggen jullie bij Mij te behoren wanneer jullie anderen haten? Jullie zullen Mijn Koninkrijk nooit waardig worden totdat jullie dat kleed van eigengerechtigheid en jullie pantser van hoogmoed afleggen.

Jullie Jezus

De Grote Verdrukking wordt verzacht door middel van gebed.

Donderdag, 18 augustus 2011, 20:45 u.

Mijn dochter, Mijn volgelingen die goed belezen zijn op het gebied van de Heilige Schrift, hebben de neiging om zich te laten meeslepen door hun eigen menselijke interpretatie, zodat de onderrichting die Ik heb gepredikt om elkaar te beminnen, zo gemakkelijk vergeten wordt. **Heb elkaar lief.** Eer je vader en moeder. Eer je Schepper, God de Vader, en leef zoals Ik het je gezegd heb **in liefde en de vreze Gods tot Mijn Vader.**

Zoveel geleerde mannen, bezig met het onderzoeken van Mijn leer, vergeten één zaak. Dat is wanneer Ik zal wederkomen om te oordelen. Niet één enkel moment denken ze eraan dat deze tijd misschien plaats vindt tijdens hun eigen leven en niet in een verre toekomst. Waarom zoeken ze dan nog naar verdere betekenissen in de Heilige Schrift en waarom zoeken ze verder als de waarheid zo eenvoudig is?

Waarom herinneren ze zich niet dat liefde alles is wat Ik verlang? Liefde tot Mij, jullie Redder? Liefde tot God de Vader en Liefde voor elkaar?

Deze intellectuele experts die blijkbaar openlijk verkondigen dat ze bekwaam zijn om Mijn onderrichtingen te verklaren en dan zover gaan te trachten een datum te bepalen wanneer Ik terugkomen zal, zeg Ik dit. Wanneer jullie proberen jullie aan te matigen dat jullie in staat zijn het jaar van Mijn wederkomst te weten, dan dwalen jullie ernstig. **Aan niemand wordt deze datum bekend gemaakt, niet eens aan de engelen in de Hemel of aan Mijn geliefde Moeder. Het volgende kan Ik wel onthullen. De tijd van de verdrukking is kort geleden begonnen. De Grote Verdrukking zal op het einde van 2012 beginnen.** Deze vreselijke periode wordt verzacht door het gebed van Mijn dierbare kinderen. Zij zal ook door de bekomen bekeringen, die na De Waarschuwing hebben plaats gevonden, afgezwakt worden. Deze gebeurtenis is een blijde boodschap, Mijn kinderen. Het is om te helpen de slavernij van de mens aan de Boze uit te roeien.

Religieuze vakmensen vertonen een arrogantie die Ik afstotelijk vind.

Velen zullen helaas Mijn bede om zich voor te bereiden, negeren, zo gevangen zitten zij in dit zogenaamd 'intellectuele' religieus debat, die steunt op menselijke bewijsvoering. De ene tracht de andere te overtreffen om te bewijzen dat hij of zij wijzer is. Deze experts vertonen een arrogantie die Ik weerzinwekkend vind. **Zij zijn niet beter dan de Farizeeërs waren.** Hun onwetendheid maakt ze blind voor de waarheid, terwijl ze vóór hun ogen gepresenteerd wordt.

Mijn woord wordt door Mijn Godgewijde dienaars genegeerd

Mijn woord is in dovemansoren gevallen. Mijn woord wordt door Mijn Godgewijde dienaars genegeerd terwijl Ik met hen op dit tijdstip van de geschiedenis probeer te spreken. Na De Waarschuwing echter zal er voor hen geen verontschuldiging meer zijn als ze werkeloos toezien en niet naar Mijn aanwijzingen luisteren. Want dan zullen ze hun armen uitstrekken en Mij smeken ze door de Grote Tuchtiging te leiden. Wanneer deze profetie ontsluit wordt aan diegenen die twijfelen aan Mijn woord, door deze boodschapster, vraag Ik jullie dan dringend, Mijn heilige Kelk te nemen, daarvan te drinken en te vechten om zielen te redden.

Ik vraag jullie allen dringend, ook de zogezegde zelfbenoemde schriftgeleerden van goede wil, zich nederig op te stellen en zich deze vraag te stellen. Waarom zou Ik eenvoudige gelovigen ertoe aanmoedigen om zich te laten verwickelen in een discussie over Mijn wederkomst op aarde? Al wat nu van belang is, is dat Ik komende ben. Wees te allen tijde voorbereid. **Veroordeel nooit iemand anders in Mijn Naam.** Span jullie in met alle krachten om de gave te bekomen van de nederigheid want ze zal jullie toegangskaart zijn tot de Hemel.

*Jullie beminnende Redder
Jezus Christus*

Men zal hen vragen om, door een nieuwe eed, plechtig te zweren dat zij trouw zullen blijven aan de Kerk.

Zondag, 18 augustus 2013, 17:45 u.

Mijn zeer geliefde dochter, het plan van de valse profeet om de clerus van de wereld te misleiden is begonnen.

Onder het mom van een vernieuwing en herstel van de Katholieke Kerk, zal heel de clerus binnen deze Kerk op retraite gezonden worden om hen aan te moedigen het nieuwe apostolaat te aanvaarden. Deze zullen wijdverspreid worden en velen zal verteld worden dat het doel is iedereen in de wereld te verenigen, in de naam van gerechtigheid. Deze nieuwe missie zal, zo zal hun verteld worden, de armen van de wereld insluiten en ernaar streven eenheid tot stand te brengen. **Men zal hen vragen om, door een nieuwe eed, plechtig te zweren dat zij trouw zullen blijven aan de Kerk. Er zal hun niet gevraagd worden om hun geloof te bevestigen in Mij of in Mijn Heilig Woord. In plaats daarvan, zullen zij trouw zweren aan de nieuwe zelfuitgeroepen leiders die de Stoel van Petrus hebben overgenomen.**

Begrijp goed dat diegenen die de Gave van de Heilige Wijdingen ontvingen, zal gevraagd worden om deel te nemen aan een vervalsing, waarbij Ik, Jezus Christus, niet op de voorgrond zal staan, terwijl het er toch op zal lijken dat dit wel het geval is. Geld zal een drijvende kracht zijn en een nieuwe financiële organisatie zal op het getouw gezet worden om het zoeken naar fondsen te controleren om te verzekeren dat de armen van de wereld er voordeel bij halen.

Wanneer jullie je Heilige Wijdingen, op gelijk welke manier, wijzigen en vervolgens jullie leven verpanden aan iemand die alle banden met Mij verbreekt, zullen jullie niet langer geschikt zijn om Mij te dienen. Alles zal gezien worden als eenvoudig in de Ogen van God. Het plan zal zijn om die gewijde dienaren van Mij te overtuigen vrijwillig deel te nemen aan de gruwel, die de samenleving en de seculiere wereld zal verbinden met de Kerk die door Mij, Jezus Christus, werd opgericht.

Dat is de wijze waarop Ik zal beledigd worden. Elke inspanning om het secularisme te omarmen zal door ongelovigen op applaus onthaald worden en dat zal als iets goeds beschouwd worden, voor de nieuwe, zogenaamde moderne maatschappij van vandaag.

Het zal voor Christenen weldra vreemd lijken wanneer zij leden van de seculiere wereld de Katholieke Kerk zo enthousiast zien omhelzen. Maar velen zullen hun twijfels weg borstelen en hun bezorgdheden van zich afzetten, aangezien ze voor het grote bedrog zullen vallen. In de kern van dit plan om de Kerk radicaal te veranderen ligt de haat voor Mij en voor alles dat Ik aan Mijn Kerk gaf. Jullie moeten in de komende dagen alles in vraag stellen. Vraag antwoorden wanneer zij Mijn Leer veranderen en haar verdraaien om ze aan te passen aan de heidenen. Geen enkele leerling, door Mij aangesteld, zou ooit de toelating krijgen om dit te doen, want het komt neer op godslastering.

Wee diegenen die toestaan dat met Mijn Heilig Woord geknoeid wordt en ruimte laten om respect te betonen voor hen die Mij ontkennen.

Jullie Jezus

De wereld staat aan de vooravond van grote veranderingen.

Maandag, 18 augustus 2014, 18:47 u.

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Gods kinderen getuige zijn van conflicten in de wereld en de verschrikkelijke wreedheden begaan in naam van gerechtigheid, weet dan dit. Kwaad brengt kwaad voort. Doe kwaad aan anderen en hetzelfde zal jullie worden aangedaan. **Mijn Gerechtigheid is vanzelfsprekend en al is Mijn Barmhartigheid overvloedig, toch moet Mijn Bestrafing, wanneer die de ondankbare en slechte mensen overkomt, gevreesd worden.**

Ik breng aan geen enkele mens schade toe, want die komt niet van Mij. Maar wanneer kwaad wordt toegebracht aan Gods kinderen en goddeloosheid zich verspreidt, dan zal Ik Mijn Gerechtigheid uitstorten en laat niemand eraan twifelen dat deze tijden nu zijn aangebroken. Goddeloosheid is een gevolg van de zonde. Zielen die bezwijken voor de zonde moeten altijd proberen om zich snel in Mijn Ogen te verlossen. Anders woekert de zonde en mochten jullie twifelen aan de wurggreep die Satan heeft over zielen die vol zijn van haat en geweld, dan moeten jullie weten dat het uiterst moeilijk is om zulke zielen van zijn controle te bevrijden.

Zodra Satan een ziel teistert, zal hij die persoon voortdurend kwellen totdat zijn geest, zijn daden en zijn acties in eenheid zijn met de Boze. De besmette ziel raakt uiteindelijk bezeten en alleen Ik, Jezus Christus, kan die ziel bevrijden door middel van duiveluitdrijving. Een ziel kan heel snel bezeten worden, maar het kan jaren duren om haar uit de greep van de slang te bevrijden. Wanneer dus Mijn Straf wordt gevoeld zal het zijn om het kwaad uit te roeien en de daders te bestraffen, die het leven van anderen ontvreemden. Ik zal diegenen straffen die het leven van het lichaam en het leven van de ziel wegnemen. Geen booswicht zal onzichtbaar zijn want Mijn Ogen zien alles.

Jullie weten zoveel van Mijn Liefde. Jullie twifelen niet over hoe groot Mijn Barmhartigheid is. Maar de sterfelijke mens is zich niet bewust van de Toorn van God want daarover werd jullie niets verteld. Gods Toorn is echt. Geloven jullie dat Hij Satan zou toelaten om Zijn kinderen te vernietigen om dan achterover te leunen en toe te kijken? Geloofden jullie dat Hij de zielen niet zou bestraffen die toegeven aan elke gril en verlangen van Satan? **Terwijl goede zielen het leven kunnen verliezen, zullen zij toch leven. Maar boosaardige zielen zullen geen leven hebben ook al verliezen zij het leven niet.**

De wereld staat aan de vooravond van grote veranderingen en alles wat God voorzegde zal plaatsvinden. Alles wat Hij zei dat zou gebeuren zal gebeuren. En terwijl Ik jullie de profeten gaf om jullie te waarschuwen, luisterden jullie nog steeds niet. **Jullie verwierpen de vele private openbaringen die aan de wereld gegeven werden zodat de mensheid zou worden voorbereid. Maar toch hebben jullie niet geluisterd.**

Jullie moeten bidden dat de omvang van de vernietiging in de wereld afgezwakt wordt, want indien jullie zouden zien wat in de toekomst ligt, dan zouden jullie aan Mijn Voeten vallen en smeken om genade. Zij die faalden om het Woord van God in Mijn Kerken op aarde levend te houden zijn verantwoordelijk voor het verlies van vele miljoenen zielen die anders zouden gered geweest zijn.

Schaam jullie die Mij jullie Eigen noemen, wanneer jullie aan de ene kant een deel van de Waarheid verkondigen en Mij aan de andere kant vervloeken. De pijn en het verdriet die Ik vanwege de zonde doorstond en de scheiding van de mens van zijn Schepper, lopen ten einde want Mijn Tijd is aangebroken. Weet dat in de eindstrijd voor de zielen wanneer het kwaad escaleert, **Gods bestraffing tien maal erger zal zijn dan deze die is toegebracht door de boosaardige mens aan zijn broeders en zusters.**

Vrees Mijn Liefde niet maar Mijn Gerechtigheid.

Jullie Jezus

Wat zet jonge mensen er toe aan zich voor Mij te schamen?

Vrijdag, 19 augustus 2011, 23:00 u.

Mijn geliefde dochter, Mijn liefde voor jonge mensen, vooral de teenagers en de aankomende volwassenen, is zeer diep. Zoals hun ouders voel Ik liefde, geluk, bezorgdheid en soms boosheid, als Ik ze zie opgroeien. O, hoe breekt Mijn Hart **wanneer Ik ze hoor zeggen dat ze aan God, Mijn Eeuwige Vader, niet geloven.** Zij, Mijn kleine kinderen, zijn geconditioneerd om Hem te verloochenen. Zo passen ze bij hun vrienden en komen niet vreemd over.

Het is een feit dat **het voor een jong mens niet eenvoudig meer is om zich te bekennen tot Mijn liefde,** zelfs wanneer hij werkelijk Mijn bestaan aanvaardt. Dit toegeven kan er bij hen toe leiden dat ze in verlegenheid gebracht worden indien het geloof in Mij, Jezus Christus of Mijn Eeuwige Vader gehoond wordt – ten gunste van het geloof in een zogenaamde 'hogere macht'. **Waarom komt het dat jonge mensen zich zo voor Mij schamen? Waarom menen ze dat ze zich moeten aanpassen aan een geestelijk arme wereld die zich niet bekommert om de ziel?**

Muziek en kunst hebben een reusachtige invloed op deze waardevolle kleine zielen aan wie **de waarheid over Hemel of Hel niet verteld werd**. Ze zijn zoals al Mijn andere kinderen, die hardnekkig vermijden Mij, Mijn onderrichtingen of het bestaan van Mijn Eeuwige Vader ergens te vernoemen precies alsof ze in de wildernis verdwaald zijn.

Ouders, Ik roep jullie op om jullie kinderen de waarheid over hun bestaan op deze aarde te vertellen. Waar ze vandaan komen en het lot dat hen te wachten staat na dit leven. Het is jullie plicht om hen te helpen hun hart te openen voor Mijn liefde. Breng ze zachtjes naar Mij, maak gebruik van alle mogelijke middelen om hun zielen te redden. Doe dit uit liefde voor hen. Misschien hebben jullie je onttrokken aan jullie plichten door de jaren heen, maar nu is het tijd om het weer goed te maken. Door het bidden van [het Kroontje van de Goddelijke Barmhartigheid](#) voor hun zielen kunnen jullie hen helpen. Het is beter wanneer ze in dit leven vrijwillig tot Mij komen met uitgestrekte handen.

Aan de jonge mensen zeg Ik dit. Als jullie geloven in Mij hoeven jullie niet bang te zijn om dit openbaar te erkennen. Ontken Mij niet want Ik ben jullie levenslijn zonder wie er geen leven is. Als anderen zien hoe sterk jullie geloof is, zullen ze meer geneigd zijn om hun eigen hart te openen voor Mij. **Dit vergt veel moed van jullie kant, maar de genaden die jullie van Mij zullen ontvangen zullen veel zwaarder wegen dan jullie angst.** Zodra jullie aan de mensen vertellen dat Ik werkelijk besta, zodra jullie hen respect en liefde tonen en ze tot jullie trekken, zullen ze achting hebben voor jullie omdat jullie over Mij praten. Het lijkt misschien vreemd om te praten over Mij in één adem en vervolgens over wereldse zaken, maar jullie zullen sterker worden in jullie geloof als jullie zo handelen. Niet alleen ervaren jullie zo'n rijkdom van liefde in jullie hart voor Mij, maar jullie zullen ook de zielen redden van jullie vrienden.

Gebruik het internet om Mijn boodschappen te verspreiden. Praat erover. Het speelt geen rol wie met jullie de spot drijft. Wanneer jullie dat doen zullen veel, veel jonge mensen wereldwijd het eeuwig leven bezitten op basis van de bekering die dit als gevolg heeft.

Ga nu, Mijn dierbaar jong leger. Het is nu tijd voor jullie om Mijn boodschappen te verspreiden die worden gegeven aan deze generatie in de wereld om hen te herinneren aan wie Ik ben, waarom Ik jullie allemaal gered heb uit de diepten van de Hel en waarom Ik jullie nu de hand reik om jullie eens te meer te redden.

Dit is de tijd voor Mij om jullie Mijn helpende hand te reiken om jullie handen in de mijne te nemen.

Ik bemin jullie.

*Jullie geliefde Redder en Vriend
Jezus Christus*

Deze tijd is vergelijkbaar met de stilte voor de storm. Gebruik hem om zo veel mogelijk mensen voor te bereiden.

Zondag, 19 augustus 2012, 22:56 u.

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer je lijdt omwille van Mij, en wanneer je geïsoleerd en ver van Mij voelt, weet dat je dan het dichtst bij Mijn Heilig Hart bent.

Alhoewel dit Boek der Waarheid vanwege Mij een geschenk is aan de wereld en beschermd wordt door de Hemel, wil dat niet zeggen dat deze reis voor jou niet pijnlijk zal zijn.

Je zal kritiek ondervinden en een nieuwe vorm van aanval, nu, dat Mijn Heilig Woord gedrukt wordt om met de wereld te delen.

Je moet nooit antwoord geven aan diegenen die jou vragen om uit te leggen waarom dit boek noodzakelijk was. Blijf stilzwijgend en ga door met Mijn werk.

Laat niemand de verspreiding van Mijn boek stoppen of uitstellen want elke dag telt omdat er aan de zielen een beperkte tijd wordt toegestaan om zichzelf in Mijn ogen te redden.

Laat Mij je ervan verzekeren, Mijn dochter, en al Mijn volgelingen, dat jullie nu een reis, een pelgrimstocht ondernemen als geen ander.

Deze tijd is vergelijkbaar met de stilte voor de storm.

Gebruik hem om zoveel mogelijk zielen voor te bereiden. Verspreid Mijn boodschappen, Mijn Kruistochtgebeden en bid voor jullie broeders en zusters opdat zij na De Waarschuwing Mijn Barmhartigheid zouden aannemen.

Breng Mijn Kerk bij elkaar en bid om sterkte want de Valse Profeet bereidt zich voor en is reeds aanwezig in het Vaticaan. Maar hij verbergt zijn ware gelaat nog zeer zorgvuldig. Mijn geliefde Plaatsvervanger wordt geïsoleerd en de tijd is kort.

Ik wil dat jullie allen beginnen met een nieuwe litanie van gebeden voor bescherming tegen de Valse Profeet en bid deze vanaf nu eens per dag.

De Kruistochtgebeden moeten in verschillende delen uitgekozen en gebeden worden zoals jullie kunnen.

Hier is het eerste Jezus aan de Mensheid Litaniegebed (1): Bescherming tegen de Valse Profeet.

Jezus aan de Mensheid Litanie (1)

Bescherming tegen de valse profeet.

“Liefste Jezus, red ons van het bedrog van de valse profeet.

Jezus, Erbarm U over ons.

Jezus, red ons van de vervolging.

Jezus, behoed ons voor de antichrist.

Heer, heb Erbarmen. Christus, heb Erbarmen.

Liefste Jezus, bedek ons met Uw Kostbaar Bloed.

Liefste Jezus, open onze ogen voor de leugens van de valse profeet. Liefste

Jezus, verenig Uw Kerk.

Jezus, bescherm onze Sacramenten.

Jezus, laat de valse profeet Uw Kerk niet verdelen.

Liefste Jezus, help ons om leugens te verwerpen, die ons als de Waarheid gepresenteerd worden.

Jezus, geef ons kracht.

Jezus, geef ons hoop.

Jezus, overstroom onze zielen met de Heilige Geest.

Jezus, bescherm ons tegen het beest.

Jezus, geef ons de Gave van Onderscheiding, opdat wij het pad van Uw Ware Kerk kunnen volgen te allen tijde, voor eeuwig en altijd. Amen.”

Mijn dochter, voel je alstublieft niet overweldigd door deze zending want Ik zal je spoedig hulp sturen. Je moet alles wat Ik je vraag aanvaarden en sterk blijven in het vertrouwen dat alles goed is.

De bekering door deze boodschappen is al verkregen en loopt reeds op tot honderduizenden zielen. Voel je dus niet hulpeloos en bezorgd. Ik ben verheugd over de trouw en toewijding van hen die Mij onvoorwaardelijk liefhebben.

Ik zend je diegenen van Mij die zuiver zijn van hart om jou bescherming te geven.

Zij zullen je oprichten en helpen om Mijn volgelingen te leiden gedurende deze hele tocht naar de poorten van het Nieuwe Paradijs.

Ik bemin jullie, Mijn geliefde volgelingen. Volhard met Mij op dit doornige pad. Aanvaard de spot die jullie zullen ontmoeten wanneer jullie verder gaan met het verspreiden van Mijn Heilig Woord.

Weet dat Ik altijd bij elk van jullie ben. Ik ken de Mijnen en zij kennen Mij. Niets kan ons scheiden.

Jullie Jezus

Moeder van de Verlossing: Mijn kinderen overal – jullie moeten naar mij luisteren, jullie geliefde Moeder, in deze tijd van verdriet.

Maandag, 19 augustus 2013, 18:28 u.

Mijn kinderen overal – jullie moeten naar mij luisteren, jullie geliefde Moeder, in deze tijd van verdriet. Ik richt vooral een oproep tot diegenen onder jullie die een grote devotie koesteren voor

Mij, de Moeder van God, omdat Ik jullie in deze tijd van grote geloofsafval troost. Jullie moeten deze Tussenkomst van de Hemel aanvaarden met uiterste vriendelijkheid en dankbaar zijn omdat door de grote Liefde van Mijn geliefde Vader, dat jullie deze grote Gave geschonken werd.

Wanneer jullie denken dat de grote golf van heidendom, die weldra de Kerk van Mijn Zoon zal overspoelen, over de hele wereld, jullie uithoudingsvermogen te boven gaat, dan moeten jullie Mijn tussenkomst vragen. Wat er ook gebeurt, wanneer jullie trouw blijven aan Mijn Zoon, hoewel elke poging zal ondernomen worden om jullie af te leiden, dan zal alles goed gaan. **Heb nooit het gevoel dat het hopeloos is, want de grote Glorie van Mijn Zoon en de Wil van God zullen weldra geopenbaard worden.**

Ongeacht hoeveel mensen binnen de Kerk in ernstige dwaling geleid worden, het Woord van God zal zich als een lopend vuur verspreiden. **De twee getuigen van het Woord van God – de ware Christelijke Kerk en het Huis van Israël, zullen de test van de tijd doorstaan. Vuur zal uit hun monden vloeien in de vorm van de Heilige Geest.**

Te zijner tijd, nadat de gruwel van verlatenheid geopenbaard zal zijn, zullen diegenen die trouw bleven aan de Waarheid opstaan en hun zal het Koninkrijk van Christus toebehoren. Leugens zullen altijd aan het licht komen, hoewel in het begin diegenen onder jullie die vervuld werden met de Gave van de Heilige Geest zeer veel zullen lijden, wanneer jullie getuigen zullen zijn van de verschrikkelijke ontheiliging in mijn Zoons Kerken. De Waarheid zal doordringen en al diegenen die misleid werden in het begin zullen, ten slotte, het kwaad begrijpen, dat voor jullie uitgestippeld werd.

Jullie moeten alleen vertrouwen op Mijn Zoon tijdens deze kwellende tocht, tijdens dewelke jullie zullen behandeld worden als criminelen omdat jullie erop aandringen trouw te blijven aan het Woord van God. Gedenk alstublieft Mijn Zoons Eigen tocht naar de Calvarieberg. **Aanvaard dit kruis, met liefde en waardigheid, aangezien jullie zeer welgevallig zijn voor Mijn Zoon wanneer jullie Zijn last dragen. Door jullie offer en lijden, zal Hij de meest onwaardige zielen redden en dan zal Hij in staat zijn om al Gods kinderen te verenigen.**

*Jullie geliefde Moeder
Moeder van de
Verlossing*

Ik ben als een storm die op komst is. Mijn Stem is als de donder in de verte.

Maandag, 20 augustus 2012, 3:30 u.

Mijn zeer geliefde dochter, je mag nooit vergeten, te midden van het lijden dat je te verduren hebt in Mijn Naam, **dat de macht van God niet overtroffen kan worden.**

Ik ben als een storm die op komst is. Mijn stem is als de donder in de verte.

Terwijl Mijn Heilig Woord nu de aarde, zoals een deken, zal overdekken, zal in de verte een rommelend geluid gehoord worden.

Naargelang Mijn woord zich van man tot man verspreidt zal de storm heviger worden en het gerommel van de donder zal toenemen.

Weldra zal de donder bulderen en weinigen zullen nalaten de Stem van God te horen.

Wanneer de komende storm in kracht toeneemt zullen veel zielen die proberen de vensterluiken te sluiten, niet in staat zijn om de storm te verhinderen van Mijn Stem of de kracht van Mijn Barmhartigheid om hun zielen te raken.

De tijd is aangebroken voor de tussenkomst vanuit de Hemel om zich uit te storten over een heidense wereld vol duisternis.

Mijn Licht zal zelfs de meest verharde harten optillen als de Waarheid erin zal neerdalen.

Tot al Gods kinderen die deze boodschap lezen, herinner jullie nu alstublieft Mijn belofte aan jullie gedaan.

Ik maak mezelf in deze boodschappen aan jullie bekend door Mijn Heilig Woord.

Mijn Geest zal jullie zielen tijdens De Waarschuwing binnendringen.

Vervolgens zal Ik, jullie Jezus, uit de wolken neerdalen bij de Tweede Komst.

Dan zal Ik het Nieuwe Jeruzalem doen oprijzen zodat eindelijk vrede kan bereikt worden in het Nieuwe Tijdperk, de Nieuwe Wereld zonder einde.

Mijn Macht is almachtig.

Satan mag dan wel over zekere krachten beschikken, maar zij stellen niets voor. Zijn macht kan angstaanjagend zijn, maar hij duikt in paniek voor Mij in elkaar van schrik.

Jullie mogen hem niet meer macht geven door op deze bekoring in te gaan. Noch mogen jullie door vrees voor hem jullie liefde voor Mij blokkeren.

Wanneer jullie bang zijn voor Satan dan voeden jullie zijn macht en kan hij jullie zintuigen beheersen.

Enkel gebed, en veel ervan, kan zijn macht en zijn greep over jullie verzwakken.

Nu Mijn Woord in druk is zal Satan zijn leger op de been brengen in voorbereiding op een vreselijke strijd.

Jullie allen, Mijn volgelingen, moeten Mij jullie wil afstaan en volledig op Mij vertrouwen terwijl Ik jullie door dit bloedig slagveld loods.

Vergis jullie niet, Satan en zijn demonen zijn woedend omwille van dit plan, het laatste Plan van Redding.

Hij zal dit werk grondig in de war sturen.

Hij zal debatten op gang brengen, dit werk belasteren en alles doen wat mogelijk is om de verspreiding van Mijn Boek der Waarheid, Mijn Heilige Boodschappen, tegen te houden.

Jullie mogen je ook verwachten aan afkeuring vanwege elementen binnen Mijn Kerk op aarde en een woedend argument onder Christenen omtrent de authenticiteit van Mijn Heilig Woord.

Wanneer de komende storm in kracht toeneemt, aangezien Mijn woord vermenigvuldigd wordt in alle tongen en talen, zal het geluid van Mijn stem oorverdovend zijn.

De Macht van God mag nooit onderschat worden want Ik ben de Koning van de Mensheid.

Ik kom nu namens Mijn Eeuwige Vader, om al Zijn kinderen te verzamelen voor de laatste strijd waarin Ik Satan zal verbannen in de vuurpoel.

Het zal een verschrikkelijke strijd zijn en veel zielen zullen Mij verwerpen.

Ongeacht hoe hard Ik zal proberen en ondanks Mijn Macht, zal het door hun eigen vrije wil zijn dat zij kiezen voor de Boze.

Vertrouw op Mij en sta Mij nu toe jullie zielen te zuiveren zodat jullie Mijn Nieuwe Paradijs op Aarde zouden waardig zijn.

Sla de handen ineen, Mijn volgelingen, om samen Mijn Heilig Woord te beschermen zodat zij die Mij niet kennen naar Mij kunnen komen.

Ik bemin jullie.

Ik zegen jullie allen.

*Jullie geliefde Verlosser
Jezus Christus*

Het voorzegde Boek des Levens bevat de namen van al diegenen die gered zullen worden.

Maandag, 20 augustus 2012, 15:45 u.

Mijn zeer geliefde dochter, het voorzegde Boek des Levens bevat de namen van al diegenen die gered zullen worden.

Toch zullen er omwille van Mijn Grote Barmhartigheid door De Waarschuwing meer zielen gered worden.

Zelfs meer zielen kunnen ook gered worden door jouw lijden en dat van alle uitverkoren zielen die vandaag in de wereld leven.

De gebeden van Mijn volgelingen, met inbegrip van het bidden van Mijn Kruistochtgebeden om zielen te redden, zullen een machtig middel van redding zijn, zelfs voor de meest verharde zielen.

Zielen die Mijn Barmhartigheid zullen weigeren kunnen nu gered worden door de edelmoedige bemiddeling van diegenen onder jullie die offers aanbieden, waaronder het gebed, vasten en het aanvaarden van lijden in Mijn Heilige Naam.

Dat is Mijn belofte, zodanig is Mijn Grote Barmhartigheid.

Ik breng vele gaven op dit moment omwille van jullie liefde voor Mij.

Aanvaard ze met liefde en dankzegging.

Ik zeg en jullie. Mijn Belofte om meer Gaven te schenken omwille van jullie antwoord op deze zending, Mijn geliefde leerlingen, zal en kan nu vervuld worden door jullie trouw aan Mij.

Jullie Geliefde Jezus

Ik zal ervoor zorgen dat miljoenen meer Mijn Woorden horen.

Dinsdag, 20 augustus 2013, 19:20 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Liefde en Mijn Erbarmen voor alle zondaars hebben meegebracht dat Ik grote Barmhartigheid verleen aan miljarden zielen. Vanaf vandaag, zal Ik hun ogen openen voor Mijn Boodschappen aan de mensheid. Ik zal ervoor zorgen dat miljoenen meer Mijn Woorden horen, zodat Ik veel meer verloren zielen kan opnemen in het Nieuwe Paradijs. Al zulke zielen, die nooit deze Boodschappen zouden aanvaarden uit hun koppigheid, zullen ze nu zien, voor wat ze zijn – een Daad van Barmhartigheid van Mijnentwege, zodat Ik hun zielen kan redden.

Priesters, die Mijn Boodschappen verketterd hadden en hen verklaard hadden als zijnde de woorden van de duivel, zullen zich ondertussen de verschrikkelijke vergissing realiseren die ze maakten, door zielen de gelegenheid te ontzeggen om naar Mijn Hemelse Stem te luisteren.

Ongelovigen die geworsteld hebben om vrede te vinden, zullen nu naar Mijn boodschappen geleid worden en spoedig zullen zij vertroosting zoeken van Mij. Ik wacht op hen en zo gauw zij naar Mij toekomen, zal Ik hen vervullen met het verlangen naar Mijn Liefde zodat zij onmachtig zullen zijn om Mij te ontkennen.

Gelovigen in God de Almachtige Vader, die Mij niet aanvaarden, Zijn geliefde Zoon, zullen een onrust in hun ziel ervaren. Zij zullen schreeuwen om de Waarheid als zij getuige zijn van de wijze waarop de wereld onherkenbaar zal veranderd zijn.

Dan zullen diegenen die van Mij houden en die onwrikbaar blijven in hun geloof, maar die Mij niet herkennen wanneer Ik hun zielen Oproep, overweldigd worden door de uiteindelijke erkenning, wanneer Mijn Goddelijke Tegenwoordigheid hun bekend gemaakt wordt. Ik zal me verheugen wanneer deze, Mijn volgelingen, Me toestaan hen correct te leiden op deze laatste tocht.

Ik geef de wereld deze Gaven omdat Ik iedereen bemin. Verwacht deze Gave met liefde en dankbaarheid.

Jullie Jezus

Geld en het teveel daarvan bederft de ziel.

Zondag, 21 augustus 2011, 23:00 u.

Mijn innig geliefde dochter, Ik bezoek je deze avond gezien de wereld begint uit te barsten in een toestand van voortdurend geweld waar de **ene natie na de andere elkaar bombardeert** omwille van het

streven naar macht en rijkdom. Bid voor al die zielen die door dit geweld omkomen zullen opdat ze genade bekomen in het Rijk van Mijn Vader.

Mijn dochter, de wereld zal nu de voorspelde veranderingen ervaren om ze te reinigen opdat de mensen voor Mijn gedane belofte waardig gemaakt worden. Het zal verder toegelaten worden dat hun **de materiële dingen** afgenomen worden door gierige mensen die verantwoordelijk zijn voor **de plotselinge teloorgang**. Aangezien de beproevingen heviger worden, zullen deze kinderen bevrijd worden van **de ketenen die hen bindt aan de lege beloftes van Satan**, hij die de rijken verleidt door hen zelfs meer (dan nu reeds) te beloven zal nu verder trachten **de onzedelijke, opzichtige vulgariteiten** voor de hele wereld tentoon te spreiden. Hij zal dat doen opdat Mijn kinderen niet alleen de rijken en beroemdheden zouden benijden, maar dat ze al het mogelijke zouden doen om ze na te apen. Als hij Mijn kinderen in dit broeinest trekt waar de uiterlijke façade van betekenisvolle rijkdom hun als een belangrijk doel zal lijken, zal hij succes hebben om ze van de waarheid af te brengen.

Zodra jullie daar naakt en ontbloot staan, zal Ik jullie opnieuw bekleden, kinderen, alleen dit maal zal het een gepantserde uitrusting zijn die daarvoor ontworpen is om jullie te beschermen tegen de boosaardigheid van slechte mensen. Zodra jullie bekleed zijn met deze uitrusting, zullen jullie bereid zijn terug in de wereld te keren met een nieuwe levensopvatting, een leven waar de liefde tot jullie naaste jullie hoofddoel is. Wanneer jullie onder elkaar liefde tonen, bewijzen jullie je echte liefde tot Mij.

Deze façade van welstand en rijkdom waar slechts enkele van Mijn kinderen in de wereld toegang toe hebben, is slechts dat. Een façade. Want daarachter is er geen substantie. Jullie worden ertoe geprikkeld gelijkaardige rijkdom te zoeken zodra de Bedrieger jullie ervan heeft overtuigd dat jullie naar grote rijkdommen en naar roem streven moeten. De waarheid is dat jullie tijdens deze zinloze, lege bezigheden wensen najagen, die jullie je plicht tegenover Mij doen verwaarlozen.

Laat nooit toe dat het paraderen van jullie rijkdom en roem jullie verleidt, want besef dat **geld en het teveel daarvan de ziel bederft**. Degenen die zoveel geld hebben, dat het onwaarschijnlijk is dat ze ooit in staat zullen zijn het uit te geven in dit leven, moeten het geven aan ongelukkige mensen die weinig te eten hebben. Doe dit en jullie kunnen je ziel redden. Als jullie hongeren naar excessen, ofschoon jullie al genoeg hebben om een natie te voeden en te kleden, dan zullen jullie verhongeren. Het dagelijks brood eten is jullie nederige aanvaarding dat liefde voor elkaar datgene is wat Ik jullie heb geleerd. Jullie naaste beminnen betekent te zorgen voor hen die niets hebben.

Word wakker en accepteer de waarheid voor het te laat is voor jullie. Het is moeilijk voor mensen met een immense materiële rijkdom de gunst van Mijn Vader te vinden tenzij jullie delen met anderen. Onthoud dit. Voor diegenen die weinig bezitten en jaloers zijn op diegenen die elk materieel comfort lijken te hebben, en dat ook voor zichzelf wensen, moeten ook voorzichtig zijn. Er is slechts één woning waar jullie de toegang toe moet verkrijgen en dat is het huis dat jullie wacht in het Nieuwe Paradijs op Aarde. **Alleen die nederig van hart, geest en ziel zijn, zullen de sleutel krijgen.**

*Jullie geliefde Verlosser
Jezus Christus*

God de Vader: Alleen wanneer Ik tevreden ben zal Ik ten aanschouwen van de wereld de meest spectaculaire wonderen verrichten.

Dinsdag, 21 augustus 2012, 18:00 u.

Mijn liefste dochter, laat niemand de Kracht van Mijn Toorn onderschatten aangezien de mensheid verder bezwijkt in de diepten van de zonde.

Ik heb jullie de profeten gezonden. Dan heb Ik jullie Mijn geliefde Zoon gezonden, die Ik geofferd heb om jullie te redden en vervolgens zond Ik nog meer boodschappers, alles met weinig resultaat.

Weinig zielen keken zowaar om naar zulke boodschappen van de profeten of aanvaardden de tekens die de wereld gegeven werden door de gezegende Moeder van Mijn geliefde Zoon.

Omwille van Mijn grote liefde voor jullie, als een Vader, geef Ik al Mijn kinderen toch opnieuw de Gave van Redding. Jullie mogen Mijn profeten niet negeren want dat zou jullie je plaats kunnen kosten in de erfenis die Ik voor jullie gepland heb.

Kinderen, velen onder jullie die geloven in Mij, jullie Eeuwige Vader, begrijpen het geheim van redding niet.

Dit pad naar geestelijke volmaaktheid ligt in jullie bekwaamheid om de nodige zuivering te aanvaarden om te garanderen dat jullie goed genoeg zijn om voor Mij te staan.

Vele zielen moeten van alle wereldse attracties, verstrooiingen en bederf van de ziel ontdaan worden.

Voor diegenen onder jullie die het grote geluk hadden om zulk een zuivering te hebben ondergaan, jullie zullen weten dat zolang je niet als een baby wordt, klein in Mijn Ogen, jullie niet in staat zullen zijn om je over te geven aan Mijn Heilige Wil.

Verzet jullie tegen zo'n zuivering en jullie zullen het moeilijk hebben om jezelf in Mijn ogen te redden.

Wanneer jullie vrij zijn van alles wat de wereld te bieden heeft en enkel op Mijn Zoon gericht zijn, zullen jullie beseffen dat de enige echte liefde en vreugde die bestaat van God komt. Eens jullie dit ervaren kan niets anders jullie nog voldoening geven.

Jullie kunnen van tijd tot tijd struikelen, maar dit is te voorzien. Want jullie kunnen niet van de zonde bevrijd zijn totdat de Nieuwe Wereld begint en jullie wil met de Mijne overeenkomt.

Mijn Plan van Redding, dat op aarde alleen kan volbracht worden door jullie trouw aan Mijn dierbare Zoon, is reeds begonnen. De wereldwijde bekering zal niet lang meer uitblijven. Die zal bekomen worden door Mijn eindtijdprofeet en als gevolg van 'de Grote Waarschuwing'.

Voel Mijn Heilige Geest, kinderen, jullie ziel binnendringen terwijl Hij zich zeer snel over de aarde verspreidt.

Ik trek Mijn kinderen uit hun geestelijke duisternis in elk deel van de wereld.

Ik heb jullie offers en gebeden nodig om te helpen bij de redding van zielen.

Alleen wanneer Ik tevreden ben zal Ik ten aanschouwen van de wereld de meest spectaculaire wonderen verrichten.

Wanneer die wonderen aangeboden worden zullen zij de bekering vermenigvuldigen die Ik nodig heb om Mijn kinderen in veiligheid te brengen in het Nieuwe Paradijs.

Alleen dan kunnen wij weer een echte familie worden.

Ik bemin jullie, kinderen.

Ik ben tevreden met diegenen onder jullie, edelmoedig van hart en zuiver van ziel, die deze Goddelijke Oproep van de Hemel herkennen.

Ik zegen jullie allen.

God de Allerhoogste

Mijn Tweede Komst kan niet plaatshebben totdat de besmetting van zonden werd uitgeroeid.

Woensdag, 21 augustus 2013, 18:05 u.

Mijn zeer geliefde dochter, de vernieuwing en zuivering van de Aarde is nu begonnen daar Mijn Tijd nabij komt. Mijn Tweede Komst kan niet plaatshebben totdat de besmetting van zonden werd uitgeroeid, door de zuivering die deze Aarde nodig heeft.

Naargelang de Aarde zal gezuiverd worden, zullen zielen van alle geloofsgezindten in een vernieuwing van de geest ondergedompeld worden en velen zullen een verschrikkelijke geestelijke strijd ervaren. Zij zullen niet begrijpen wat zij doormaken, maar Ik zal dit toestaan omwille van Mijn Barmhartigheid. Om geschikt te zijn om voor Mij te staan en Eeuwig Leven in het Nieuwe Paradijs gegeven te worden, moeten zielen eerst gezuiverd worden. Deze zuivering zal op Aarde gebeuren, zowel voor diegenen die de vervolging van de antichrist zullen meemaken, evenals voor diegenen die de overgang in het Nieuwe Paradijs zullen meemaken. De Aarde zal,

op hetzelfde moment, aan haar eigen vernieuwing beginnen en al het kwade zal, stap voor stap, verwijderd worden.

Wees dankbaar dat Mijn Vader Zijn Geduld niet verloren heeft en dat Hij Zijn kinderen niet straft, overeenkomstig de ernst van hun zonden. Wees ook dankbaar dat Hij nu niet zomaar Zijn Rug keert, en alleen die zielen die Hem werkelijk beminnen van de Aarde wegneemt, naar diegenen die door hun ongerechtigheden, Hem doen walgen.

Mijn Vader zet door omdat Zijn kinderen Zijn Schepping zijn en Hij zal niet toelaten dat zij door Satan worden meegenomen. **Zo jaloers was Lucifer, dat toen Mijn Vader de mens schiep naar Zijn Gelijkenis, hij zwoer om tot de laatste dag te vechten om de mens tegen Zijn Schepper op te zetten.**

Mijn Vader zal tussenbeide komen, uit Liefde, om de sterkte van Satan machteloos te maken. **Elke poging, van Satans voorstelling van de Drie-enige God, bestaande uit de valse profeet, de antichrist en de geest van kwaad, zal verijdeld worden.** Deze strijd zal afschuwelijk zijn, oneerlijk tegenover vele zielen, die te zwak zullen zijn om zich vrij te worstelen uit de greep van het kwaad, maar hij zal gewonnen worden door de Almachtige God.

Jullie, jullie allen, moeten zich tot Mijn Vader richten en Hem smeken jullie zielen te redden en jullie te beschermen om het beest niet te volgen op de weg van de verdoemenis.

Jullie Jezus

Moeder van de Verlossing: niemand heeft het recht om een andere mens schade te berokkenen in de Naam van God.

Donderdag, 21 augustus 2014, 16:25 u.

Mijn dierbare kinderen, wanneer de ene mens een andere vervolgt en hem lijden veroorzaakt, dan kan de Geest van God niet in die ziel verblijven want het is de Boze die zich daarin ophoudt. Wanneer iemand een andere mens vervolgt, hem schade toebrengt hetzij spiritueel hetzij lichamelijk, en vervolgens zijn daden rechtvaardigt door te zeggen dat hij het Woord van God verdedigt, weet dan dat dit de grootste zonde is omdat zij de Goddelijkheid van God beledigt.

Niemand heeft het recht om een andere mens in de Naam van God te schaden daar dit nooit door mijn Zoon Jezus Christus zou vergoelikt of toegestaan worden. Terwijl het onheil in de wereld toeneemt, zal elke boosaardige handeling verschoond worden door diegenen die schuldig zijn aan vreselijke zonden tegen Christus. Zij zullen elk mogelijk excuus gebruiken om hun gemene daden te rechtvaardigen en niet een van hen zal ontsnappen aan de kastijding in Gods Plan van Verlossing. **Berokken kwaad aan een andere ziel en die mens zal verantwoording moeten afleggen voor zijn zonden tegen God, Zijn Schepping en elk kind van Hem.**

In deze tijd van grote misleiding, waarin het voor zondaars moeilijk is goed van kwaad te onderscheiden, is het belangrijk om het Woord van mijn Zoon, Jezus Christus, in herinnering te brengen. **Laat diegene die zonder zonde is de eerste steen werpen.** De persoon die anderen verschrikkelijk heeft doen lijden, zal geoordeeld worden overeenkomend met zijn of haar daden.

In deze tijd moeten jullie bidden voor de mensheid en de genaden om het verschil te onderscheiden tussen zonden tegen de mensheid en zonden tegen God. **Zonde is zonde, maar wanneer boosaardige daden gepleegd worden in Gods Heilige Naam, dan zullen ernstige consequenties in hun spoor volgen.** Net zoals de haat zich verspreidt, zo zal ook de Liefde van God zich verspreiden door de zachtmoedige en nederige zielen, want zij dragen de toorts van Verlossing tegen een achtergrond van duisternis. Alleen dank zij Gods Genade kan de mens gered worden van zonde en het zal door deze zielen zijn, die God onvoorwaardelijk beminnen, dat de zielen die in dwaling zijn kunnen verlost worden.

Jullie moeten bidden, bidden, bidden voor zondaars waar ook, omdat de duisternis hen voor de Waarheid verblindt. Zonder de Waarheid, zou de wereld in volledige duisternis verzinken. Bid dat jullie, mijn lieve kinderen, kunnen weerstaan aan de lelijkheid die de zonde in jullie leven brengt. Bid voor hen die Gods kinderen vervolgen, opdat zij het in hun hart mogen vinden om liefde en medelijden aan anderen te betonen.

Bid voor de verlossing van de zielen en in het bijzonder voor hen die toegelaten hebben dat de haat hun hart verduistert en die Gods Barmhartigheid het meeste nodig hebben.

*Jullie Geliefde Moeder
Moeder van de Verlossing*

Het kwaad wordt voorgesteld als zijnde goed, terwijl het goede wordt voorgesteld als kwaad.

Maandag, 22 augustus 2011, 20:10 u.

Wanneer de mens vragen stelt over zijn geloof dient hij na te denken. Is hij in twijfel dan moet hij Mij vragen om zijn ogen te openen. Als hij het moeilijk heeft om te bidden, moet hij Mij vragen zijn mond te openen. Maar indien hij niet wil luisteren naar de waarheid heeft hij nood aan het gebed van anderen.

Mijn kinderen, Ik ben diep bezorgd over de manier waarop het kwaad wordt voorgesteld als het goede terwijl het goede wordt voorgesteld als kwaad. **Alles in jullie wereld wordt omgedraaid.** Voor degenen onder jullie zonder een diepe devotie tot Mij, jullie zullen niet veel wijzer worden.

Acties worden nu ondernomen in heel de wereld op elk niveau van de overheid, de Kerk en de staat in jullie naam en jullie zijn er zich niet bewust van.

Slechte wetten worden geïntroduceerd en gepresenteerd aan de mensheid als zijnde in hun belang. Dit omvat **nieuwe regimes, geneeskunde, buitenlandse hulp, vaccinatie** en het prediken van **nieuwe religies en andere doctrines**. Nog nooit is er zoveel verwarring geweest onder Mijn kinderen.

Oppervlakkig wordt alles gezien als zijnde onder controle en in orde. De enige echte orde die bestaat is opgesteld door de hand van degenen die de wereldgebeurtenissen comfortabel controleren, verborgen achter gesloten deuren.

Laat jullie niet misleiden, kinderen. Jullie moeten zich tot Mij wenden om hulp zodat de goddeloze gebeurtenissen gepland door **geheimzinnige wereldmachten** worden verzwakt. Jullie enige weg naar echte vrijheid is wanneer jullie geloof in Mij weer ervaart. Dit zal weldra gebeuren, Mijn dierbare kinderen, als Ik Mijzelf toon aan de wereld tijdens De Waarschuwing, die dichter en dichter naderbij komt.

Ik dring aan bij jullie om te bidden voor degenen die ogen hebben, maar blind zijn voor Mijn Allerheiligste Woord. Bid voor hen die volharden in het verdraaien van Mijn leer en Mijn heilige dienaars die door lafheid instemmen met de eisen van de regeringen.

Er is maar één heerser nu die verantwoordelijk is voor de toekomst en dat is Mijn Eeuwige Vader, God de Schepper en Maker van alles. Blijf Hem trouw boven alles en jullie zullen een vast fundament vinden wanneer jullie verder gaan op de weg van de waarheid.

*Jullie liefhebbende Redder
Jezus Christus*

De Maagd Maria: Toen Ik samen met de apostelen in het Cenakel wachtte op de uitstorting van de Heilige Geest, vereiste dat tien dagen voorbereiding.

Woensdag, 22 augustus 2012, 21:18 u.

Mijn kind, de wildernis waarin Mijn kinderen zich vandaag in de wereld bevinden is omdat zij niet weten hoe de gave van de Heilige Geest te ontvangen.

Net zoals Ik jou leerde, vraagt het een lange tijd om de Gave te krijgen.

Het vergt een zeer moeilijke reis alvorens iemand onder Gods kinderen waardig kan gemaakt worden om deze bijzonder Gave te ontvangen.

Toen Ik samen met de apostelen in het Cenakel wachtte op de uitstorting van de Heilige Geest, vereiste dat tien dagen voorbereiding.

Hoewel aan deze heilige, toegewijde en trouwe dienaars van Mijn geliefde Zoon de Gave beloofd was, **waren zij geestelijk niet ten volle voorbereid om de Gave te ontvangen.**

Ik, hun geliefde Moeder, moest hen helpen hun zielen voor te bereiden.

Dat betekende hen het belang te doen inzien van de volledige overgave van hun vrije wil. Om waardig te worden moesten zij de diepte begrijpen van de nederigheid waarin zij moesten verzinken alvorens zij er klaar voor waren.

Sommigen onder hen dachten dat zij reeds alles geleerd hadden van Mijn Zoon.

Evenwel, dit was een teken van hoogmoed en wanneer hoogmoed in jullie bestaat, kunnen jullie de Heilige Gave van de Heilige Geest niet ontvangen.

Om de Gave van de Heilige Geest te ontvangen moeten jullie klein worden voor Mijn Zoon, zoals een klein kind.

Er kan geen plaats zijn voor hoogmoed of arrogantie. Doch, mensen van vandaag die beweren te spreken met autoriteit over de manier waarop Mijn Zoon spreekt, geraken in een val.

Zij, wanneer ze beweren goed op de hoogte te zijn omtrent geestelijke zaken, spreken met een arrogantie die niet de genaden weergeven die gegeven worden aan diegenen die oprecht deze grote Gave van de Hemel bezitten.

Zij die begunstigd zijn met de gave van de Heilige Geest zijn onderdanig aan de wensen van Mijn Zoon.

Zij zijn niet opschepperig.

Zij zijn niet agressief.

Zij bekritisieren een ander niet daarbij gebruik makend van de naam van Mijn Zoon.

Zij spotten niet met anderen, wanneer zij hun interpretatie van Zijn Heilig Woord weergeven.

Zij preken geen haat.

Toen de leerlingen van Mijn Zoon door Mij voorbereid werden, kwamen er vele argumenten op tafel.

Het nam wat tijd in beslag alvorens zij uiteindelijk aanvaardden wat van hen verwacht werd.

Pas dan, toen zij begrepen hoe alleen de nederigheid van hart de Heilige Geest kan toelaten om binnen te komen, waren zij uiteindelijk voorbereid.

Ik verzoek al Gods kinderen, vooral zij die in Mijn Zoon geloven, om Mij, hun Moeder, te vragen Mij toe te staan hen voor te bereiden op deze grote Gave.

Mijn kind, het heeft Mij een vol jaar gevergd om jou voor te bereiden en dit was geen eenvoudige prestatie. Herinner jij je nog hoe moeilijk jij het vond om [Mijn Heilige Rozenkrans](#) te bidden? Hoe moeilijk je het vond om jouw wil over te geven en jouw nederigheid te bewijzen?

Nu jij de Gave ontvangen hebt wil dat niet zeggen dat je die als vanzelfsprekend kan beschouwen.

Je moet doorgaan met bidden, nederig van hart blijven en elke dag opnieuw verlossing zoeken. Want net zoals zij gegeven wordt, kan zij ook weer weggenomen worden.

Ik verzoek allen die deze boodschappen volgen te bidden voor de Gave van de Heilige Geest.

Het is niet genoeg om slechts één keer te bidden en te zeggen dat je de onderscheiding ontvangen hebt waar je om vroeg en dan deze goddelijke boodschappen te bekladden. Als je dat doet dan werd je de Gave niet gegeven.

Alstublieft, vraag mij, jullie gezegende Moeder, jullie te helpen voorbereiden door dit Kruistochtgebed (74).

Kruistochtgebed (74)

Voor de Gave van Onderscheiding.

“O Moeder van God, help mij om mijn ziel voor te bereiden voor de Gave van de Heilige Geest.

Neem mij, als een kind, bij de hand, en leid mij op de weg naar de Gave van Onderscheiding, door de Kracht van de Heilige Geest.

Open mijn hart en leer mij mezelf over te geven met lichaam, ziel en geest.

Bevrijd mij van de zonde van hoogmoed en bid opdat ik vergeving mag ontvangen voor alle vroegere zonden, zodat mijn ziel gezuiverd wordt en ik weer heel mag worden zodat ik de Gave van de Heilige Geest kan ontvangen.

Ik dank U, Moeder van de Verlossing, voor Uw voorspraak en ik wacht met liefde in mijn hart op deze Gave, waarnaar ik met vreugde verlang. Amen."

Onthoud kinderen kom tot Mij, jullie Moeder, om jullie te helpen jullie ziel te openen om deze geweldige Gave te ontvangen.

Wanneer jullie deze Gave ontvangen zal Ik jullie voor Mijn Zoon brengen.

Want enkel dan zullen jullie waarlijk klaar zijn voor de volgende trede van de trap naar geestelijke volmaaktheid.

*Moeder van de
Verlossing*

Net zoals de soldaat die Mijn zijde doorboorde zich ogenblikkelijk bekeerde, zo zullen ook miljoenen zielen dat doen.

Woensdag, 22 augustus 2012, 20:10 u.

Mijn zeer geliefde dochter, je mag je niet van Mij geïsoleerd voelen omwille van de enorme draagwijdte van dit werk.

Want al mag het van zulk een omvang lijken dat jij je niet in staat voelt het aan te kunnen, weet dat Ik van jou enkel vraag waartoe jij in staat bent.

Verheug je omdat Mijn Woord overal ter wereld opgezocht wordt want dat is het verlangen van Mijn Hart.

Ik verlang dat al Mijn leerlingen Mijn Oproep onmiddellijk zouden beantwoorden want Ik heb hen nodig om Mij te helpen met Mijn Zending om de mensheid te redden.

Dit is slechts het begin van een snelle bekering wanneer het bloed en het water elke menselijk ziel zullen overstromen.

Mijn Bloed en Water zullen zelfs zwart geworden zielen bekeren.

Net zoals de soldaat die Mijn zijde doorboorde zich ogenblikkelijk bekeerde, zo zullen ook miljoenen zielen dat doen die, op dit moment, niet geloven dat Ik besta.

Heb Ik jullie niet gezegd dat Mijn Barmhartigheid oneindig is?

Heb Ik niet beloofd dat wonderen, door Mijn Vader bekrachtigd, zullen plaatsvinden om de wereld en alle zielen naar hun rechtmatige erfenis samen te brengen?

Zoveel zielen beantwoorden nu Mijn oproep. Hun afzonderlijke gebeden zullen vermenigvuldigd worden en miljoenen meer zullen gered worden. Alle zielen moeten ingesloten worden in jullie inspanningen om de hele mensheid te redden.

Jullie doel, Mijn zeer geliefde leerlingen, moet zijn om geen enkele ziel toe te laten door het net te glijpen.

Dit net zal in de wateren worden uitgeworpen om zielen te vangen en hen te redden.

Jullie, Mijn leerlingen, zijn de vissers. Ik geef jullie het net door de genaden die Ik nu over jullie uitstort.

Jullie zullen Mij helpen elke levende ziel te redden en geen enkele inspanning zal onbenut blijven – niet één steen niet omgedraaid – aangezien Ik alles op het spel zet om de mensheid nogmaals te redden.

Dus, in plaats van angstig in elkaar te duiken, bezorgd omwille van de enorme reactie op Mijn oproep, Mijn dochter, moet jij je verheugen. Want uiteindelijk wordt Mijn Heilige Wil vervuld. Toch hebben wij nog een lange weg te gaan.

Jullie Jezus

Ik moet de wereld waarschuwen tegen het grote aantal valse profeten, die in deze tijd Mijn Stem proberen te smoren.

Donderdag, 22 augustus 2013, 23:05 u.

Mijn zeer geliefde dochter, **Ik moet de wereld waarschuwen tegen het grote aantal valse profeten, die in deze tijd Mijn Stem proberen te smoren.**

Ik heb een aantal profeten gestuurd, allen met verschillende zendingen, om Gods kinderen voor te bereiden. Deze Boodschappen, met betrekking tot de eindtijd, zijn de enige authentieke Boodschappen in hun soort, precies in deze tijd, want Ik zou nooit Gods kinderen verwarren.

Deze Boodschappen mogen nooit met andere vergeleken worden, die juist nu overal verspreid worden om Mijn Heilig Woord te weerspreken. Er kan slechts een Boek der Waarheid zijn – alleen Ik, Jezus Christus, het Lam van God, kan de inhoud ervan openbaren. Diegenen onder jullie die in Mij geloven kunnen zo gemakkelijk voor de gek gehouden worden. Jullie moeten weten dat boodschappen, die deze (Boodschappen) tegenspreken en waarvan beweerd wordt dat zij van God afkomstig zijn, dat dit onmogelijk is.

Vertrouwen jullie Mij slechts een beetje? Of omarmen jullie Mij zoals Ik dat van jullie verlang, ten volle en met een open hart? Ik Roep tot jullie uit met liefde en bezorgdheid. Ik probeer niet jullie verstand aan te spreken. Ik Roep tot jullie door jullie hart en Ik trek jullie ziel tot Mij. Wanneer jullie Mijn Tegenwoordigheid in deze Boodschappen voelen, dan is er geen behoefte om bevestiging of goedkeuring te zoeken bij gelijk wie.

Ik Ben zoals Ik Ben. Ik sta voor jullie, zoals het bedoeld was, nu. **Mijn Vader zou Mij nooit toestaan om de inhoud van het Boek der Openbaring bekend te maken aan iemand anders dan de zevende boodschapper, want die dag is aangebroken.**

Vele ware zieners hebben de wereld het Woord van God gegeven in het verleden en hebben daarvoor verschrikkelijk geleden. Velen ontvangen nog steeds vertroosting van Mij en Ik zal met hen blijven communiceren, want Ik heb hun lijden en gebeden nodig. Zij zijn Mijn uitverkoren zielen en ieder speelt een rol in het redden van andere zielen.

Deze Missie is de laatste. Ik draag jullie op om nu, vandaag, acht te slaan op Mijn Woord. Alleen Mijn Woord, jullie door deze Boodschappen gegeven, zal jullie doorheen de vervolging leiden. Tegelijk met hen, schenk Ik jullie grote Genaden. Jullie mogen Mij nooit beledigen, door hen te bezoedelen, wanneer jullie Mijn Woord betwisten, wanneer jullie Mijn Boodschappen vergelijken met de verzinsels door valse profeten voortgebracht.

Jullie hebben niemand nodig om jullie naar Mijn Grote Barmhartigheid te leiden. **Jullie moeten enkel de aandacht gericht houden op deze Boodschappen en trouw blijven aan Mijn Leer van vroeger, nu, want zij zijn jullie reddende genade.**

Jullie Jezus

Geen zonde is zo ernstig dat ze niet kan vergeven worden.

Dinsdag, 23 augustus 2011, 23:45 u.

Mijn dochter, je bent nu begonnen de waarheid van het lijden te begrijpen. Ik vraag aan uitgekozen zielen hun lijden op te offeren zoals Ik gedaan heb gedurende Mijn foltering bij Mijn Kruisiging. Net zoals Mijn dood mensen gered heeft van de zonde, kan jullie lijden ook mensen redden van de eeuwige verdoemenis. Door het bereidwillig offeren van jullie lijden, brengen jullie een offer zodat aan de zielen van de mensheid Gods barmhartigheid wordt getoond.

Wanneer Ik meer zielen daarom zou vragen, zouden zij waarschijnlijk angst vertonen en afhaken. **Toch zijn er veel zielen die lijden en die zich daarvan niet bewust zijn dat ook zij uitgekozen zielen zijn.** Veel kinderen van Mij vragen waarom sommige mensen lijden en anderen niet? Mijn antwoord is dat **Ik het hart kies, zij die nederigheid tonen in dit leven**, zij die aan de nood van anderen voorrang geven op hun eigen behoeften. De ziel van een teder hart neemt de rol over van Mijn lijden. Dit is een geschenk

van Mij. Het lijkt misschien niet een gift, maar als jullie dit geschenk ontvangen hebben, redden jullie elke dag duizenden zielen uit Mijn naam.

Ik wil nu aan Mijn volgelingen vragen iedere dag een offer te brengen vergelijkbaar met lijden om Mij te helpen zielen te redden die tijdens hun dood op het moment van De Waarschuwing zich in doodzonde bevinden. Vraag Mij om dit geschenk.

Voor degenen die nederig van hart zijn zal Ik ook vragen om een persoonlijk offer te brengen voor Mijn Heerlijkheid.

Voor degenen die denken dat ze dit niet kunnen doen, dan zal Ik jullie zegenen met Mijn bijzondere genaden, omdat Ik weet dat jullie reeds bestaande liefde voor Mij en jullie gebeden de zielen van jullie broeders en zusters redden.

Mijn kinderen weten dit. Mijn leger van volgelingen groeit dagelijks door deze boodschappen. **Dit zal spoedig uitgroeien tot een miljoenenleger.** Ik roep alleen hen op die moedig genoeg zijn om Mijn toegeworpen handschoen op te rapen. Dapperheid komt voort uit liefde. Iedere interpretatie van moed verschilt van die van een ander. Ik vraag jullie enkel om de wereld van Mijn liefde te vertellen. Herinner hen aan de waarheid vervat in de Heilige Schrift. Vertel hen dat Ik terug kom om de grote gave van Mijn Barmhartigheid weldra aan te bieden. Want **als Ik zou komen om spoedig jullie wereld te oordelen zou de Hemel verweesd** achterblijven, zo wijd verspreid is de zonde vandaag.

Verspreid Mijn goede nieuws. Herinner hen eraan dat wanneer ze liefde, echte, pure liefde voor iemand voelen, zelfs al is het slechts een voorbijgaande blik of een goede daad, dat Ik dan aanwezig ben.

Vertel hun dat ze zonder liefde verkommeren en niets worden.

Zeg hun dat wanneer Ik ze zie, ze in Mijn ogen naakt zijn zonder wereldse bezittingen. Ik zie alleen hun goedheid en slechtheid in de ziel.

Zeg aan die arme angstige zielen die zich schamen voor hun levensstijl **dat Ik vergevend ben, helemaal barmhartig** en Ik zal ze verwelkomen in Mijn open en liefdevolle armen. Het enige wat ze moeten doen is naar Mij toelopen en Mij om hulp vragen. **Ik zal Mij nooit afkeren van het smeken van de zondaars, hoe duister hun zonde ook is.** Ik vergeef al degenen die oprecht berouw hebben voor iedere vroeger begane zonde.

Hun harten zullen lichter worden en Mijn liefde zal het licht weer terug brengen in hun leven. Ik zal wederkomen in heerlijkheid, kinderen, niet om jullie bang te maken, maar om jullie Mijn gaven te brengen, dezelfde gaven jullie ontzegd door de werken van Satan.

Kom. Buig jullie hoofd. Zet jullie schaamte opzij en vraag Mij nu om vergeving. Niets schokt Mij, kinderen. Geen zonde is zo ernstig dat die niet door Mij kan vergeven worden als jullie echt berouw tonen. Wacht niet langer. Zoek nu verlossing eer het te laat is.

*Jullie liefhebbende Jezus Christus
Verlosser van de Mensheid*

De Maagd Maria: Bekering kan de impact van de Antichrist afzwakken.

Donderdag, 23 augustus 2012, 12:40 u.

Mijn kind, laat al Gods kinderen weten dat hoe meer tegenstand er op dit moment is voor het Heilig Woord van Mijn Zoon, hoe meer genaden er zullen uitgestort worden over de leerlingen van mijn Geliefde Zoon.

Al de voorspelde profetieën kunnen op vele wijzen gematigd worden indien al Gods kinderen de genade van bekering zouden aanvaarden.

Bekering kan de impact van de Antichrist afzwakken. Jullie dagelijkse gebeden, met inbegrip van de Kruistochtgebeden, zullen dat tot stand brengen.

Voor diegenen die zich verzetten tegen de Missie van Mijn Zoon op aarde, vraag ik dat jullie bidden voor hun zielen.

Deze strijd om zielen is intens en jullie moeten de kwelling en de geseling overstijgen om Mij te vragen te bidden voor arme misleide zielen **die geloven dat zij spreken in de Naam van Mijn Zoon maar die, integendeel, door de Boze bedrogen worden.**

Mijn Zoon zal Zijn zoektocht naar zielen nooit opgeven, vooral diegenen die Hem verwerpen, Zijn Heilig Woord bespotten en wier zielen door de zonde zwart zijn geworden.

Jullie moeten sterk blijven, kinderen, jullie allen, en standvastig blijven in jullie beslissing om de Heilige Wil van Mijn Zoon te doen.

Dat zal niet gemakkelijk zijn, maar de toegang tot het Nieuwe Paradijs verdienen is niet gemakkelijk.

Het vergt veel geduld, veel gebed, veel liefde voor elkaar en de bekwaamheid om al diegenen te vergeven die jullie leed doen en die het Woord van Mijn Zoon ontheiligen.

Dank jullie om Mijn oproep te beantwoorden.

*Moeder van de
Verlossing*

Belangrijke Boodschap van God de Vader: Ik zal die zielen voor wie jullie bidden vrijwaren voor de Poorten van de Hel.

Donderdag, 23 augustus 2012, 15:15 u.

Mijn liefste dochter, het is zelden gebeurd dat de Heilige Drie-eenheid op deze manier met de mensheid gecommuniceerd heeft en de eerste keer dat Ik, jullie Vader, een zending van deze aard heb goedgekeurd.

Mijn kinderen, velen die de betekenis van deze Goddelijke Tussenkoms niet begrijpen zullen weldra verstaan waarom die nodig is.

Indien de Tweede Komst van Mijn Geliefde Zoon zou plaatsvinden, zonder waarschuwing, dan zouden mijn geliefde kinderen nooit de poorten van Mijn Nieuwe Paradijs binnengaan.

Zij zouden nooit in staat geweest zijn hun zielen voor te bereiden en zouden evenmin geschikt zijn om toegelaten te worden in het Nieuwe Tijdperk van Vrede.

Dit is een communicatie waarop de wereld het moeilijk zal vinden te antwoorden.

Zo donker is de wolk die de harten van de mensen overdekt dat weinig zielen in staat zullen zijn het Licht van Mijn Goddelijke Belofte te zien.

De krachten van het kwaad, altijd in de wereld aanwezig, beletten Mijn kinderen om hun hand naar Mij uit te strekken.

Mijn vastberadenheid om Mijn familie bij elkaar te brengen en in Mijn Boezem te verenigen is hevig.

Laat niemand nalaten te begrijpen dat Ik de snelle bekering van de mensheid zal vergemakkelijken, wat het ook moge kosten.

Zonder de vrije wil van al Mijn kinderen aan te tasten, zullen de wonderen die Ik zal bevelen, hun harten binnenste buiten keren.

Dit is Mijn Belofte die Ik ieder van jullie toeroep, Mijn lieve kleine kinderen.

Ik, jullie Geliefde Vader, verlang ernaar jullie vast te nemen, jullie te verzamelen en dicht aan Mijn Hart te houden en jullie in veiligheid te brengen.

Zo weinigen onder jullie kennen de diepten van Mijn Liefde. Eens jullie liefde ervaren hebben voor Mij, jullie Eeuwige Vader, kunnen jullie nooit opnieuw de band met Mij losmaken.

Ik wil jullie troosten.

Ik verlang jullie te laten weten dat Mijn Liefde voor jullie betekent dat, door Mijn Zoon Jezus Christus, grote Barmhartigheid zal betoond worden zelfs aan diegenen met harten van steen en aan diegenen met zielen die zo zwart zijn dat alleen een wonder hen kan redden.

Tot diegenen die Mij beminnen, zeg Ik dit. Jullie liefde voor Mij, jullie Vader, zal jullie in overvloed teruggegeven worden. **Jullie liefde voor Mijn dierbare Zoon zal beloond worden in het feit dat Ik die zielen voor wie jullie bidden zal vrijwaren voor de Poorten van de Hel.**

Niets is onmogelijk.

Mijn Liefde is eindeloos.

Vertrouw op Mij.

Vertrouw op Mijn Zoon.

Indien jullie dat doen zal Ik grote genaden verlenen voor de Redding van de mensheid.

*Jullie geliefde Vader
God de Allerhoogste*

Moeder van de Verlossing: De antichrist zal, bij zijn bekendmaking, verklaren dat hij een toegewijd Christen is.

Vrijdag, 23 augustus 2013, 14:09 u.

Mijn kind, hoezeer zullen Christenen lijden naarmate de ziekte van de zonde de wereld overal in vele gedaanten overspoelt.

Er is een georganiseerde aanval in de maak om het Christendom weg te vagen en die neemt vele vormen aan. Jullie zullen weten dat wanneer aan Christenen het recht ontzegd wordt om openlijk hun trouw aan God uit te spreken, terwijl elke andere gezindte, niet van God komend, dat wel mag. Deze andere geloofsbelijdenissen zullen grote steun krijgen wanneer zij pleiten voor rechtvaardigheid, in de naam van hun rechten als burgers. Het gevolg daarvan zal de verdere verspreiding zijn van de zonden die voor Mijn Vader weerzinwekkend zijn.

Mensen zullen gedwongen worden om zonde in hun landen te aanvaarden en het zal voor Christenen een misdrijf worden om bezwaar te maken tegen deze wetten. Christenen zullen als harteloos, rechtsgezind en zonder voeling met de mensenrechten van anderen beschouwd worden. Elke karaktertrek, begerenswaardig in zielen, zoals door Mijn Vader erin neergelegd, zal gebruikt worden als dekmantel bij hun inspanningen om zulk kwaad in jullie landen te rechtvaardigen.

Wanneer een lichamelijke ziekte de bevolking treft, zal zij velen doden. Maar, na een tijd van groot verdriet en vele doden, zal de overblijvende gemeenschap immuun worden voor de ziekte. Zonden zullen ziekten van het vlees veroorzaken in vele landen, vermits het strafgericht van de Zegels is afgekondigd door de Verlosser van de mensheid en door de engelen van de Heer. Velen zullen sterven als zoenoffer voor de boosaardigheid van de mens. Deze zuivering zal voortduren totdat alleen diegenen zullen overblijven die immuun zullen zijn voor de dood omwille van hun liefde tot God.

Christenen zullen op verschillende wijzen veel lijden. Hun geloof zal hun ontnomen worden en in plaats daarvan zal een gruwel te zien zijn. Hun pijn, die reeds begonnen is, is in deze tijd dezelfde als de smart die door Mijn Zoon ervaren werd. Vervolgens **zullen zij getuige moeten zijn van een verbazingwekkend schouwspel, aangezien de antichrist, bij zijn bekendmaking, zal verklaren dat hij een toegewijd Christen is.** Hij zal vele uittreksels uit de Bijbel gebruiken in zijn toespraken tot de wereld. Bezorgde Christenen, die tot dan toe leden, zullen plots opgelucht zijn. Eindelijk, zullen zij denken, hier is een man die van de Hemel gezonden is als een antwoord op onze gebeden. Uit zijn mond zullen vele zoete en troostende woorden vloeien en hij zal een godgezondene lijken, doordat hij zal gezien worden de wantoestanden tegen Christenen te verbeteren. **Hij zal er zorgvuldig over waken hoe hij door Christenen waargenomen wordt en vooral door de Rooms-katholieken, want deze zullen zijn voornaamste doelwit zijn.**

Allen zullen de antichrist en zijn zogenaamde christelijke daden en gebaren bewonderen en zijn opgemerkte liefde voor de Heilige Schrift zal hem onmiddellijk bij velen aanvaardbaar maken. Hij zal alle naties samenbrengen en plechtigheden op het getouw zetten voor andere godsdiensten en, in het bijzonder, voor heidense organisaties, zodat zij kunnen samenwerken om wereldvrede tot stand te brengen. Hij zal erin slagen om landen te verenigen, die tot dan toe vijanden van elkaar waren. Stilte zal te horen zijn in door oorlog gekwelde landen en zijn beeltenis zal overal

opduiken. **Zijn laatste, grote verwezenlijking zal zijn wanneer hij al die naties die hij verenigt, binnenbrengt in het domein van de Katholieke Kerk en al de andere Christelijke gezindten. Deze eenmaking zal de nieuwe, ene wereldreligie vormen. Vanaf die dag, zal de Hel losbarsten op aarde en de invloed van de demonen zal op zijn hoogste niveau staan sinds de tijd voor de zondvloed.** Mensen zullen gezien worden God te aanbidden in de nieuwe, ene wereldorde kerk en in elk opzicht vroom lijken. Maar buiten de kerken zullen zij zich openlijk uitleven in zonde, want geen enkele zonde zal hun nog beschaamd doen staan. Onder de hypnotische leiding van de valse drie-eenheid – de drie-eenheid door Satan opgezet – zullen zij snakken naar elke soort zonde als middel om hun pas ontdekte begeerten te onderhouden.

Deze goddeloosheid zal zonden van het vlees inhouden, waarbij naaktheid zal aanvaardbaar zijn, aangezien mensen betrokken zullen raken bij obscene zonden van het vlees in openbare plaatsen. Moorden zullen gewoon zijn en door velen begaan worden, inclusief kinderen.

Satanische verering en zwarte missen zullen in veel Katholieke Kerken plaatsvinden. Abortus zal gezien worden als een oplossing voor elk soort probleem en zal toegelaten worden tot op de dag van de geboorte.

Het zal spoedig een strafbare belediging worden om gelijk welke vorm van trouw te tonen tegenover Jezus Christus. Indien jullie gezien worden met een echt Kruis dan zullen jullie ondervinden dat jullie een overtreding begaan hebben, want jullie zullen de wet overtreden. De wetgeving in jullie landen zal tweevoudig worden – waar politiek en godsdienst met elkaar vervlochten zullen zijn in de nieuwe wereldorde.

Deze vervolging zal betekenen dat velen, onwetend, het Beest zullen aanbidden en besmet worden. Zodanig bezeten zullen ze worden dat zij broeder, zuster, moeder en vader zullen aangeven, bij de overheidsinstanties, indien die trouw zouden blijven aan het Christendom. Jullie enige hoop, kinderen, is het gebed om jullie te ondersteunen doorheen deze periode.

Ik verzoek jullie dringend om alle heilige voorwerpen, rozenkransen, gewijde kaarsen, wijwater, een Bijbel en het heilige dagelijks Missaal samen met het Kruistochtgebedenboek bij te houden. Jullie moeten het Zegel van de Levende God in jullie huis bewaren en indien mogelijk op jullie lichaam. **Mijn Medaille van Verlossing zal diegenen bekeren die ze dragen en hun zal barmhartigheid betoond worden door Mijn Zoon. Ik verzoek je nu, kind, om de Medaille van Verlossing nu te laten produceren en een Schapulier van het Zegel van de Levende God te laten maken.**

Deze Boodschap is een waarschuwing van de Hemel over de dingen die komen. Jullie moeten luisteren naar Mij, de Moeder van de Verlossing, vermits Ik jullie moet leiden naar de Waarheid, zodat jullie werkelijk trouw zullen blijven aan Mijn Zoon te allen tijde.

Ga in vrede, kinderen, en wees rustig vermits deze beproevingen, dank zij de Barmhartigheid van God, van korte duur zullen zijn. Vertrouw op Mij, jullie Moeder, vermits Ik voortdurend bij jullie zal zijn tijdens jullie beproevingen. Jullie zullen nooit alleen zijn.

*Jullie Moeder
Moeder van de
Verlossing*

God de Vader: Kinderen we zijn nog maar een korte tijd verwijderd van de Grote Dag.

Vrijdag, 23 augustus 2013, 15:00 u.

Mijn liefste dochter, **terwijl de wereld probeert om wijs te raken uit de wanhoop waarvan zij getuige is, weet dat al deze beroering moet plaatsvinden, alvorens Ik al diegenen die Mij liefhebben naar Mijn Toevluchtsoord breng.**

Jullie zullen spoedig weten Wie Ik Ben, kinderen. Diegenen onder jullie die onzeker zijn van Mij zullen eindelijk de Waarheid zien en dit zal jullie grote vrede schenken. Het kwaad neemt nu in de wereld toe en de misleiding valt binnen. Jullie moeten sterk zijn, dat verzoek Ik jullie dringend, daar Ik nu de dag tegemoet zie waarop de vernieuwing zal beginnen en al Mijn kinderen zullen vertroosting vinden op de Dag, waarop Mijn geliefde Zoon Zichzelf zal bekendmaken.

Waarvan jullie getuige zijn is een strijd tussen Mijn Hemelse Hiërarchie en Satan met al zijn demonen. Het is beangstigend en zeer schokkend voor velen onder jullie, maar weet dat Ik zal tussenbeide komen om jullie pijn te verlichten. Weet dat jullie de Mijnen zijn en dat Ik de wereld vrede zal brengen, wanneer Ik hem van de bezetenheid zal bevrijd hebben.

Kinderen, we zijn nog maar een korte tijd verwijderd van de Grote Dag en hoewel er nog veel moet gebeuren, waarbij de Heilige Naam van Mijn Zoon zal verscheurd worden, zal het snel gaan.

Jullie moeten nu naar de toekomst kijken, aangezien die is als een schitterend juweel van zulk een omvang dat op de Dag wanneer jullie het Nieuwe Tijdperk van Vrede binnengaan, jullie de vervolging zullen vergeten zijn die de wereld toegebracht wordt door de Boze. Jullie moeten doen zoals Mijn Zoon jullie opdraagt. Jullie moeten rustig blijven als de Zegels jullie geopenbaard worden, die allemaal voor jullie eigen welzijn bedoeld zijn en voor die zielen waarvoor Ik jullie vraag Mijn Barmhartigheid af te smeken.

Indien jullie trouw blijven aan Mijn Geboden en jullie leven leiden in vereniging met Mijn Zoon, zullen jullie reeds halverwege daar zijn. Indien jullie stevig vasthouden aan de Sacramenten en weigeren deel te nemen aan heidense rituelen, die het beest vereren, dan zullen jullie zeer in Mijn gunst staan.

Ga en onthoud dat Ik de Almachtige Ben en dat alle Macht van Mij is. Weldra zal ik de godslasteraars vernietigen en voor jullie Mijn Nieuwe Paradijs ontsluiëren. Wees geduldig. Vertrouw op Mij. **Volg Mijn Zoon en aanvaard de Gaven, die Hij en Zijn geliefde Moeder, de Onbevleete Maagd Maria, jullie brengen, in de vorm van de Kruistochtgebeden en de Medaille van Verlossing.**

Ten slotte, aanvaard Mijn Zegel als een van de grootste Gaven die Ik de mensen gegeven heb sinds Ik hen het Leven gaf. Ik geef opnieuw Leven met Mijn Bijzondere Genaden wanneer jullie het Zegel van de Levende God dicht bij jullie houden. Aan al diegenen met het Zegel wordt een plaats verleend in het Nieuwe Paradijs.

Ik bemin jullie, kinderen, maar Ik Ben jullie Vader en Ik moet deze beproevingen toelaten, daar zij Mij helpen om diegenen te verwijderen die nooit van de zijde van het beest zullen wijken. De tijd die Ik neem om te trachten hun harten te winnen, veroorzaakt een verschrikkelijke en hatelijke strijd, met miljoenen gevallen engelen en demonen, zelfs al was het maar voor één ziel.

Blijf getroost in de wetenschap dat Ik jullie allen, die zuiver en nederig van hart zijn, zegen. Ik bemin jullie allen, dus mogen jullie nooit opgeven wanneer alles hopeloos lijkt, want Mijn Macht betekent dat de vernietiging van het kwaad onder Mijn Controle staat. Jullie moeten al je vertrouwen in Mij stellen, vooral in deze tijd, wanneer jullie voelen dat Mijn Gerechtigheid hard is.

*Jullie geliefde Vader
God de Allerhoogste*

Ik zal Mijn Engelen en uitverkorenen bewapenen om de strijd aan te gaan met diegenen die Mij veroordelen.

Zaterdag, 23 augustus 2014, 20:00 u.

Mijn zeer geliefde dochter, twee tekens zullen duidelijk worden naargelang de grote schare van uitverkoren zielen oprijst om Mij te helpen bij het terugwinnen van Mijn Koninkrijk op aarde. Het eerste teken heeft betrekking op de hooghartigheid van zielen in Mijn Kerk op aarde, waar menselijke redenering, intelligentie en ambitie het ware geloof van Mijn gewijde dienaren zullen vernietigen. Trots en arrogantie, in combinatie met een aangeboren verlangen om een dieper geloof te beleven, dat altijd net buiten hun bereik zal zijn, zullen leiden tot een valse kerk der duisternis. Dat zal een opgeblazen hiërarchie tot gevolg hebben die onwaarheden en een onvruchtbaar geloof zal voortbrengen.

Het tweede teken heeft betrekking op de armzalige lichamen wanneer het menselijk lichaam – een heilig Geschenk van God – zal worden teruggebracht tot slechts een vehikel gebruikt als wereldse opschik, waarvoor geen respect zal getoond worden. Gebrek aan moraliteit zal resulteren in een gebrek aan respect voor het menselijk lichaam, met inbegrip van het misbruik van het lichaam waar het wordt gebruikt als een middel om deel te nemen aan zware zonden van het vlees. Het gebrek aan respect voor het menselijk leven zal ook betekenen dat moord zo gewoon zal worden

dat velen, uiteindelijk, volledig immuun zullen worden voor de gruwel van de fysieke dood door de handen van slechte mensen.

De zuivering van de mens gaat door, want zonder het lijden van bereidwillige zielen, zouden veel mensen verloren zijn. Alleen dan, wanneer alle dingen ondraaglijk lijken, zal aan diegenen met het Zegel van de Levende God, de verlichting geschonken worden van hun lijden, dat de mensheid zal te gronde richten door zonden, oorlogen, hongersnood en ziekte. Jullie mogen oorlogen nooit negeren – hoe klein ze ook zijn – want zij zullen zich verspreiden. Negeer nooit het gebrek aan waar geloof in Mijn Kerk want ook dat zal uitdeinen. Negeer nooit de haat tussen de volkeren, die gebruik maken van de religie om hun vijanden te terroriseren, want ook die haat zal om zich heen grijpen om de zielen te verslinden van diegenen die Mij liefhebben. Negeer nooit de haat tegen Gods zieners of gekozen profeten want indien zij deze zielen haten dan haten zij Mij. Jullie mogen hun boosaardige tongen niet toestaan jullie te verleiden om bij hen aan te sluiten in hun snode pogingen om de klank van Mijn Stem te smoren. Indien jullie dat doen, dan zullen ook jullie even besmet worden als zij.

En terwijl al deze verstoringen plaatsvinden, zal Ik Mijn Engelen en uitverkorenen bewapenen om de strijd aan te gaan met diegenen die Mij veroordelen. Dan, net wanneer de wereld elk grammetje verliest van de waardigheid die de mens eigen is, zal het beest de afgrond openen en vervolgens zal elke vijand van God Mijn Kerk infiltreren. Maar het zal volgens de vrije wil van de mens zijn of hij, al dan niet, bereid is om dergelijke onrechtvaardigheden te tolereren.

Diegenen die opstaan en de Wil van God verdedigen zullen met grote Genaden worden gevuld en zullen door hun geloof boeten voor de zonden van diegenen die te koppig of te bang zijn om al wat het Woord van God tegensprekt te weerstaan. Wanneer alle kwade wreedheden toenemen en wanneer de mens beseft dat hij niet beschikt over het vermogen om te vechten of om zulke boosheid te beheersen, moet hij zich tot Mij wenden en zeggen:

"Jezus, verlos ons hulpeloze zondaars van Uw vijanden."

Alleen dan kan Ik ingrijpen om de impact af te zwakken van geweld, moord, haat en oorlogen veroorzaakt door de zonde van de mens. Wend jullie elke dag tot Mij en roep om Mijn Barmhartigheid. Ik zal nooit diegenen in de steek laten die zich naar Mij uitstrekken.

Jullie Jezus

Profetieën door deze profet voorzeggd ontvouwen zich nu.

Woensdag, 24 augustus 2011, 16:38 u.

Mijn innig geliefde dochter, elke natie in de wereld zal trachten om Mijn boodschappen gegeven aan jou te lezen. Als ze getuige zullen zijn van De Waarschuwing, dan zullen ze Mijn leiding zoeken om ze te sterken.

Je bent nu moe Mijn dochter doordat het lijden toeneemt, maar je bekomt verlichting binnen enkele dagen. Dit alles wordt van jou geëist, omdat Ik het lijden nodig heb om mensen te verlossen die nu in verschrikkelijke zonden leven. Probeer het en kijk naar de vruchten die het oplevert. Op de dag dat je getuige zal zijn van de vruchten van dit werk, zal je je samen met Mij verheugen.

Voorwaarts, Mijn kinderen in kracht en sterkte, zoals deze profetieën zijn voorzeggd en zich nu ontvouwen, zo ook zal het geloof in de authenticiteit van deze website toenemen.

Bid nu Mijn kinderen, dat Mijn leger in aantal toeneemt en zich verenigt om de geestelijke strijd te voeren die voor ons ligt.

*Jullie liefhebbende Redder
Jezus Christus*

**Dank Mijn Vader voor de Gave van Zijn Genade van Vrijwaring (Immunititeit)
uit de Vuren van de Hel.**

Vrijdag, 24 augustus 2012, 3:15 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wil dat je Mijn leerlingen vraagt om van nu af dagelijks Mijn 'Jezus tot de Mensheid'-Litanieën te bidden.

Deze gebeden zullen grote Genaden brengen en zullen al diegenen redden die jullie insluiten in jullie bijzondere intenties voor de redding van hun zielen.

Deze tweede litanie, is ter ere van Mijn Eeuwige Vader, die elk van Zijn geliefde kinderen bemint.

Ik leg Mijn hoofd op Zijn schouder, Mijn Armen om Hem heengeslagen om Hem te troosten omdat Hij zich zorgen maakt over al die arme zielen die voor Hem verloren zijn.

Kom tot Hem, Mijn geliefde volgelingen, en dank Mijn Vader voor de Gave van Zijn **Genade van Vrijwaring (Immunitieit)** uit de Vuren van de Hel, voor diegenen die Zijn Oproep beantwoorden.

Jezus aan de Mensheid Litanie (2)

Voor de Genade van Immunitieit.

*"O Allerhoogste Hemelse Vader, ik bemin U.
Ik eer U.
Heer, heb Erbarmen.
Heer, vergeef ons onze zonden.
Ik aanbid U.
Ik prijs U.
Ik dank U voor al Uw bijzondere Genaden.
Ik smeek U om de Genade van Immunitieit voor mijn geliefden (noem al diegenen in een lijst voor de redding van hun zielen).
Ik bied U mijn trouw voor altijd.
U, o Meest Hemelse Vader, Schepper van alle dingen, Schepper van het universum, Schepper van de mensheid, U bent de bron van alle dingen.
U bent de bron van Liefde.
U bent Liefde.

Ik bemin U.
Ik eer U en plaats mezelf voor U.
Ik smeek om Erbarmen voor al die zielen die U niet kennen, die U niet eren, die Uw Hand van Barmhartigheid verwerpen.

Ik geef mij aan U met geest, lichaam en ziel opdat U ze in Uw armen kan nemen, beveiligd tegen het kwaad. Ik vraag U om de Poort van het Paradijs te openen, opdat al Uw kinderen zich, eindelijk, kunnen verenigen in het erfgoed dat U voor ons allen geschapen hebt. Amen."*

Ik wil dat jullie allen dit weten.

De liefde die Mijn Eeuwige Vader voor elk van Zijn kinderen heeft, ligt buiten jullie bevattingsvermogen.

Zij is honderdmaal, of meer, sterker dan die welke ouders in hun hart hebben voor hun eigen kind op aarde.

De liefde die Mijn Vader voor Zijn kinderen heeft is zo sterk dat Hij vele offers gebracht heeft waarvan jullie je niet bewust zijn.

Hij heeft Zijn hand teruggetrokken van vele kastijdingen die Hij had gepland om Zijn kinderen te straffen.

Zijn geduld werd ondraaglijk beproefd.

De beledigingen Hem aangedaan, werden door Hem genegeerd.

In plaats daarvan wil Hij Zijn kinderen naar Zich terugbrengen, niet door vrees, maar door de liefde van die kinderen van Hem die Hem het meest beminnen.

Hij verlaat zich op diegenen onder jullie met een diepe, bestendige liefde voor Hem en Mij, Zijn Zoon, om Zijn verloren kinderen te helpen verzamelen zodat Hij ze naar Zich kan terugbrengen.

Breng al die zielen dicht aan jullie hart en plaats hen nu voor de Troon van Mijn Vader en, in Zijn barmhartigheid, zal Hij jullie de grootste Gave van alle geven. **Hij zal hun redding inwilligen.**

Breng de namen van donkere zielen, met inbegrip van een lijst van hen die jullie niet kennen, en smee om erbarmen voor hun zielen.

Mijn Vader wacht, met liefde in Zijn Hart, op jullie edelmoedig antwoord.

Kom. Aarzel niet, want dit is vanwege de Hemel de meest buitengewone Gave in haar soort.

Jullie van deze generatie zijn, inderdaad, gezegend.

Jullie Jezus

Dit vuur zal ook neerkomen op de vijanden van de Aarde en op diegenen die deze Twee Getuigen vervolgen.

Zaterdag, 24 augustus 2013, 23:15 u.

Mijn zeer geliefde dochter, jij en al diegenen die gezegend werden met de Waarheid, moeten weten dat de woede van Satan tegen deze Missie toeneemt. Zijn brutale tussenkomst bracht mee dat hij zich nu op een fysieke wijze aan jou manifesteerde, voor de derde keer. Hij kreunt van de pijn, maar kan Mijn Licht niet weerstaan, dat in jou aanwezig is. Jij moet de sterkte verwerven die je nodig hebt, door het bidden van de Heilige Rozenkrans, om hem te verhinderen je aan te vallen. Oh, indien de zielen konden zien wat Ik toesta dat jij te verduren krijgt omwille van deze Missie, zouden zij van de shock flauwvallen.

Diegenen die Mij beledigen gedurende Mijn voorbereiding om zielen te redden, zullen terzijde geschoven worden aangezien deze strijd in hevigheid toeneemt, voordat de antichrist aan de wereld wordt voorgesteld. **Wanneer jullie gehoorzaam worden en niets in vraag stellen, van wat Ik van jullie verlang, dan kan Ik een groter aantal van jullie redden en jullie wegrukken uit de greep van de misleiding, die in jullie geesten zal geplant worden door de Boze.**

Vertrouwen jullie Mij niet om jullie te beschermen? Weten jullie niet dat wanneer jullie de Genaden aanvaarden die Ik verleen, om jullie te helpen weerstand te bieden tegen de pijn van de verwerping, dat die zinloos zijn wanneer de ontvangende ziel bedenkingen of twijfels heeft? Ik kan jullie niet vervullen met de sterkte, de moed en de Gave van de Heilige Geest, indien jullie terugdeinzen en jullie verbergen. Jullie moeten openstaan voor Mijn Oproep, Mijn Liefde, Mijn Gaven.

De Zegels die vervat zijn in het Boek der Openbaring zijn reeds verbroken. Nu zij geopend zijn, zal vuur met vuur strijden. Naarmate het vuur van de haat uitbarst, wanneer het beest zichzelf voorbereidt, zal vuur over de Aarde neerkomen door Mijn Vader. **Deze oorlog zal niet alleen een geestelijke zijn. De Aarde zal wankelen, barsten en het vuur zal haar verbranden, vermits Mijn Vader bestraffingen oplegt, zodat Hij de acties van de boosaardige groep kan uitstellen.**

Mijn Vaders Macht moet gevreesd worden door diegenen die de leugens blindelings volgen, die aan de wereld opgelegd worden door de Boze. Hij zal elke goddeloze daad vergelden die door gelijk wie onder jullie – bewust of onbewust – uitgevoerd wordt, wanneer jullie eer bewijzen aan de vijand van God. De Macht gegeven aan Mijn Twee Getuigen – de Christelijke Kerk en het Huis van Israël – zal betekenen dat vuur uit hun mond zal komen, aangezien zij de Vlammen van de Heilige Geest verspreiden. Dit vuur zal ook neerkomen op de vijanden van de Aarde en op hen die deze Twee Getuigen vervolgen. Onderschat de strijd om zielen niet, want het zal een verschrikkelijke zijn voor diegenen die het Woord van God ontkennen. Diegenen die het in stand houden, zullen beschermd worden, zodat hun verkondiging van de Waarheid kan doorgegeven worden aan diegenen die geen idee hebben van wat de mensheid is overkomen.

Dat is de reden waarom jullie Mijn Genaden moeten aanvaarden, om jullie de sterkte te geven die jullie nodig hebben om in Mijn Leger te strijden, zodat Ik een einde kan stellen aan het kwaad.

Jullie Jezus

Moeder van de Verlossing: Bid om Vrede in de Wereld.

Zondag; 24 augustus 2014, 17:00 u.

Mijn lieve kinderen, Ik verzoek jullie dringend om te bidden voor vrede in de wereld, want zeer spoedig zullen vele landen verwickeld zijn in oorlogen, die moeilijk onder controle te houden zijn en vele onschuldige levens zullen verwoest worden.

De vrede die Ik jullie vraag af te smeken van Mijn Geliefde Zoon is bedoeld om de impact van de haat te verminderen die in de harten van de misleide zielen gezaaid werd, en die anderen gruweldaden doen ondergaan. Vrede, wanneer die op de aarde wordt uitgestort door de Kracht van God, zal een inzicht geven over hoe jullie elkaar moeten behandelen met liefde en respect, ongeacht jullie verschillen. Ik vraag jullie om elke dag dit Kruistochtgebed, het Gebed van Vrede, te bidden.

Kruistochtgebed (164)

Gebed van Vrede voor de Naties.

“O Jezus breng mij vrede.

Breng vrede in mijn natie en in al die landen die verscheurd worden door oorlog en verdeeldheid.

Zaai de zaden van vrede in die versteende harten die anderen doen lijden in de naam van gerechtigheid.

Geef al Gods kinderen de Genaden om Uw Vrede te ontvangen zodat liefde en harmonie kunnen bloeien, opdat de liefde voor God zal triomferen over het kwaad en opdat zielen kunnen gered worden van het bederf van leugens, wreedheid en boosaardige eerzucht.

Laat vrede heersen over al diegenen die hun leven toewijden aan de Waarheid van Uw Heilig Woord en over diegenen die U helemaal niet kennen. Amen.”

Vrede zij met jullie, lieve kinderen, en denkt eraan dat jullie zonder liefde tot God nooit ware vrede kunnen vinden.

*Jullie Geliefde Moeder
Moeder van de Verlossing*

God de Vader: Ik zal jullie tranen afvegen, de wereld verenigen en vrede brengen.

Zondag, 24 augustus 2014, 17:15 u.

Mijn liefste dochter, heeft de mens werkelijk weet van de omvang van Mijn Liefde voor Mijn kinderen? Weet hij dat met de liefde een vreselijke pijn kan komen? Zuivere liefde kan veel pijn veroorzaken wanneer zij wordt verworpen.

Ik bemin Mijn kinderen, Mijn Schepping, Mijn Vlees en Bloed. Daarom voel Ik grote pijn door de wijze waarop de zonde scheiding heeft teweeggebracht tussen Mijn kinderen en Mij, hun Eeuwige Vader. Ik ween wanneer Ik de haat zie die in hun hart kan etteren tegenover elkaar. Ik ween wanneer Ik getuige ben van hun zonden van wellust, jaloezie, hoogmoed, hebzucht, hun passie om elkaar te overtreffen en de pijn en de angst die zij elkaar toebrengen.

Wanneer ze het Leven wegnemen dat Ik aan de mens schonk, dan is Mijn Pijn zo groot dat Ik het uitschreeuw met zo'n smart, dat de gehele Hemelen tranen van verdriet met Mij vergieten. **Mijn tijd komt spoedig en wanneer jullie horen van de oorlogen, de epidemieën, de hongersnood en de aardbevingen die in frequentie toenemen, weet dan dat dit het uur zal zijn waarop Ik zeg – genoeg!**

Ik zal de goddeloze in slechts een ademtocht verbannen, de moordenaars met slechts een fluistering en Mijn vijanden in een oogwenk. Dan zal Ik het uur bekendmaken, de tijd voor Mijn Zoon om Zijn Rechtmatige Koninkrijk terug te winnen.

Ik zal jullie tranen afvegen, de wereld verenigen en vrede brengen, diegenen verbannen die Mijn kinderen vervolgden en diegenen in het Licht van Mijn Koninkrijk brengen, die in Mijn Naam leden, want zij zullen in Mijn Nieuw Koninkrijk op aarde verheven worden.

Bereid jullie voor, Mijn kinderen, want het vreugdevol leven in Mijn Nieuw Paradijs zal weldra van jullie zijn. Het lijden op deze aarde zal niet meer bestaan en de tranen van verdriet zullen vervangen worden door tranen van vreugde. Dat is Mijn Belofte. Dus wanneer jullie het gevoel hebben dat jullie er niets meer kunnen bij nemen, weet dan dat de dageraad van het Nieuwe Tijdperk nabij is.

*Jullie Eeuwige Vader
God de Allerhoogste*

Klimatologische chaos zal nu ervaren worden door een aantal landen. Mijn Vader is vertoerd.

Donderdag, 25 augustus 2011, 20:00 u.

Mijn innig geliefde, doe een beroep op al Mijn gebedstrijders om te bidden voor de anderen. Het omvat de niet-gelovigen en zij die verstrikt zijn in geweld en haat. Ze dwalen wanhopig op zoek naar liefde en vrede en vinden in hun leven en vinden het onmogelijk. Je moet veel bidden voor deze mensen, want zonder jullie gebeden zullen ze vallen in de vuren van de Hel. Laat dit niet gebeuren. Als ze slechts worden aangemoedigd om een kleine stap naar Mij toe te doen en bereid zijn te luisteren naar Mijn woorden zullen ze de genaden krijgen zodat Ik ze in Mijn armen kan sluiten.

Mijn dochter, de wereld moet nu luisteren naar Mij. Zeer binnenkort zullen zij getuige zijn van een reeks aardbevingen en overstromingen. Chaos zal worden ervaren in een aantal landen door middel van klimatologische rampen. Dit zijn de straffen door Mijn Vader geworpen op de mensheid. Zonde zal gestraft worden, Mijn dochter, en **de landen die zich schuldig maken aan het bevorderen van abortus zullen niet ontsnappen aan de hand** van Mijn Vader als ze zal vallen. Gebed heeft veel afgewend van dergelijke straffen, maar de mens zondigt verder en beledigt Mijn Vader met afschuwelijke en walgelijke handelingen van man tegen man en ook tegen onschuldige kinderen in de baarmoeder.

Ik verzoek jullie dringend om nu bidden voor Mijn kinderen **in de landen die niet zullen ontsnappen aan deze straf.** Mijn Vader is vertoerd. Hij zal niet langer meer zonder handelen toekijken hoe de mensheid zichzelf vernietigt. De aarde zou imploderen als de mensheid daarmee niet ophoudt. Hij, Mijn Geliefde Vader, zal een groot deel van deze straf laten tot na De Waarschuwing. Daarna, ondanks de bekering van vele mensen, zullen mensen verdergaan terug te keren naar de zonde. De verdiende straffen tonen hoe streng Mijn Vader kan zijn. Hij houdt van al zijn kinderen maar Hij schiep deze wereld en het zal de mens gewoonweg niet toegestaan worden om deze wereld te vernietigen.

Bid nu, Mijn kinderen, voor al jullie broeders en zusters.

*Jezus Christus
Koning van de Mensheid*

De Maagd Maria: Omhels de Gave van de Genade van Vrijwaring (Immunititeit), kinderen. Koester het want het is een zeldzame Gave van de Hemel.

Zaterdag, 25 augustus 2012, 24:00 u.

Mijn kind, de Hemel jubelt. De Engelenkoren zingen met luide stem ter ere van Mijn Vader.

Zijn Glorievolle Barmhartigheid, die Hij door de bijzondere **Genade van Vrijwaring (Immunititeit)** uitstort, wordt met grote liefde en vreugde toegejuicht door al de engelen en heiligen in de Hemel.

Mijn kinderen begrijpen tot nu toe de betekenis nog niet van dit grote Geschenk van Barmhartigheid vanwege De Vader, de Allerhoogste God.

Jullie, Mijn kinderen, hebben nu de macht de anderen, de verloren zielen te redden.

Dat wil zeggen dat de macht van de Boze kan overwonnen worden op een wijze die tot nu toe niet mogelijk was.

De leugens, het bedrog en de haat die de Boze in de geesten van Gods kinderen zaait, kunnen nutteloos gemaakt worden wanneer de gebeden, gegeven aan hen die Mijn Zoon beminnen, voor de Troon van Mijn Vader gebracht worden.

Omhels de Gave van de **Genade van Vrijwaring (Immunititeit)**, kinderen.

Koester het want het is een zeldzame Gave van de Hemel.

Het bewijst jullie de Liefde van jullie Vader voor elk van Zijn geliefde kinderen.

Het is één van de grote wonderen, die aan al Gods kinderen in de eindtijd aangeboden wordt.

Dank, dat jullie Mijn oproep beantwoorden.

María, Koningin van de Hemel, Moeder van de Verlossing

God de Vader: Wees bevreesd, diegenen die zich verheffen en Mijn Zoon vervloeken.

Zondag, 25 augustus 2013, 18:00 u.

Mijn liefste dochter, **Ik vermaak een grote Gave aan de wereld omwille van deze Mijn Allerheiligste Missie. Ik zal 200 miljoen zielen redden, zonder aarzeling, ongeacht hoe zeer zij Mij beledigen, en Ik zal dit volgende week doen omwille van het lijden dat met deze Missie gepaard gaat.**

Mijn Akte van Tussenkoms is omwille van jouw verzoek, Mijn dochter, en Ik zal verder grote Gaven verlenen naarmate deze Missie voortgaat. Diegenen die van Mij houden zullen geduldig de vervolging verdragen die ze onder ogen zien, en zullen die blijven verdragen, omdat dit Mijn verlangen is.

Diegenen die jou vervolgen, Mijn geliefd kleintje, omdat jij voortgaat met het Heilig Woord van Mijn Zoon te verkondigen, moeten het volgende weten. Indien jullie Mijn Zoon als een duivel voorstellen, zal Ik jullie straffen. Indien jullie kwaad spreken over Zijn Allerheiligste Woord en dan zeggen dat jullie een kind van God zijn, zal ik jullie in de wildernis werpen. Niets zal Mijn profeet beletten om deze Missie te voltooien. Niets. Probeer als jullie willen, jullie zullen mislukken, want jullie zullen een oorlog uitvechten die jullie nooit kunnen winnen. **Mijn Almachtige Kracht kan niet aangetast worden, noch gemanipuleerd of betwist. Stel Mijn Goddelijke Tussenkoms om de wereld te redden op de proef en jullie zullen Mijn Toorn gewaarworden. Jullie zullen vernietigd worden.** Wees bevreesd, diegenen die zich verheffen en Mijn Zoon vervloeken. Jullie hoogmoed en jullie ongehoorzaamheid zullen jullie val veroorzaken. Ik heb gewaarschuwd, door de profeten van vroeger, voor de gevolgen van Mijn Stem te negeren.

Ik ga nu voorwaarts om het begin van de laatste hevige aanval op de mensheid tot een einde te brengen. **Ik heb toegestaan dat de laatste strijd plaats vindt. Ik heb de Boze de laatste kans gegeven om te parasiteren op diegenen die naar hem getrokken worden. Ik doe dit zodat door de Barmhartigheid van Mijn Zoon, zielen het beest zullen trotseren.** Zij zullen dat doen omwille van hun trouw aan Mijn Zoon. Diegenen die Mij of Mijn Zoon niet kennen, zullen grote Genaden geschonken worden zodat zij de verlossing zullen aanvaarden. **Alle verlossing gebeurt door de Kracht van Mijn Barmhartigheid.** Alleen de koppige verharde harten zullen het beest trouw blijven. Ik zal al de anderen tot Mij trekken. Ik zal ervoor instaan dat iedere mogelijkheid gegeven wordt aan elke ziel, zodat zij zichzelf kunnen vrijkopen, voor Mijn Zoon, voor de laatste dag.

Deze Laatste Missie werd vanaf het begin in de Hemel gecreëerd. Al de engelen en heiligen werken samen om al Mijn kinderen terug tot Mij, hun geliefde Vader, te brengen. De laatste tocht is nu begonnen. Allen die met Mijn Zoon wandelen, blijf dicht bij Hem in deze tijd. Jullie zullen niet in staat zijn deze pijnlijke reis te verdragen tenzij jullie luisteren naar wat Hij jullie zegt. Laat jullie niet beïnvloeden door diegenen die dag en nacht zullen werken om jullie te dwingen jullie rug te keren. Indien jullie dat toelaten zullen jullie het zeer moeilijk vinden om opnieuw in het juiste spoor te komen.

Jullie zijn niets zonder Mijn Zoon. Jullie zijn niets zonder Mij. Totdat jullie alles opgeven en de Waarheid volgen, zullen jullie haar nooit vinden.

Probeer om te beletten dat de Waarheid aan de wereld gegeven wordt door Mij, jullie Schepper, en Ik zal jullie neerslaan en jullie geweest zijn zonder vertroosting blijven. Ik zal de trotse en arrogante mensen, die geloven dat zij meer weten dan Ik, naar de wildernis werpen. Jullie zullen mislukken wanneer jullie Mijn Woord trotseren en Mijn Tegenwoordigheid ontkennen, wanneer Ik jullie tracht te redden.

Ondankbare mensen, jullie hebben weinig tijd over. Door naar Mij te luisteren, kunnen jullie tot Mij komen, maar dat kunnen jullie alleen doen wanneer jullie op jullie gezicht kruipen en nederig voor Mijn Zoon neervallen. **Mijn Missie heeft een zeer gevaarlijk stadium bereikt aangezien elke inspanning zal gemaakt worden door diegenen die Mijn vijanden zijn, om haar in stukken te rijten.** Het zou erop kunnen lijken dat zij daarin slagen, maar weet dat die vijanden van Mij slechts zeer weinig tijd hebben en weldra, wanneer Mijn Geduld ten einde is, ze er niet meer zullen zijn, want zij zullen nooit Mijn Aangezicht aanschouwen.

*Jullie Vader
God de Allerhoogste*

Wanneer iemand zegt dat hij Mij liefheeft, dan zal hij alles doen in overeenstemming met Mijn Heilige Wil.

Maandag, 25 augustus 2014, 19:05 u.

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer iemand zegt dat hij Mij liefheeft, dan zal hij alles doen in overeenstemming met Mijn Heilige Wil. Hij zal alles in Mijn Heilige Handen leggen en hij zal zijn eigen behoeften en verlangens vergeten. Dan zal hij tot Mij zeggen: **“Jezus, al wat ik zeg en doe stemt overeen met Uw Heilige Wil – handel met mij in overeenstemming met de Wil van God”**.

De mens die leeft in Mij en Ik in hem, zal alles overgeven wat overeenstemt met datgene wat Glorie geeft aan God. Hij zal geen zelfzuchtige motieven hebben, geen verborgen verlangens om zichzelf te behagen en hij zal alles doen wat hij kan in dit leven om zo in volle vereniging met Mij te zijn. Hij zal Mij elke gedachte geven, elke beweging, elke stap en elke handeling, zodat Ik in zijn ziel kan handelen. Hij zal Mij volledig vertrouwen en hij zal weten dat al wat Ik doe en al wat Ik toesta om de aarde te zuiveren, slechts één doel heeft en dat is: Glorie te brengen aan God.

De mens op zichzelf kan Mij nooit zulk een geschenk geven tenzij hij Mijn Heilige Geest toelaat in hem te verblijven. Alleen dan kan hij tot de volmaaktheid komen die hem zal omvormen, zodat zijn hart en ziel zich met Mij verstrengelen. **Dan kan Ik, door Mijn Godheid, grote wonderen bewerken in die ziel die, terwijl ze Mij totaal vertrouwen schonk, toch haar Godgegeven recht – dat is de vrije wil – zal behouden.**

Door Mij, Jezus Christus, toe te laten in jullie te verblijven, zal dat van jullie kant grote offers vereisen. Jullie moeten elke hooghartige gedachte afschudden, elke zwakheid en elk greintje zelfmedelijden. Wanneer jullie tot Mij komen en Mij vragen jullie te leiden, dan zal om het even welk lijden dat voordien jullie levenslot was, terzijde gesteld worden. Niets zal jullie verontrusten. Jullie zullen niet in staat zijn om gevoelens van haat te koesteren tegenover anderen, ook niet tegenover diegenen die jullie grote schade of verdriet berokkenen. Jullie zullen gemakkelijk vergeven, geen wrok in jullie hart koesteren, hoe moeilijk de omstandigheden ook mogen zijn waarin jullie verkeren en jullie zullen de dingen zien zoals Ik ze zie.

Om jullie voor te bereiden om in Mij te leven, moeten jullie je herinneren dat al het goede van God komt. De mens kan nooit door zijn eigen intellect en vastberadenheid vrede bereiken tot op de dag dat hij zichzelf met geest, lichaam en ziel aan God geeft. Door aan Mij, Jezus Christus, zijn gave van volledig vertrouwen te schenken, zal Ik in die ziel wonen en hij zal deel uitmaken van al Mijn Glorie. Zulke zielen zal Ik verheffen. Welk een vreugde zal hun harten overspoelen! Angst voor het onbekende zal hen niet meer hinderen. **Op die wijze zal Ik de wereld voorbereiden op Mijn Grote Glorie – Mijn Nieuw Glorievol Koninkrijk, waar alle leven zal geleefd worden in overeenstemming met de Wil van God, op aarde zoals in de Hemel.**

Wanneer Mijn Wil diep geworteld zit in de zielen van diegenen die hun leven leiden in overeenstemming met al Mijn wensen, dan zullen zij nooit nog haat, van welke aard ook, in hun

harten ervaren. Want dat zal onmogelijk zijn. Ik Ben niet in staat tot haten en indien Ik toegelaten Ben te leven in jullie ziel, dan kan niets in jullie verblijven wat niet van Mij komt.

Jullie Jezus

Haat is de oorzaak van alle kwaad in de wereld en het neemt vele vormen aan.

Zondag, 26 augustus 2012, 18:30 u.

Mijn zeer geliefde dochter, haat is de oorzaak van alle kwaad in de wereld en het neemt vele vormen aan.

Vijandschap tegenover een andere persoon komt voort uit angst, de angst dat deze persoon je op een of andere manier zou kunnen kwetsen.

Onenigheden met een andere persoon kunnen hun oorsprong vinden in de zonde van hoogmoed. Dat is zo wanneer je voelt dat je jouw waarde moet bewijzen, koste wat kost, zelfs als je verkeerd bent.

Jaloersheid slaat heel snel om in haat, al kan het goedaardig beginnen.

Een hekel hebben aan zichzelf begint omdat je jouw leven vergelijkt met dat van anderen waarvan je het gevoel hebt dat die meer geluk hebben dan jij.

Zeer snel ontwikkelt deze afkeer zich in haat voor zichzelf en zijn lichaam. Dat leidt dan naar zonden van het vlees.

Haat kan zich ook ontwikkelen door de zonde van begeerte naar andermans bezittingen.

Dat kan leiden tot oorlog wanneer een land de rijkdommen van een ander land begeert.

Of het kan betekenen dat je de hebzucht toelaat je ziel te verteren door te hunkeren naar dezelfde wereldse rijkdommen als je buur.

Afgunst verandert ook in een vorm van haat vooral wanneer, niettegenstaande hoe hard je probeert om een ander na te streven, je mislukt om dat te bereiken wat je van plan was te doen.

Alle zonden, indien men ze laat woekeren, kunnen je naar haat leiden.

Wanneer je haatgevoelens gewaar wordt, weet dan dat Satan erin geslaagd is je geest binnen te dringen.

Wanneer dat gebeurt zal hij je in een ijzeren greep houden en je niet met rust laten.

Hoezeer je ook probeert om je uit zijn greep los te maken, hij zal zich aan je vastklampen alsof zijn leven ervan afhangt. Je enige wapen is het gebed.

Bid, bid, bid wanneer de haat door je heen stroomt. Want zolang hij je niet verlaat zal je nooit meer vrede, liefde of vreugde kunnen voelen.

Wanneer haat jullie hart en ziel in zijn greep houdt, raken jullie een stap verder verwijderd van Mij, jullie Jezus.

Jullie lijden verschrikkelijk en voelen een woede en een hulpeloosheid die jullie niet kunnen beheersen.

Geloof nooit de laatste leugen die Satan in jullie zielen zal planten, wanneer hij een mantel van haat over jullie heen heeft geworpen.

De leugen is de volgende. Jullie haat kan pas verdwijnen wanneer jullie afdoend wraak nemen op het doelwit van jullie haat.

Wat te doen wanneer haat jullie omhult? De macht van de liefde kan haat onmiddellijk doen verdampen.

Wanneer jullie bidden en Mij vragen jullie te helpen zal Mijn antwoord dit zijn.

Vergeef jullie vijanden en diegenen van wie jullie geloven dat ze de oorzaak zijn van jullie haat.

Maar om te vergeven moeten jullie je voor Mij vernederen en Mij eerst zelf om vergeving vragen.

Eenmaal jullie diegenen vergeven die jullie haten, moeten jullie daarna eerherstel geven (goedmaken, verzoenen) voor jullie zonde.

Betoon jullie vijanden liefde. Bestrijd de haat, een gemene en gevaarlijke ziekte van de ziel, met liefde.

Liefde is het geneesmiddel om jullie ziel te bevrijden van die besmetting.

Wanneer jullie dat kunnen zullen jullie Satan overwonnen hebben en hij zal jullie verlaten.

Wees nooit bevreesd om haat in jullie ziel te bestrijden zelfs indien jullie dat zeer moeilijk vinden.

Indien haat op die manier kon afgezwakt worden, door de nederigheid van de zondaar, dan zou er vrede heersen in de wereld.

Jullie Jezus

De Farizeeën geselden en vermoordden velen vooraleer ze Mij tenslotte kruisigden.

Maandag, 26 augustus 2013, 20:20 u.

Mijn zeer geliefde dochter, voordat Ik gekruisigd werd, werden er vele hatelijke leugens door Mijn vijanden over Mij rondgestrooid. Er werden dikwijls vergaderingen door de Farizeeën gehouden, om te beslissen wat zij met Mij zouden doen. Ze zouden niet aanvaarden, nog voor geen minuut, dat Ik door God gezonden was om de mensheid te redden. Hoezeer haatten zij Mij. Hoezeer schreeuwden zij en kwelden zij die leerlingen van Mij, die door hen gevangen genomen waren.

De Farizeeën geselden en vermoordden velen vooraleer zij Mij tenslotte kruisigden. Hun barbaarsheid en hun boosaardigheid waren gericht tegen Gods Leer en de Allerheiligste Bijbel. Dat kon hen niet afschrikken, toen zij Mij achtervolgden. Zij zouden het Woord van God preken en vervolgens zouden zij het Woord van God uitdagen – allemaal terzelfder tijd. Niet alleen veroordeelden ze Mij, maar zij verklaarden dat God nooit een Messias van dit type zou zenden. Zij keken neer op nederige en arme mensen en op diegenen die in hun ogen theologisch onwetend waren. Hun haat tegen Mij boezemde angst in bij vele arme zielen, die de tempels bezochten. Degenen die vroegen waarom zij, de Farizeeën, Mij veroordeelden, werden zelf veroordeeld, omdat zij nog maar durfden te vragen naar hun redenen om Mij te verwerpen.

Er preekten vele valse profeten, terwijl Ik op de Aarde rondging en Ik werd voor gek beschouwd en werd niet getolereerd. Vele van die valse profeten citeerden uit het Boek Genesis en maakten belachelijke uitspraken, die beledigend waren voor God, maar toch werden zij getolereerd en met rust gelaten.

Alhoewel de wonderen, die Ik deed, werden gezien, zouden zij nog steeds hun ogen niet openen voor de Waarheid, want zij wilden niet zien. **De priesters van de dag hielden vele publieke toespraken, waarin zij Mij veroordeelden als zijnde de zoon van Satan en zij waarschuwden diegenen die zij met Mij zagen omgaan, dat zij uit de tempels zouden verdreven worden.** Zij verwierpen Mij omdat zij Mijn nederige afkomst niet konden aannemen en omdat Ik niet was opgeleid volgens hun hoge verwachtingen. Daarom, concludeerden zij, kon Ik onmogelijk de Messias zijn. Zij dachten dat de Messias uit hun eigen kringen zou voortkomen. En zodoende verafschuwden zij alles met betrekking tot Mij. **Zij voelden zich bedreigd door Mijn Woorden, die ondanks hun afwijzing van Mij, hun op een of andere manier raakten, wat zij niet begrepen.**

Zij waren niet voorbereid op Mijn Eerste Komst. Zij zijn zeker niet voorbereid op Mijn Tweede Komst, vandaag. Gelijk wie die durft te zeggen dat ze een profeet zijn, gezonden om Gods kinderen te waarschuwen voor zijn Tweede Komst, zullen geduld worden, zolang zij de Waarheid maar niet openbaren. Maar **wanneer een ware profeet zichzelf bekendmaakt en het Woord van God spreekt, zal hij of zij gehaat en openlijk veroordeeld worden.** Wanneer jullie uitgesproken veroordeling zien, gebaseerd op onwetendheid omtrent de Beloften die Ik deed, om terug te komen, en wanneer de haat zo gemeen is dat de daders het Woord van God verbreken, dan zullen jullie weten dat Ik het ben die ze haten. Alleen Ik kan zo'n haat bij zondaars uitlokken. **Alleen Mijn Stem wakkert zo'n tegenstand aan.**

Zou Ik in deze tijd op de Aarde rondgaan, dan zouden zij Mij opnieuw kruisigen. Diegenen die beweren Mij te beminnen en die Mijn leerlingen leiden in de Christelijke Kerken zouden, helaas, de eersten zijn om de eerste nagel in Mijn Vlees te drijven.

Onthoud, niemand van jullie is waardig om zichzelf voor Mij te plaatsen. Niemand onder jullie heeft het gezag om Mijn Woord openlijk te veroordelen, wanneer jullie Mij niet kennen. Jullie, die Mij veroordelen, terwijl Ik probeer om Mijn Vaders Laatste Verbond te volbrengen, kennen geen schaamte. Jullie hoogmoed doet Mij walgen. Jullie hebben jullie eigen ziel veroordeeld, in Mijn Ogen. **Jullie hebben niets over Mij geleerd. Jullie geloven niet in de Heilige Schrift omdat jullie ontkennen dat Mijn Tweede Komst zal plaatsvinden.**

Op de laatste dag zal jullie gevraagd worden de zielen te tellen die jullie voor Mij verloren hebben. Op die dag, terwijl jullie schreeuwen om Mijn Erbarmen, zullen jullie niet in staat zijn Mij in de Ogen te kijken.

Jullie Jezus

Bericht aan de geestelijkheid – sta geen kwellingen toe door seculiere samenlevingen.

Zaterdag, 27 augustus 2011, 12:00 u.

Mijn dochter, indien meer priesters en leden van de Christelijke Kerk hun geest zouden openen en **accepteren dat Ik nu spreek tot de wereld** door deze boodschappen, dan zou Mijn Hart lichter zijn.

Mijn kinderen, het zijn de toegewijde volgelingen die het licht verder dragen door op de ingeslagen weg verder te gaan om Mijn waarschuwingen wereldwijd bekend te maken en om Mijn kinderen aan te moedigen zich te verlossen in Mijn ogen. O, hoe bedroeft het Mijn Hart om te zien hoe de harten van Mijn heilige dienaars die Mijn woord belijden, Mijn leer aan de wereld geven, gesloten zijn. Zij breken Mijn Hart omdat hun eigen hart zo verhard is.

Mijn leer omvat het feit dat goddelijke openbaringen plaatsvinden en hebben plaatsgevonden sinds het begin der tijden. Dachten ze dat Mijn Moeder of Ik niet zouden communiceren met Mijn kinderen door de eeuwen heen? Ze zijn tevreden hun aandacht te besteden aan het woord van heiligen uit vervolgen tijden, lang nadat hun boodschappen werden gegeven aan de wereld. Weldra zal dit niet meer mogelijk zijn. Het verschil met deze tijd is dat er hun geen tijd meer wordt geschonken om hen in staat te stellen deze boodschappen te verwerken na de gebeurtenis, omdat de tijd niet meer zal bestaan zoals jullie weten.

Ik roep jullie op, Mijn heilige dienaars en Mijn Heilige Vicaris, Mijn woorden aan de mensheid nu te lezen. Nooit eerder hebben jullie Mijn tussenkomst zo nodig gehad in wereldse aangelegenheden zoals nu. Vergeet niet dat Ik opstond uit de doden en beloofde terug te komen. Hoe voorbereid zijn jullie nu? Hoe vaak hebben jullie Mijn kinderen herinnerd aan de noodzaak om zich te verlossen voor Mijn ogen? Hoe vaak zijn jullie bereid om de zonden van Mijn kinderen te horen wanneer jullie het zo druk hebben? De tijd wordt niet geboden voor het aanhoren van belijdenissen. Jullie hebben Mij in de steek gelaten, Mijn heilige dienaars, en jullie beledigen Mij enorm. Het weigeren van het recht op de sacramenten voor Mijn kinderen is onvergeeflijk. Word wakker nu en volg Mijn instructie. Vervul jullie plicht tegenover Mijn kinderen zoals jullie beloofd hebben in jullie Heilige Geloften. Keer jullie rug niet tegen Mijn leer.

Geloof, en vooral het geloof van Mijn geliefde heilige dienaars is aanzienlijk verzwakt. Dit wordt veroorzaakt door de vloek van Satan die binnen jullie midden loopt en al enige tijd chaos veroorzaakt binnen en buiten Mijn Kerk. Vergeet dat niet Mijn heilige dienaars. Dit is Satan die aan het werk is. Jullie mogen nooit toegeven aan zijn kwellingen die jullie uit de buurt trachten te trekken van jullie plicht tegenover Mij.

Luister nu naar Mij. Sla acht op Mijn waarschuwingen en bereid Mijn kudde voor, zodat ze nu verlossing kan vinden voor haar zonden. Moedig ze aan opdat Mijn Kerk zal blijven vechten voor de waarheid van Mijn leer en niet toestaat dat de kwellingen van de seculiere samenlevingen jullie omver duwen en jullie angstig in een hoekje drijven. Als jullie dat doen zullen jullie bezwijken voor de verleidingen van de Duivel wiens leugens al een groot deel van Mijn Kerk verwoest hebben.

Jullie zijn Mijn reddingslijn, Mijn heilige dienaars, en Ik heb jullie hulp nodig om Mijn dierbare kinderen te redden die aan kwellende invloeden blootstaan die hun geest verdraait over de waarheid van Mijn leer en het bestaan van Mijn Eeuwige Vader.

Ik roep jullie nu op om naar Mij te luisteren wanneer Ik tot jullie spreek.

*Jullie geliefde Leraar
Jezus Christus*

Dit is de verantwoordelijkheid die Ik jullie geef, Mijn Leerlingen, de zielen te bekeren van hen naar wie Ik het meest verlang.

Maandag, 27 augustus 2012, 19:20 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Liefde voor Mijn leerlingen die op Mijn boodschappen geantwoord hebben, heeft Mijn Heilig Hart doen aanzwellen in zulke mate dat het nu zal uitbarsten met een overvloed van Genaden.

Mijn Genaden overstromen jullie op dit moment, Mijn geliefde volgelingen.

Zij worden gegeven om jullie voornemen te versterken om Mijn Heilig Woord te verspreiden.

Mijn Hemelse Boodschappen zullen zielen voeden, ook de donkerste, met de zuurstof die zij nodig hebben om de duisternis te overleven, uitgedoten over de wereld door Satan.

Zijn onzichtbare maar machtige invloed verzwakt zelfs de sterkste gelovigen die beginnen te twifelen aan hun geloof.

Wanneer Ik jullie deze Genaden schenk, doe Ik dat met een reden.

Jullie, Mijn leerlingen, zijn het anker naar hetwelk alle zielen zullen getrokken worden die doelloos in verwarring ronddwalen. Ook als zij in het begin niet naar jullie zullen luisteren moeten jullie toch volhouden.

Geef hun kopieën van Mijn Boodschappen en Mijn Kruistochtgebeden en ga stilletjes weg.

Zij zullen op één of andere manier geraakt worden door Mijn Heilige Geest. Indien zij ze niet aanvaarden zullen zij het moeilijk vinden om zomaar weg te wandelen en ze te vergeten. Neen, zij zullen naar Mij terugkomen.

Sommigen zullen met tegenzin terugkomen. Nieuwsgierigheid zal hen overhalen.

Sommigen zullen terugkomen met de bedoeling om te trachten deze Boodschappen te verwerpen en jullie ervan te overtuigen hetzelfde te doen.

Anderen zullen terugkomen en met jullie redetwisten, jullie bespotten en uitdagen.

Anderen zullen jullie vertellen dat deze Woorden niet van Mij komen en dat zal jullie harten breken.

Maar dan zullen er de bekeerlingen zijn. Diegenen die met zuivere vreugde in hun hart naar jullie zullen toesnellen en smeken om meer.

Het zullen deze zielen zijn die het allemaal de moeite waard maken.

Nochtans zijn het de duistere zielen voor wie jullie het meest moeten bidden en het is omwille van hen dat Ik jullie met Mijn Genaden overstroom opdat jullie zouden helpen hun zielen te redden.

Want zonder jullie hulp is er geen hoop voor hen.

Dit is de verantwoordelijkheid die Ik jullie geef, Mijn leerlingen, de zielen te bekeren van hen naar wie Ik het meest verlang.

Jullie Jezus

Voor elke boosaardige daad van oorlog of terreur, zal God hen weggagen en hun de genadeslag geven.

Dinsdag, 27 augustus 2013, 23:45 u.

Mijn zeer geliefde dochter, **de wereld staat op het punt verschrikkelijke oorlogen te ondergaan en de haat zal zich verspreiden en vele naties besmetten.** Onrust en verdeeldheid

zullen in de meeste landen aanwezig zijn en de mensen zullen dan beseffen dat de tijden ongelofelijk veranderd zijn.

Een diepe verwarrende angst zal ervaren worden en mensen zullen het moeilijk vinden om te weten wie te vertrouwen. Dit is de wijze waarop Satan Gods kinderen overvalt, aangezien hij de een tegen de ander opzet. Alleen diegenen die in de Ware God geloven zullen troost vinden, want zij zullen weten dat hun geloof en liefde voor Mij hen sterk zal houden.

Jullie moeten krachtig bidden, zodat het bedrog dat binnengedrongen is, en dat de oorzaak is van vele oorlogen, aan het licht zal komen voor wat het is – een poging om diepe verdeeldheid en haat te veroorzaken met de bedoeling controle te verwerven. Mijn Vader zal de verdrukkers straffen, aangezien zij verwoesting en pijn over de onschuldigen brengen. Zij mogen velen doden en verminken, maar zij zullen door Mijn Vader neergeslagen worden, voor hun boosaardigheid.

Diegenen die geloven dat zij oorlog kunnen veroorzaken en de wereld bedriegen zullen niet veel tijd meer hebben om prat te gaan op hun goddeloze daden. Hun lot is bezegeld. Tussentijd door de Hand van God zal in ieder deel van de wereld gezien worden. Voor elke boosaardige daad van oorlog en terreur, zal God hen weggagen en hun de genadeslag geven.

Oorlog door de hand van de mens veroorzaakt vernietigt het leven van het vlees. Bestrafing door Mijn Vader verhindert dat het leven van de ziel de Gave van verlossing ontvangt.

Jullie Jezus

Veel zielen gaan verloren in de Hel door de zonde van pornografie.

Zondag, 28 augustus 2011, 17:00 u.

Mijn innig geliefde dochter, hoor Mijn Allerheiligste Woord wanneer Ik de mensheid dringend waarschuw om vergeving van hun zonden af te smeken bij Mijn Vader.

De tijd is kort nu De Waarschuwing bijna hier is. Stel nooit uit tot morgen wat jullie vandaag moeten doen. **Berouw over jullie zonden is van cruciaal belang** voordat jullie vragen om jullie zonden te vergeven. Zonder echte wroeging is het nutteloos.

Zoveel zwarte zielen zie Ik in jouw wereld, Mijn dochter. Er is weinig licht en moest je de diepten kunnen zien waar de mensheid in gevallen is, zou je geschokt zijn. Zoveel miljoenen **van Mijn kinderen storten dagelijks in een afgrond van zondig bederf** van waaruit het onmogelijk zal zijn om hen weg te trekken, tenzij je voor hen bidt. Ze zijn blind voor de waarheid en zelfs als hen Mijn licht zou worden getoond, zouden ze kronkelen en zich verbergen voor Mij. Bid voor hen.

Mijn kinderen die zich schuldig gemaakt hebben aan afschuwelijke zonden, genieten van het feit dat hun slecht gedrag geprezen wordt voor zijn entertainment-waarde. **Pornografie sijpelt binnen in zoveel huizen over de hele wereld door tv-zenders die deze slechte gruweldaden presenteren als onschuldig humoristisch vermaak.** Dit zijn dezelfde kanalen die weigeren om Mijn naam uit te spreken. **Geweld wordt ook verfraaid**, niet alleen op tv, maar ook in spelletjes waardoor het zo acceptabel wordt voorgesteld dat mensen nu gewelddadigheid beschouwen als een natuurlijke zaak.

Wanneer Satans demonen zielen in bezit nemen, beginnen deze zich te manifesteren in het menselijk lichaam en worden hun daden duidelijk zichtbaar voor Mijn volgelingen die met afschuw ineenkrimpen bij wat ze zien. **Het menselijk lichaam, besmet met Satanische demonen zal zich grotesk gedragen.** Hun lichamelijke bewegingen worden vervormd en zullen Satanische boodschappen imiteren door de Duivel vereist om zwakke mensen te verleiden. Zwakke zielen zonder liefde voor God, zullen tot hen aangetrokken worden en zullen hen tenslotte nabootsen zodat ook zij Satan en alles waarvoor hij staat zullen eren op de manier waarop ook zij zich gedragen.

Kinderen, kunt u niet zien hoe Satan werkt? Mijn volgelingen moeten dit uitleggen aan degenen die niet begrijpen hoe hij actief is in de pornografische industrie. Dit is het geval wanneer Satan werkt om zielen te vernietigen om de deelnemers in het eeuwige vuur te zuigen. Degenen die schuldig zijn aan seksueel afwijkend gedrag en degenen die met hun lichaam pronken op een obscene immorele manier, zullen een ondraaglijke pijn lijden in de eeuwigheid.

Help nu ze te redden, kinderen, want zij hebben geen idee **hoe hun immorele onreinheid Mij doet walgen**. Ze zijn bedekt met duisternis. Breng ze naar Mij, zodat Mij licht hen kan omarmen en redden uit de vuren van de Hel.

Zonden van het vlees zijn een gruwel voor Mij. Zoveel zielen gaan verloren in de Hel als gevolg van de zonde van pornografie en seksueel afwijkende daden. Laat ze weten wat hun lot zal zijn, tenzij ze berouw tonen.

*Jullie geliefde Verlosser
Jezus Christus*

Degenen die Mijn Ware Woord verkondigen, gegeven aan Visionairs, zullen belachelijk gemaakt worden.

Zondag, 28 augustus 2011, 23:00 u.

Mijn innig geliefde dochter, Satan en zijn demonen proberen om je nu te kwellen. Je moet dit feit erkennen en niet reageren of erop ingaan. Antwoord en reageer niet want anders geef je de Boze meer macht over jou. Negeer zijn beschimpingen en houd Mijn hand vast want Ik sta naast je om je te beschermen tegen dergelijke aanvallen.

Vertel Mijn volgelingen dat als ze Mijn Kelk aannemen en de waarheid van Mijn terugkeer naar de aarde verspreiden, zij ook zullen lijden. Ze zullen worden beledigd, uitgelachen en voor dwaas gehouden worden als ze spreken in Mijn naam. Vertel ze dat bij twijfel in verband met deze boodschappen deze zal verdwijnen. Mijn kinderen zullen altijd begrijpen **dat zij die Mijn ware woord verkondigen, gegeven aan Mijn echte visionairs, zullen bespot worden** net als de uitverkoren ziel, wiens rol het is om Mijn goddelijke boodschappen te geven aan de wereld. Voor jullie, Mijn leger, zal het niet anders zijn.

Dit zal voor jullie een zware lering zijn om te verwerken. Weet dat jullie **altijd zullen lijden in dit leven als jullie wandelen met Mij**. Weet ook dat alleen dan zullen jullie bevoegd zijn om Mijn woord te spreken. Geen profeet, geen apostel van Mij heeft dit een eenvoudige weg gevonden. Jullie moeten bidden om kracht in **deze beprovingen, die jullie geloof extreem zullen beproeven**.

Als jullie Mijn kruis dragen, om Mijn last te verlichten, zullen jullie met zijn gewicht beladen zijn. Als jullie volledig vertrouwen hebben in Mij, om jullie armen in de Mijne te sluiten, zal Ik jullie vasthouden en jullie de nodige kracht geven voor deze reis. Een reis zo beladen met doornen dat jullie voeten zouden kunnen bloeden, maar jullie geloof zal zo sterk zijn dat jullie niet in staat zullen zijn om jullie leven te leven zonder Mijn pure liefde.

Jullie, Mijn geliefde kinderen, zijn Mijn kostbaar leger. **Op een dag zullen jullie de glorieuze paden in de Hemel zien waar de engelen lofprijzend zingen** voor het werk dat jullie tijdens jullie leven op aarde gedaan hebben voor Mij. Ik beloof al Mijn toegewijde volgelingen voor hun loyaliteit en onwankelbare liefde voor Mij. Jullie zijn gezegend, Mijn uitverkoren zielen, dat jullie de gave hebben gekregen om de waarheid te zien wanneer anderen deze gewoon de rug toekeren.

Vergeet niet dat jullie nu de gave van de Heilige Geest ontvangen hebben met als gevolg dat jullie niet in staat zullen zijn Mij te ontkennen. Deze weg zal vol met stenen liggen die jullie voeten kunnen kwetsen, vol met keien liggen die jullie doen struikelen en vol met hen die uitdagend daar staan om jullie weg te blokkeren doordat ze jullie tiranniseren en bedreigen opdat jullie terugkeren naar de weg waar jullie vandaan kwamen.

Verhef zacht jullie hand en zeg vermanend:

Ik zal nooit het pad ontkennen van de Heer. Noch zal ik ooit het bestaan van Jezus Christus ontkennen, die de mensheid heeft geprobeerd te vernietigen, niet alleen tijdens Zijn lijden aan het kruis, maar ook daarna. Ik ben één met Jezus Christus. Ik spreek in Zijn naam. Ik loop met Hem. Hij tilt mij op, zodat ik ook, op mijn nederige wijze, zou kunnen helpen jouw hart te openen voor de pure Liefde die Hij in Zijn Hart heeft voor jou en jou alleen.

Mijn kostbaar leger, verhef jullie nu wanneer Ik jullie leid langs de hobbelige maar goddelijke weg naar het Nieuwe Paradijs op Aarde dat op jullie wacht. Alstublieft, zorg ervoor dat jullie zoveel mogelijk zwervende kinderen verzamelt langs de weg opdat we tot één familie kunnen worden verenigd.

*Jullie liefhebbende Jezus
Verlosser en Leider van de Mensheid*

Als jullie valse goden vereren en vragen om grote weelde, rijkdommen en andere geschenken, alleen maar om aan jullie begeerten te voldoen, dan zullen jullie de Prins van de Duisternis aantrekken.

Dinsdag, 28 augustus 2012, 19:30 u.

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld en de mensen die erin leven, zijn in tegenspraak.

Zij geloven niet in de Ware God, Mijn Eeuwige Vader.

Zij, met miljarden, lopen in verwarring rond en jagen doodlopende steegjes na, zoekend naar een god aan wie zij hun trouw kunnen betonen.

Het probleem met de goden, de valse goden die zij op een voetstuk plaatsen, is dat deze idolen eigen maaksels zijn. Hun eigen creatie gemaakt om te voldoen aan hun interpretatie van wie God zou moeten zijn.

Deze goden, en zij hebben er honderden gemaakt, Mijn dochter, komen voort uit hun eigen verbeelding.

Diezelfde goden dienen slechts één doel en dat is de verwachtingen te beantwoorden, geboren uit eigenliefde, met betrekking tot hoe hun ideale god zou moeten zijn.

De goden die zij maken zijn in detail uitgewerkt. Zij appelleren op hun aanvoelen van het goddelijke recht van hun zielen. Deze zielen geloven dat hun zelfgemaakte goden hun rechten op wonderbaarlijke dingen ter harte nemen.

Tot diegenen onder jullie die de Waarheid niet aanvaardden, het Bestaan van de ene Ware God, weet dit.

Alleen de Ware Schepper van de mensheid kan jullie een vrije wil geven.

Mijn Vader zal jullie nooit dwingen of jullie bevelen iets te doen want dat is onmogelijk.

Wanneer jullie valse goden vragen om jullie rijkdom te geven of om jullie succesvol te maken of wanneer jullie voordeel zoeken dan zijn jullie zelfzuchtig.

Alleen wanneer jullie God vragen om jullie gaven te schenken die overeenstemmen met Zijn Heilige Wil, dan kunnen jullie echt met de ene Ware God communiceren.

Als jullie valse goden vereren en vragen om grote weelde, rijkdommen en andere geschenken, alleen maar om aan jullie begeerten te voldoen, dan zullen jullie de Prins van de Duisternis aantrekken.

Hij wacht op het moment dat hij jullie zulke gunsten zal verlenen. Doe de deur niet open voor de Koning van de Leugens want dat zal een hoge prijs vergen.

Hij zal zulke wereldse geschenken geven in ruil voor jullie ziel.

Jullie Jezus

Moeder van de Verlossing: Op de laatste dag bij het ochtendgloren, zal een luid bazuingeschal over de hele wereld gehoord worden.

Woensdag, 28 augustus 2013, 20:00 u.

Mijn kinderen, laat mij jullie omhelzen vermits jullie de beledigingen tegen mijn Zoon waarvan jullie getuigen zijn, blijven ondergaan.

Wanneer jullie naar deze Heilige Boodschappen luisteren en leren om ze te begrijpen, dan zullen velen onder jullie gestaag vorderingen maken, om met grote moed de wereld te waarschuwen voor de komende tijden, zodat God Zijn kinderen kan voorbereiden op het Nieuwe Paradijs.

Wat jullie moeten begrijpen is dat jullie zullen gehaat worden omwille van jullie Werk voor mijn Zoon. Jullie zullen door velen niet aanvaard worden en als gevolg daarvan zullen jullie pijn en vernedering ondergaan. Bij elke stap die jullie zetten, zullen jullie een hindernis tegenkomen omdat jullie in de Voetstappen van mijn Zoon gaan.

Niemand van jullie zal dat gemakkelijk vinden, tenzij jullie aanvaardden, met een kalme berusting, dat dit te verwachten is. Zelfs diegenen die mijn Zoon volgen, maar die deze Boodschappen niet zullen aanvaardden, zullen jullie in Zijn Naam bestrijden en vervolgen. Zij zien niet in dat door met zo'n haat te handelen zij mijn Zoon beledigen.

Jullie moeten aanvaardden dat wanneer mijn Zoon Zichzelf bekendmaakt, Zijn Woorden zullen aangevallen worden en grote verdeeldheid veroorzaken. **Wanneer jullie begrijpen waarom jullie zo'n aanvallen meemaken en waarom jullie gestraft worden om tot de wereld te spreken in Zijn Naam, dan zullen jullie dit Werk gemakkelijker vinden.**

Deze vervolging zal helaas blijven voortduren tot de Dag van Zijn Tweede Komst. **Alstublieft, voor Zijn Belang, aanvaard deze beproevingen uit liefde voor Hem en jullie zullen God grote eer schenken omwille van dit lijden.** Niets van dit lijden gaat verloren, want wanneer het uit liefde voor Jezus wordt aangenomen, verslaat het de Boze, aangezien het zijn plan verzwakt om de mensheid te vernietigen.

Vergeef die arme zielen die deze Zending bevechten. Negeer de wreedheid die jullie in mijn Zoons Naam moeten doormaken. Aanvaard dat wanneer ze jullie haten, omwille van jullie liefde voor mijn Zoon, dat jullie zeer in de gunst staan bij God.

Vergeef die gewijde dienaren, die jullie verhinderen om te spreken over het Boek der Waarheid. Zij begrijpen de grootsheid van Gods Plan niet om de mensheid voor te bereiden op het Nieuwe Begin, omdat zijzelf niet voorbereid zijn. Velen van hen doen enkel wat zij doen uit liefde voor mijn Zoon. Zij bedoelen het niet slecht. Zij zien het alleen niet, omdat zij niet kunnen zien.

Bid, bid, bid dat Mij, jullie Moeder, de Kracht zal gegeven worden om jullie te helpen deze reis te verdragen, zonder op te geven, tot de laatste dag nabij is. Op die Dag, bij het ochtendgloren, zal een luid bazuingeschal over de hele wereld gehoord worden. Het zal klinken net zoals jullie zouden verwachten dat het klinkt en het zal gevolgd worden door het gezang van het engelenkoor. Dit zal gehoord worden in elk land, stad, gemeente, dorp – overal. Dan zal jij mijn kind, als de zevende engel, afkondigen dat mijn Zoon gekomen is. **De hemel zal goud kleuren en spoedig daarna, zal een Wonder gezien worden door elke man, vrouw en kind – door elke zondaar. Mijn Zoon zal Zichzelf kenbaar maken op de wolken net zoals Hij heenging.** Vervolgens zal, vanuit de Hemelen, het Nieuwe Jeruzalem neerdalen – het Nieuwe Begin, voor al diegenen die de Barmhartigheid van God aanvaard hebben.

*Jullie geliefde Moeder
Moeder van de
Verlossing*

Ik zal ingrijpen op een manier die de wereld zal verbazen.

Donderdag, 28 augustus 2014, 20:40 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Ik ken de Mijnen en zij kennen Mij. Ze kennen ook diegenen die van Mij zijn, net zoals ze diegenen kennen die niet van Mij komen. Diegenen die Mij toebehoren, zijn teder van hart, vol liefde voor alle zondaars waaronder mijn vijanden, en vol nederigheid, want zij weten dat ze niets betekenen zonder Mij. Hun zielen zijn vrij van boosheid, wrok, haat en zij lijden als gevolg daarvan. Zij schitteren als bakens, hun zielen vol van het Licht van God.

Het is dat Licht dat Satan en alle gevallen engelen met elke vorm van verleiding bestoken. Dat zijn de zielen die door de Boze het meest gezocht worden en in de tijden die voor ons liggen, zullen zij zich laten leiden door leugens. **Sommigen zullen volledig van de Waarheid afvallen. Anderen zullen eraan vasthouden, maar zullen moeite hebben om dat te doen, terwijl diegenen die de Genade van de Goddelijke Wil van God in hun hart hebben, nooit aan de Waarheid zullen verzaken.** De wereld zal in een groot slagveld veranderen, waar verwarring zal regeren, en het zijn de zielen die van Mij zijn die de grootste beproevingen onder ogen zullen zien.

Het is Satans begeerte om diegenen die Mij kennen van Mij weg te nemen. Dat zijn de zielen die het dichtst bij Mijn Hart zijn, want zij vertegenwoordigen de grootste buit. Het zullen dergelijke zielen zijn die, mochten zij een fout begaan hebben, voor Mij zullen paraderen op last van Mijn grootste vijand. Ik zal bespot worden vanwege hun verraad en Ik zal bittere tranen van medelijden storten voor deze arme kinderen van God.

Maar weet dit. Ik zal vechten voor deze zielen. **Ik zal ingrijpen op een manier die de wereld zal verbazen, zodat Ik ze kan wegrukken uit de klauwen van bedrog en ze zullen weten wanneer Ik dit doe. Op die dag zal Ik ze weer vragen: “Zijn jullie van Mij of niet?” Dan zullen ze weten dat Ik het Ben, en Ik zal ze terugwinnen en hen meenemen in Mijn Nieuwe Koninkrijk.**

Diegenen die sterk blijven, vanwege hun onwankelbare geloof in Mijn Heilig Woord, zullen diegenen die van Mij zijn leiden. **Het zal door deze zielen zijn – Mijn Restkerk – dat Mijn Barmhartigheid zich ver en boven al wat voor het oog zichtbaar is zal uitstrekken.**

Ik roep nu tot diegenen die Mij kennen. Ik wil dat jullie elke dag leven alsof er geen morgen is. Vertrouw Mij.

Vraag Mij om bescherming en doe een beroep op Mij voor bijzondere gunsten in jullie reis naar Mijn Nieuwe Tijdperk van Vrede. Ik zal jullie elke keer te hulp komen en buitengewone Genaden over jullie uitstorten. Dan zullen jullie niets vrezen want jullie zullen weten dat Ik met jullie meeloop. Ik zal jullie hand vasthouden wanneer Ik jullie begeleid naar de Schuilplaats van Mijn Vrede en Mijn Heerlijkheid. **Kom naar Mij en wees niet bang want Mijn Grote Dag zal onverwacht en plotseling aanbreken, en jullie zullen geen enkele traan meer vergieten want jullie zullen voor eeuwig verenigd zijn met de Goddelijke Wil van God.**

Aanvaard Mijn Liefde, Mijn Zegeningen en Mijn Grote Barmhartigheid want als jullie dat doen kunnen jullie echt beweren van Mij te zijn.

Jullie Jezus

God de Vader: Mijn hand zal met kracht neervallen op naties die abortus legaliseren.

Maandag, 29 augustus 2011, 12:00 u.

Ik kom in de naam van Mijn Zoon Jezus Christus. Ik ben de Alfa en de Omega, de Allerhoogste God. Ik wens deze boodschap te geven aan Mijn kinderen over de hele wereld.

Door de macht van het gebed wordt Mijn hand tegengehouden om de mensheid voor hun begane zonden te straffen. **Ik zal een strenge straf zenden** indien men zich niet afkeert van de zonden van moord en abortus. Mijn kinderen, jullie hebben Mijn toorn al gezien door aardbevingen, overstromingen, vloedgolven en andere ecologische wanorde. Kinderen, Ik moet jullie tuchtigen want jullie kunnen **een bestraffing niet meer vermijden** voor jullie misdaden tegen jullie medemensen.

De zonden van abortus zullen bestraft worden doordat **Mijn hand met kracht zal neerkomen op de landen, die deze gruwel door de vingers zien.** Het zal jullie niet langer toegestaan worden Mijn hulpeloze schepseltjes te vermoorden en als jullie regeringen verder wetten opstellen om deze laffe praktijk te vergoelijken, zullen jullie **Mijn toorn zien neerdalen met zo'n kracht dat jullie zullen smeken om genade voor jullie eigen leven.** Toch zullen jullie nooit ophouden te overwegen om het leven te nemen van de ongeborenen.

Moord zal door Mij niet meer getolereerd worden. **Jullie zullen weldra gestopt worden.** Bid voor de zielen van deze hulpeloze wezentjes en bid om verlossing. **Aanvaard geen wetten van jullie heidense regeringen die geen eerbied hebben voor het leven.**

Mijn straf voor landen schuldig aan het legaliseren van abortus zal naties wegvagen. Jullie landen zullen uiteenvallen en in kleine delen in de oceaan storten. Jullie verachtelijke klinieken en ziekenhuizen waar jullie deze praktijken uitvoeren, zullen gesloten worden en de schuldigen onder jullie, **zullen geworpen worden in de vuren van de Hel voor hun gruwelijke misdaden.**

Ik kom om jullie nu De Waarschuwing te geven. Zie abortus nooit door de vingers. Verzet jullie in jullie landen en vecht om te voorkomen dat deze globale volkerenmoord verder gaat. Indien jullie regeringen verder Mijn schepping met hun gruwelijke handelingen schaden, zullen jullie een sterke berisping ontvangen.

Neem nu deze waarschuwing ter harte als één van Mijn meest dringende waarschuwingen aan het menselijk ras. **Neem het leven van Mijn ongeborenen en Ik neem jullie leven.** Kinderen, bid vurig om het geloof van al Mijn kinderen wanneer zij verder de richtlijnen negeren die aan jullie gegeven zijn sedert het begin der tijden.

God de Vader

Goed tegen kwaad is een strijd tussen God, Mijn Eeuwige Vader en Satan. Het is zó eenvoudig.

Woensdag, 29 augustus 2012, 23:00 u.

Mijn zeer geliefde dochter, de strijd begint nu.

Voor iedere afschuwelijke wet, aangenomen door naties die zich kanten tegen de Wetten van God, **zullen de krachten van bestraffing op hen neerkomen door de Hand van Mijn Vader.**

Elke zondige belediging, uitgevoerd in strijd met de Wetten van God, zal aangepakt worden en naties zullen lijden omwille van hun zonden.

Evenals de Barmhartigheid van God groot is en de grootst mogelijke ruimte zal overdekken om zielen te redden, zo zal ook de bestraffing van God de vrije loop gelaten worden om de verspreiding van het kwaad te stoppen.

Goed tegen kwaad is een strijd tussen God, Mijn Eeuwige Vader en Satan. Het is zó eenvoudig.

Zij die de Wetten van God onderhouden zullen ondersteund worden.

Diegenen voor wie zij bidden en persoonlijke offers brengen tot verzoening voor hun zonden, zullen mild behandeld worden.

Diegenen die God weigeren te volgen hoewel zij de Waarheid kennen, en die andere zielen besmetten door de verdorven wetten die zij uitvaardigen in hun landen, zullen gestraft worden.

Er staan vele stormen, overstromingen en aardbevingen voor de deur.

Want iedere belediging tegen God zal hevige weerstand ondervinden zodat, mettertijd, de zuivering zal en kan voltrokken worden.

Vergeet nooit dat liefde voor God vanuit het hart moet komen.

Verwerp het Woord van God en je zal daarvoor boeten.

Liefde voor God moet zuiver zijn. Vrees voor God is een natuurlijk deel van de affiniteit voor de majesteit van de Schepper van alle dingen en maakt deel uit van die liefde.

Eerbied voor de Wetten van God moet getoond worden.

Wanneer de eerbied ontbreekt en wanneer de mens de Wetten van God afwijst, wat de mensheid corrupt maakt, dan zal de toorn van Mijn Vader ontketend worden.

Jullie Jezus

Jullie moeten voor hun zielen bidden, aangezien zij ze verkocht hebben.

Donderdag, 29 augustus 2013, 23:53 u.

Mijn zeer geliefde dochter, **diegenen onder jullie die Mijn Kruistochtgebeden ijverig bidden, weten dat Ik verlichting in de wereld breng voor de valstrikken van de duivel.**

De oude slang valt en struikelt en verliest daarbij veel macht wanneer jullie je inspannen om dagelijks Mijn Kruistochtgebeden te bidden. En terwijl de tijd van grote beproevingen voortgaat, zullen jullie gebeden heel wat tegenslagen veroorzaken in de plannen gecreëerd door de Vrijmetselaarsmachten, die ontworpen zijn om een ravage te veroorzaken om zo de zwakken en kwetsbaren te controleren. Slechts één Kruistochtgebed, vanuit het hart

gebeden, volstaat voor Mij om de macht te vernietigen van arrogante politieke leiders, die geen geweten hebben.

Egoïsme is een vloek en een handicap voor het vermogen van de mensheid om in eendracht en vrede samen te leven. De obsessie door persoonlijke ambities brengt alleen maar verdeeldheid, aangezien de mens ernaar streeft om diegenen te overheersen waarvan hij meent dat dit nodig is, om er veel bij te winnen.

Diegenen onder jullie die, blindelings, de bevelen opvolgen van de machthebbers, die jullie ertoe brengen daden te stellen, waarvan jullie weten dat ze in de Ogen van God afschuwelijk zijn, jullie ook zullen even schuldig bevonden worden als diegenen die jullie verleiden om zulke kwaadaardigheid uit te voeren. De mannen en vrouwen wier macht over anderen tot stand kwam door corrupte daden en andere middelen, zullen veel werk te doen hebben, indien zij willen genieten van Mijn Prachtige Koninkrijk.

Ik zal de egoïsten en de hoogmoedige mensen onder jullie neervellen. Ik zal jullie op de grond werpen, totdat jullie even nederig worden als diegenen die jullie vertrappen.

Ik zal de harten uitsnijden van die verharde en koppige zielen die zich niet bekommeren om iemands noden, behalve die van zichzelf. Hun zal geleerd worden dat indien zij niet kunnen liefhebben, zij geen (hart) zullen hebben. In plaats van liefde, zoeken zij enkel verafgoding. Deze arme zielen die voor jullie ogen in de wereld verheven werden, op vele wijzen, zijn slachtoffers van Satan. **In plaats van hun eigendunk toe te juichen en hun onlesbare dorst naar openlijke verering te aanvaarden, moeten jullie voor hun zielen bidden aangezien velen ze verkocht hebben.**

Veel zielen in invloedrijke posities over anderen, met inbegrip van diegenen in de politiek, de muziekwereld, de media, de amusementsindustrie en diegenen in de hoge geldaristocratie, moeten jullie in je hart houden, aangezien velen slaaf geworden zijn van zichzelf en hun behoeften, die alleen hun eigen begeerten en verlangens dienen. Zij parasiteren op de onschuldigen, die hen navolgen en hun levensstijl kopiëren, welke hen van God gescheiden heeft.

Ik, Jezus, veroordeel de wereld van valse idolen gecreëerd door diegenen die niets anders willen dan macht, rijkdom en de bekwaamheid om anderen te beïnvloeden.

De verspreiding van het atheïsme is veroorzaakt door de trots van de mens op zijn eigen bekwaamheid. Het werd veroorzaakt door het geloof van de mens dat sterfelijke mensen, dank zij de Gave van het menselijk verstand, alle antwoorden hebben over de ware betekenis van jullie leven op aarde.

Jonge zielen zijn voor Mij verloren gegaan omdat ze valse idolen verafgoden in de vorm van wereldse goederen, mode, muziek en de wereld van het amusement. Het is niet dat zij niet van het leven mogen genieten – want dat brengt Mij vreugde – maar het is hun gebrek aan liefde tot Mij en voor hun eigen lichaam dat Mij bedroeft. Zij werden zuiver en volmaakt geboren. Hun lichaam is een Gave van de Hemel. Zij ontwijden hun lichaam en schamen zich niet om onzedelijke daden te stellen met de bedoeling onschuldige zielen naar zich toe te trekken. **Velen van diegenen met dergelijke macht hebben hun ziel verkocht voor hun duivels geïnspireerde talenten. De enige reden waarom hun deze geschenken gegeven werd was om de wereld vreugde te verschaffen, als een talent dat God hun gaf. Maar, Satan bekoorde velen en beloofde hen, in ruil voor hun zielen, een prachtig en schitterend leven van rijkdom, ophemeling, roem en plezier. Toen zij deze geschenken ontvingen, gebruikten zij die om andere zielen te verderven. En zo, gaat dat maar voort, totdat miljoenen andere zielen slaven worden van Satan.** Veel zielen die valse idolen nalopen worden meegesleept in drugsverslaving. Zij kennen geen schaamte, noch bescheidenheid noch werkelijke liefde voor elkaar, aangezien elk tracht te wedijveren voor de grootste aandacht.

Zoveel tijd wordt besteed in de strijd voor zelfverheerlijking, die veroorzaakt wordt door een obsessieve eigenliefde, dat God helemaal geen rol speelt in hun levens. **Velen van hen verwerpen God openlijk door de ontheiliging van het Heilig Kruisbeeld – zo weinig schaamte hebben zij.** Weet dat zij een vreselijk lot zouden ondergaan, indien Ik niet zou tussenkomen. Deze zijn slechts één groep van verloren zielen, die Ik wil verzamelen en dan voorzien van de Gave van verlossing, omwille van jullie gebeden, Mijn geliefde volgelingen. Ik zal hen door dit speciale gebed, in Mijn Toevluchtsoord opnemen.

Kruistochtgebed (117)

Voor diegenen die hun ziel verkocht hebben.

"Liefste Jezus, Ik wijd U de zielen toe van (vermeld ze hier) en van allen die hun ziel inruilden voor de prijs van de roem.

Bevrijd hen van hun bezetenheid. Keer hen af van de bedreiging van de Illuminatie, die hen verslinden.

Geef hen de moed om zonder vrees weg te gaan van deze goddeloze onderworpenheid. Neem hen in Uw Armen van Barmhartigheid en voed hen terug naar een Staat van Genade, opdat zij geschikt zijn om voor U te staan.

Door Uw Godheid, help mij om door dit gebed, voor Satans geadopteerde zielen, hen weg te halen uit de Vrijmetselarij. Bevrijd hen van de boeien die hen binden en die uitlopen op een vreselijke foltering in de kamers van de Hel.

Help hen, door het lijden van uitverkoren zielen, door mijn gebeden en door Uw Barmhartigheid, om in de voorste linie te staan, klaar om de Poorten van het Nieuwe Tijdperk van Vrede – het Nieuwe Paradijs – binnen te treden. Ik smeek U om hen te bevrijden uit hun gevangenschap. Amen."

Jullie Jezus

Moeder van de Verlossing: Beschouw het leven als een fase tussen de geboorte en het Nieuwe Glorierijke Koninkrijk.

Vrijdag, 29 augustus 2014, 14:25 u.

Mijn dierbare kinderen, laat niemand van jullie ooit bevreesd zijn voor de Hemelse Tussenkomst in deze Missie van Verlossing. In plaats daarvan, wees dankbaar voor Gods Grote Barmhartigheid en Zijn onpeilbare Liefde voor het mensenras. Jullie moeten God eren, wetend dat alles met Hem begint en eindigt. Er is geen tussenfiguur. Beschouw het leven als een fase tussen de geboorte en het Nieuwe Glorierijke Koninkrijk dat jullie allen verwacht, indien jullie Gods Belofte aanvaarden dat Zijn Eniggeboren Zoon, Jezus Christus, zal terugkomen om Zijn Koninkrijk terug te winnen.

Zo velen geloven niet in Hem Die hen geschapen heeft. **Zelfs als zij getuigen mogen zijn van Zijn Liefde, geloven zij nog altijd niet dat de Liefde van God komt of dat God Liefde is.** Zij die het bestaan van het kwaad aanvaarden geloven niet in de Liefde van God noch erkennen zij het bestaan van de Boze. Alleen diegenen die erin slagen om het kwaad in al zijn vormen te overwinnen, begrijpen werkelijk de macht die het kwaad uitoefent over woorden, daden en handelingen van de mensen. Alleen wanneer een ziel is losgemaakt van de invloed van het kwaad, kan zij bevrijd worden. Ware vrijheid kan alleen bereikt worden wanneer jullie de Waarheid aanvaarden. Indien jullie het Vlees geworden Woord, dat mijn Zoon Jezus Christus is, niet erkennen, dan zullen jullie nooit vrij zijn.

Kinderen, jullie moeten het kwaad bestrijden in al zijn bedrieglijke vormen maar het is niet gemakkelijk om het duidelijk te identificeren. Satan is de koning van de leugen. Hij is de bedrieger die erin slaagt om de wereld ervan te overtuigen dat hij niet bestaat. Hij stelt de Waarheid altijd voor als een slechte zaak en de zwakken onder jullie zal hij overtuigen dat het kwaad altijd kan gerechtvaardigd worden. Jullie mogen jezelf nooit toestaan om bedrogen te worden, want de Waarheid is aan de wereld geschonken en staat neergeschreven in het Boek van mijn Vader. Alles wat afwijkt van het Ware Woord van God, moet vermeden worden. **Luister niet naar diegenen die jullie vertellen dat een zondige daad een goede zaak is of dat zij moet geaccepteerd worden omwille van de tijd waarin jullie leven.**

De mensheid is niet veranderd. De zonde is niet veranderd. Wat wel veranderd is, is de weerzin van de mens om God te erkennen als zijn Schepper.

*Jullie geliefde Moeder
Moeder van de Verlossing*

Kies mensen die jullie kennen en nader vóór de troon van Mijn Vader om hen te redden.

Dinsdag, 30 augustus 2011, 14:30 u.

Mijn innig geliefde dochter, Mijn Hart is vervuld van verdriet als Ik kijk naar Mijn dierbare kinderen, zich niet bewust van de veranderingen die op til zijn.

Ik hou zoveel van ze dat Ik ween van diep verdriet als Ik ze zie rondlopen op zoek naar Mij, maar niet in staat om het te doen. **Ze weten dat er een ontbrekende schakel in hun leven is, maar ze kunnen niet erkennen wat het is.** Deze schakel is liefde. Ik ben liefde. Ik ben wat ze zoeken, maar ze weten niet waar te kijken. Toch sta Ik daar geduldig te wachten tot wanneer ze zich tot Mij wenden.

Zoveel tijd wordt er verspild, Mijn dochter. Mijn kinderen kijken allen op de verkeerde plaatsen, zoekend en hunkerend naar tevredenheid en rust. Maar zij zullen niet in staat zijn om dit te vinden, tenzij ze erkennen dat dit slechts kan gevonden worden door hun nederigheid.

Totdat Mijn kinderen beseffen **dat ze niet bestaan kunnen zonder liefde voor Mijn Vader**, God de Allerhoogste, zullen ze sterven zonder liefde en vrede in hun hart. **Ik ben vermoeid, Mijn dochter. Als slechts zij, die Mij uitgesloten hebben, zich toch zouden wenden tot Mij.** Indien ze slechts hun zoektocht naar macht, geld, roem, aardse goederen zouden opgeven, dan zouden ze de waarheid kennen.

Ik nodig jullie allen uit, Mijn volgelingen, om te blijven bidden voor blinde zielen die verloren zijn. Geef nooit op want jullie gebeden zullen deze week gebracht worden vóór de troon van Mijn Vader. Gelieve het volgende gebed te bidden:

"God, de Allerhoogste, ik nader voor Uw troon deze week om te pleiten voor de zielen van mijn broeders en zusters die weigeren om Uw bestaan te erkennen. Ik verzoek U dringend om ze te vullen met Uw genaden, zodat ze hun hart openen om te luisteren naar Uw Allerheiligste Woord. Amen."

Kies alstublieft die zielen uit, die jullie kennen en die van God de Vader niets weten willen en leg hun namen aan de voeten van Mijn Vader. Jullie gift van het gebed zal beloond worden met hun redding. Ga nu, Mijn leger en bereid jullie voor op de volgende fase in deze geestelijke strijd tegen de Duivel.

*Jullie geliefde Verlosser
Jezus Christus*

De Maagd Maria: De bewustwording komt spoedig.

Donderdag, 30 augustus 2012, 18:15 u.

Mijn kind, de vernieuwing van de zielen is reeds begonnen en het Tijdperk van Vrede is niet al te ver meer weg.

Terwijl al Gods kinderen gezegend worden met de Gave van het Woord van Mijn geliefde en dierbare Zoon, blijft de verspreiding van de Heilige Geest zich over alle naties voltrekken.

Het Woord van Mijn Zoon kan niet tegengehouden worden op grond van het bevel van Mijn Vader.

Bekering zal de harten van de mensheid doen ontbranden en velen zullen de Liefde van God, hun natuurlijke Vader voelen, die hen zal treffen op zo'n manier dat het hen zal overrompelen en schokken.

Eens die Goddelijke Liefde door hen heen zal golven, zullen zij een drang voelen om hun vreugde uit te schreeuwen, want het is zoals geen enkele andere liefde die de mens bekend is.

De bewustwording komt spoedig.

Terwijl Gods Geest blijft uitwaaien in Vlammen van Glorie, zal het kwade afgezwakt worden en Satans leger zal achterblijven, beroofd van zijn soldaten.

Het zal machteloos achterblijven omdat vele van zijn aanhangers overwonnen zullen zijn door Gods Barmhartigheid, Satan achterlatend met slechts een half leger.

Ontgoocheld door zijn lege beloften zullen zij gehoor geven aan het Licht van de Goddelijke Barmhartigheid van Mijn Zoon.

De strijd is niet alleen begonnen, maar in scharen volgen zielen nu Mijn Zoon, terwijl zij de Waarheid van het Eeuwig Leven opzoeken.

Ik zegen je, Mijn kind.

De Hemel verheugt zich omwille van de bekering van zielen en de redding van duistere zielen, die bereikt werd door de gebeden van hen die Mijn Zoon beminnen.

*Jullie geliefde Moeder
Moeder van de
Verlossing*

Grote feestviering zal overal plaatsvinden. Dit zal 100 dagen duren.

Vrijdag, 30 augustus 2013, 20:24 u.

Mijn zeer geliefde dochter, alstublieft, zorg ervoor dat elke natie Mijn Profetieën hoort, zodat zij zichzelf kunnen voorbereiden op de prachtige, vernieuwde Aarde – het Nieuwe Paradijs. Elk kind van God heeft recht op zijn of haar erfdeel en dus, net alsof zij zich zouden voorbereiden op een grote bruiloft, moeten zij beginnen plannen voor die Grote Dag.

Ik doe een oproep tot Joden, Moslims en Christenen, net als tot elke andere gezindte, om nu naar Mij te luisteren. Niet een van jullie zal onaangetast blijven door de boosaardigheid van de antichrist. Maar als jullie je nu voorbereiden, zullen jullie immuun worden voor het lijden dat hij over de wereld zal brengen, door het Zegel van de Levende God aan te nemen en het in jullie huizen te bewaren.

Wanneer het Woord van God, het Ware Woord, jullie bekendgemaakt wordt, dan moeten jullie halt houden en luisteren, want het zal jullie naar de Poorten van de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde leiden. Dit Nieuwe Paradijs wacht en zal de thuis worden van miljarden zielen, met inbegrip van diegenen die wachten in het Vagevuur en in de Hemel. Ik zal al diegenen verenigen wier harten openstaan voor de Heerschappij van God, die de Liefde van Mijn Barmhartigheid zullen voelen.

Alstublieft, vrees die Dag niet, aangezien hij jullie grote blijdschap, vrede en vreugde zal brengen. Mijn Koninkrijk zal jullie verbazen, omwille van zijn verbazingwekkende schoonheid. Velen onder jullie vrezen Mijn Boodschappen omdat jullie geloven dat de Tweede Komst de dood betekent – het einde. Maar dat zou een onjuiste veronderstelling zijn.

Diegenen van jullie die vrijwillig naar Mij toekomen, onvoorwaardelijk, met nederigheid en liefde, zullen de pijn van de fysieke dood niet ervaren. In plaats daarvan zullen jullie je in oogwenk in jullie nieuwe omgeving bevinden. Dat zal jullie eerst doen schrikken en jullie zullen vlug rondkijken om jullie geliefden te vinden. Ik zal zoveel zielen redden dat jullie bij jullie families zullen zijn, met inbegrip van diegenen die jullie liefhebben, die reeds met Mij in de Hemel zijn en diegenen die Ik zal bevrijden uit de vuren van het Vagevuur.

Grote feestviering zal overal plaatsvinden. Dit zal 100 dagen duren. **Mijn Nieuwe Paradijs zal maar één religie hebben, het Nieuwe Jeruzalem, waar Ik dagelijks zal aanbeden worden. Alles zal in eenheid zijn met de Heilige Wil van Mijn Vader. Daar zullen twaalf naties zijn, maar slechts één taal, want Ik zal geen verdeeldheid toestaan.**

Ik zal leiders aanduiden en in geen enkel land zal er gebrek zijn aan voedsel, water, huizen of leven. Er zal geen dood meer bestaan, want Ik zal al diegenen die binnegaan, Eeuwig Leven schenken. Alle naties zullen samenwerken om het Woord van God te verspreiden, en gelukzaligheid, die vandaag onmogelijk op Aarde te bereiken is, zal één van de grootste Gaven zijn die Ik jullie zal aanbieden. Jullie zullen heel erg geliefd worden en jullie zullen Mij beminnen, net zoals Ik jullie bemin.

Velen van jullie zullen generaties van jullie families ontmoeten, van eeuwen geleden. Generaties zullen verdergaan en jullie zullen jullie zonen en dochters zien trouwen en volmaakte kinderen van God zien verwekken – elkeen gezegend met grote Genaden. **Er zal een Hoofd van Mijn Kerk aangeduid worden en zijn naam is Petrus, want Ik beloofde dat hij Mijn Kerk op Aarde zou vormen. En dus zal hij in het Nieuwe Paradijs Mijn Kerk leiden.**

O als jullie maar konden zien wat jullie wacht, jullie zouden tranen van vreugde wenen en jullie een weg banen naar de Poorten. Dus alstublieft, jullie allen, negeer de aanvallen om jullie te doen stoppen met jullie zoektocht naar Eeuwig Leven. Negeer diegenen die jullie zeggen dat Ik niet

Besta. Schenk geen geloof aan diegenen die Mijn Heilig Woord gebruiken om jullie ervan te overtuigen dat Ik nu niet tot jullie spreek door deze Boodschappen.

Jullie moeten strijden opdat jullie allen deze glorieuze erfenis ontvangen, want niemand heeft het recht een ander deze grote erfenis te ontzeggen, die aan elke ziel toebehoort, ongeacht hoe zwart hun zielen ook mogen zijn. Ik geef jullie de middelen om Mij zielen te brengen, van overal, zodat wij samen het werk van Satan kunnen vernietigen en vlug kunnen overgaan in de Nieuwe Wereld.

Mijn vrede zij met jullie.

Jullie Jezus

Geef geen gehoor aan het gebulder van de oppositie want de menselijke mening betekent niets in Mijn Koninkrijk.

Zaterdag, 30 augustus 2014, 18:15 u.

Mijn zeer geliefde dochter, volharding in het lijden brengt een ziel dichter bij Mij en daarom beloon Ik zulke beproevingen. Onderschat nooit op welke wijze Mijn Tegenwoordigheid in een ziel opgemerkt wordt door de Boze, die snel naar die zielen getrokken wordt waar Mijn Tegenwoordigheid het sterkst is. **Aanvaard het lijden in Mijn Naam en begrijp dat de reden ervoor vanwege Mij is. Indien Ik niet tegenwoordig zou zijn, zou de Boze jullie negeren.**

De Genaden, die Ik overvloedig schenk aan diegenen die Mij het meest beminnen en die elk aspect van eigenliefde en trots hebben opgeborgen, omvatten de Gave van onderscheiding. Dat is een zeer speciale Gave vanuit de Hemel en gezegend zijn zij die de genade bezitten om de Waarheid te onderscheiden, want zij zullen nooit door onwaarheden worden beïnvloed. Diegenen onder jullie die deze Gave ontvangen zullen Mij zielen brengen. Maar bij iedere ziel die jullie Mij brengen, en vanwege jullie gebeden en lijden, zal de Boze proberen jullie tegen te houden. Weet dat de Glorie van God die aan jullie zijde aanwezig is een vreselijke boosaardigheid zal oproepen en jullie zullen in Mijn Naam vervloekt worden door die zwakke zielen, die als voer zijn voor Satan en voor elke boze geest die hij heeft losgelaten om zielen op aarde te vernietigen.

Wees in vrede en weet dat wanneer jullie de Waarheid hooghouden – het Woord van God – in confrontatie met tegenspoed, al Mijn Kracht gebruikt wordt om zielen te redden. Voor elke ziel die jullie Mij brengen zal Ik jullie met meer Genaden overladen en zo zal het verdergaan. **Geef geen gehoor aan het gebulder van de oppositie want de menselijke mening betekent niets in Mijn Koninkrijk.** Jullie moeten elkaar altijd als door Mijn Ogen zien. Heb Ik jullie dat niet eerder verteld? Begrijpen jullie de meest elementaire les niet die Ik tijdens Mijn Tijd op aarde onderwees? Bemin elkaar zoals Ik jullie bemin. Indien jullie je vijanden niet kunnen beminnen dan zullen jullie het moeilijker vinden om dichter bij Mij te komen. Indien jullie jezelf boven anderen plaatsen, dan kunnen jullie niet zeggen dat jullie Mij onvoorwaardelijk liefhebben, want indien jullie dat deden zouden jullie tegen Mij zeggen:

“Jezus, ik ben niet waardig voor U te staan, maar doe met mij wat U wilt, aangezien ik zal doen wat U verlangt.”

Ga jullie allen en herinner jullie zelf Wie Ik Ben. Alleen wanneer jullie leven volgens Mijn Onderrichtingen kunnen jullie echt zeggen dat jullie van Mij zijn. **Jullie kunnen niet een deel van Mijn Woord nemen en het luid verkondigen en vervolgens andere delen ontkennen.** Aan diegenen die hun superioriteit over anderen bekendmaken en die hun verwrongen versies van Mijn Woord presenteren, met als resultaat dat zielen van Mij worden weggetrokken, zeg Ik dit. Op de dag dat Ik Mijn Tegenwoordigheid in de wereld wegtrek zullen de machtige en de hoogmoedige mensen tranen van woede huilen, en vervolgens van wanhoop, want zij zullen dan weten hoe hun bedrog de val van veel zielen veroorzaakt heeft en de toorn van God zal hen doen beven. Er zal geschreeuw zijn en tandengeknars. Maar op dat ogenblik zullen zij nergens meer heen kunnen. **Zij zullen niemand hebben om zich te verantwoorden want zij zullen nooit Mijn Aangezicht zien.**

Jullie Jezus

Mijn leger zal aangroeien tot een groep van meer dan 20 miljoen.

Woensdag, 31 augustus 2011, 21:00 u.

Mijn innig geliefde dochter, de liefde die Ik voor jou en Mijn volgelingen heb, golven door Mij heen en brengen Mij veel vreugde. Hoe bemin Ik jullie allen. Jullie toewijding, nederigheid, vertrouwen en pure liefde voor Mij worden sterker met de dag. Voelen jullie dat niet aan? Dit is Mijn geschenk voor ieder van jullie, Mijn zuivere zielen, geplukt uit het dagelijkse leven om Mij te volgen op de weg naar het Paradijs.

Mijn kinderen, jullie die door de Heilige Geest overal ter wereld werden geraakt in de maand mei, zullen nu een overgave voelen voor Mij die voor velen onder jullie onbekend was. Ik verzamel Mijn leger nu spoedig en dit zal weldra aangroeien tot een groep van meer dan 20 miljoen zielen. Hoe groter het leger is, hoe krachtiger de Heilige Geest zal werken om Mijn kinderen tot eenheid te brengen om de Bedrieger te bestrijden. Mijn goddelijke leiding is nu gestort in jullie ziel, of jullie het merken of niet. Het is net alsof jullie een inwendige schakelaar hebben. Wanneer Mijn Liefde roept zullen jullie automatisch reageren om anderen te bekeren. Dit is de kracht van de Heilige Geest en zal voelbaar zijn in elke hoek op aarde.

Alle religies, alle geloofsovertuigingen, alle rassen, alle naties zullen nu antwoorden op het licht van de waarheid. Allen zijn zo kostbaar voor Mijn Eeuwige Vader. Hij tracht nu iedere man, vrouw en kind te bereiken zodat ze Zijn oproep horen. Satan zal niet in staat zijn de gebeden van Mijn volgelingen te weerstaan. Zijn greep zal weldra minderen. Gebed en het geloof van Mijn volgelingen maken hem woedend. Omdat hij machteloos is in zijn pogingen twijfel te zaaien in Mijn getrouwen, richt hij zich op zwakke zondaars. Deze kinderen zijn reeds zo verward en vernietigd door doodzonden dat ze door hem aangetrokken worden. Vanwege de duisternis van hun zielen zullen zij niet in staat zijn om zichzelf te verdedigen. Bid vurig dat hun zielen gered kunnen worden.

Dit is een tijdperk waarin Mijn Kerk, geconfronteerd met buitengewone moeilijkheden veroorzaakt door de zonde, nu herbouwd zal worden door Mijn volgelingen op aarde. Dit zal tijd vergen, maar wanneer het gebeurt, zal Mijn Kerk wederkeren naar haar voormalige glorie en vernieuwd worden in kracht.

Zij zal, samen met al Mijn uitverkoren mensen, binnentreden in het glorieuze Koninkrijk van Mijn Vader. De zoetheid van deze gebeurtenis, wanneer de wereld bevrijd zal zijn van Satan en alle kwaad, moeten jullie vreugdevol verwachten, kinderen. Dit is het Nieuwe Tijdperk van Vrede op Aarde waarop jullie je moeten verheugen. De tijden die voor jullie liggen kunnen moeilijk zijn, kinderen. Concentreer jullie op Mij en jullie zullen overleven. Dan zal de vrede komen waarop jullie wachten.

*Jullie liefhebbende Redder
Jezus Christus*

Niemand kent de Waarheid van de werkelijke inhoud van het Boek der Openbaring. Alleen God kent die.

Vrijdag, 31 augustus 2012, 23:20 u.

Mijn zeer geliefde dochter, je staat op het punt van een explosie, waarbij Mijn Barmhartigheid zich over de wereld zal uitstorten, een gebeurtenis die het aanschijn van de aarde zal veranderen.

Deze zending is snel verlopen.

Jij werd plotseling en met spoed opgeroepen aangezien Ik handelde om ervoor te zorgen dat de wereld de Waarheid gegeven werd.

Zo weinig mensen begrijpen dat dit is hoe God de profeten roept, onverwacht, zonder dat de profeet tijd krijgt om zich voor te bereiden.

Dat wil zeggen dat de woorden vloeien zonder aarzeling.

Niemand heeft de bekwaamheid om zulke Boodschappen als deze te schrijven. Zeggen dat dit wel het geval is, is een belediging tegenover Mijn Vader en de Heilige Geest.

Niemand zou, door menselijke woorden, de Vlam van Gods Liefde in de zielen van Zijn kinderen kunnen doen ontbranden zoals deze boodschappen doen.

God alleen kan dergelijk resultaat bewerken.

Niemand kent de Waarheid van de werkelijke inhoud van het Boek der Openbaring. Alleen God kent die.

Alleen Ik, het Lam van God, heb de autoriteit om te onthullen wat het bevat. **Ik doe dat nu door Mijn boodschapster, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, die Mijn Woorden – niet de hare – zal overbrengen, aan een ongelovige wereld.**

Luister nu naar Mijn Woord want het wordt jullie gegeven om jullie te redden, jullie te waarschuwen, jullie voor te bereiden en jullie te zuiveren.

Wees klaar wanneer de tijd komt.

Ik kom, door de boodschappen, om jullie voor te bereiden. Jullie kennen dag noch uur, daarom moeten jullie je ziel voorbereiden alsof Ik de volgende dag zou komen.

Wees altijd klaar. Ik verzoek jullie een heldere en open geest te behouden wanneer jullie Mijn Boodschappen voor de eerste keer lezen, want dat zal misschien wel de enige keer zijn dat jullie Mijn Stem vanuit de Hemel zullen horen totdat de dag aanbreekt waarop jullie al zolang gewacht hebben.

Ik zegen jullie allen.

Ik smeeek jullie naar Mij toe te komen.

Wanneer Ik vraag om te bidden, dan vraag Ik jullie gewoon Mij te vertrouwen, in jullie eigen simpele bewoordingen.

Op jullie eigen manier. Met jullie eigen gedachten. Ik hoor alles. Ik zie alles. Ik voel wat jullie voelen. Ik ben met elk van jullie, naast jullie staand, slechts wachtend op de dag dat jullie je eindelijk zullen overgeven aan Mijn Oproep.

Jullie hebben niets te vrezen van Mij want Mijn Liefde voor jullie zal elke duisternis overwinnen die jullie van Mij verwijderd houdt.

Keer jullie tot Mij en Ik zal Mijn Licht over jullie uitgieten.

Dan zal Ik jullie de vrede geven waarnaar jullie hunkeren. Ik wacht. Ik ben geduldig.

Kom tot Mij wanneer jullie klaar zijn.

Ik bemin jullie. Ik zegen jullie.

*Jullie Verlosser
Jezus Christus*

Velen onder jullie, die zeggen Mij te dienen, zijn niet geschikt om op te staan en zichzelf een dienaar van God te noemen.

Zaterdag, 31 augustus 2013, 9:45 u.

Mijn zeer geliefde dochter, **enige tijd geleden, heb Ik jullie allen gezegd om zaden te planten om jullie en jullie families te voeden, tijdens de vervolging. Ik doe dit met een reden. Jullie moeten, zelfs maar een paar zaden – zuivere zaden – planten, waarmee niet geknoeid werd door menselijke inmenging. Ik zal dan de vruchten vermenigvuldigen, die zij zullen opbrengen en allen zullen voldoende te eten hebben wanneer de wereld grote honger zal kennen.** Die dagen zijn niet meer veraf en zij zullen er komen door tal van redenen.

De oogsten zullen aangetast worden door de tussenkomst van hebzuchtige boeren. De resulterende oogst zal ongeschikt zijn voor jullie om te eten. Oorlog zal dan betekenen dat weinig mensen in staat zullen zijn het land te bewerken. **Vervolgens zal er het vuur zijn, dat over de vier hoeken van de wereld zal neerkomen, en alles zal onvruchtbaar worden.** Deze verschrikkelijke beproevingen zullen veroorzaakt worden door de verspreiding van het kwaad, maar veel mensen zullen overleven als zij op Mij vertrouwen. Jullie moeten nu voorbereidingen treffen, alsof er een oorlog komt en zoals jullie zouden doen indien het voedsel zou gerantsoeneerd zijn. **Zorg voor veel water want alles wat jullie opslaan zal door Mij vermenigvuldigd worden.**

Alstublieft geloof niet dat Ik jullie vraag om jullie huizen te verlaten want dat is niet nodig. Een kleine voorbereiding, waarbij jullie mekaar hulp aanbieden, is al wat nodig is. Mijn Kostbaar Bloed zal al diegenen bedekken die in Mijn Waarschuwing aan de mensheid geloven want de tijd dat het Derde Zegel geopend wordt zal op een tijd van oorlog volgen.

Zo velen zullen het Woord van God negeren, dat opgetekend staat in het Boek der Openbaring. Zo vele leiders en gewijde dienaren in Mijn kerken, laten na om gehoor te geven aan Mijn profeet, net zoals zij deden voor de zondvloed.

Ik roep nu tot Mijn gewijde dienaren. In wie geloven jullie? In Mij, jullie Jezus of in de dwalingen van diegenen die beweren experts in de theologie te zijn, maar die onwetend zijn wat betreft de Waarheid? Word wakker. De Zegels worden geopend. Het is jullie plicht om Mij te helpen zielen te redden, maar jullie zijn niet oplettend gebleven voor de klank van Mijn Roepstem. Ik heb jullie gezegd dat Ik zal komen als een dief in de nacht. Wanneer die dag komt zal het te laat zijn voor zielen die zich niet hebben voorbereid.

De tijd voor de bazuinen om hun strafgericht aan te kondigen zal er vlug komen, nauwelijks of wanneer de zegels verbroken zijn. Wat dan? Zullen jullie ontwaken en Mij volgen in die fase of zullen jullie Mij nog meer zielen doen verliezen, terwijl jullie twijfelen? Terwijl jullie wachten tot anderen de weg leiden?

Ik moet jullie eraan herinneren dat het jullie rol is zielen te redden. Jullie doen dit door een leven waarin jullie verondersteld worden Mij te dienen en niet een waarin jullie toegeven aan de hoogmoed en het ego van diegenen die Mijn Leer proberen te verdraaien. Velen onder jullie in Mijn kerken begrijpen de betekenis niet van Mijn Nieuwe Paradijs en hebben nagelaten Gods kinderen te herinneren aan Mijn Belofte. Jullie moeten hen herinneren aan de Waarheid – aan de tijd, voor de laatste dag.

Zo velen onder jullie, hoewel vriendelijk, goed, liefdevol en met een oprechte toewijding aan Mijn Kerk op Aarde, vergeten Mijn Tweede Komst. Wat denken jullie dat dit is en wat hebben jullie geleerd? Hoeveel profeten zouden er nodig zijn om jullie ervan te overtuigen dat die tijd bijna daar is?

Wanneer hebben jullie gehoord dat God Zijn profeten niet zendt om Zijn kinderen te helpen voorbereiden in de strijd tegen het kwaad, dat de menselijke ziel verderft. En **wat geeft jullie het recht aan te nemen dat het Boek der Openbaring leugens bevat? Jullie ontkennen veel van wat het bevat en jullie stellen dat niet ter discussie. Waarom? Beseffen jullie niet dat dit betekent dat jullie het Woord van God ontkennen?**

Mijn Geduld wordt beproefd. Mijn Toorn is groot. Jullie halsstarrige weigering om Mijn Gave van Tussenkoms, om jullie voor te bereiden, te aanvaarden, beledigt Mij. Door die gewijde bedienaren die Mij wel herkennen in deze Boodschappen, te vervolgen, ontzeggen jullie anderen de Gave van Verlossing.

Jullie zijn blind en jullie onwetendheid omtrent Mijn Leer en het Woord van God, dat opgetekend staat in Mijn Vaders Heilig Boek – de Bijbel – is verbazend. Jullie zeggen Mij te dienen, maar jullie kennen Mij niet en daarom zien jullie niet.

Wanneer jullie geloof zwak is, kunnen jullie je hart niet voor Mij openen. Indien jullie je hart voor Mij openden, zouden jullie in staat zijn Mij duidelijk te horen, want jullie zouden vervuld zijn met de Heilige Geest. Helaas, velen onder jullie, die zeggen Mij te dienen, zijn niet geschikt om op te staan en zichzelf een dienaar van God te noemen. Jullie maken Mij beschaamd en jullie beschamen Mijn Naam, wanneer jullie openlijk jullie kudde in Mijn Naam vernederen. **Jullie verbreken elk voorschrift van God wanneer jullie diegenen veroordelen die deze Boodschappen volgen, want jullie werd de autoriteit niet gegeven om dit te doen.** Jullie eigenliefde krijgt voorrang op jullie liefde voor Mij, Jezus Christus en daarom zijn jullie niet langer geschikt om Mij te dienen. Jullie zijn te trots om voor Mijn Troon te staan.

*Jullie Verlosser
Jezus Christus*